

# Goed Nieuwsbrief



Nr. 101

Juli 2021

*De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:*

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: [www.roeloftichelaar.nl](http://www.roeloftichelaar.nl) en [www.weerbaarheidstrainer.nl](http://www.weerbaarheidstrainer.nl)

*Heeft u de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet langer op prijs, stuurt u dan een e-mail naar: [info@roeloftichelaar.nl](mailto:info@roeloftichelaar.nl).*

*U kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.*

*Bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.*

*Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!*

**Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op [www.roeloftichelaar.nl](http://www.roeloftichelaar.nl)**

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

## **Inhoud:**

<b>Beste mensen: een terugblik</b>	<b>2</b>
<b>Onzuivere mediums</b>	<b>3</b>
<b>Inspiratie</b>	<b>6</b>
<b>Gebed</b>	<b>6</b>

# Beste mensen,

---

Van harte welkom in deze 101<sup>e</sup> editie van de Goed Nieuwsbrief. Na het jubileumnummer gaan we natuurlijk gewoon vrolijk verder.

Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor alle felicitaties en dankzeggingen die ik naar aanleiding van de 100<sup>e</sup> editie heb ontvangen. Dat deed me ontzettend goed. Ook dank voor de vele bestellingen van het nieuwe boek. Ik hoop van harte dat 'De geboorte van de heilige Geest' de nodige vruchten zal afwerpen.

In dit boek besteed ik onder andere aandacht aan onzuivere mediums die mensen (heel vaak onbewust) op een dwaalspoor kunnen zetten. De nieuwsbrief was nog maar net verschenen, of ik werd zelf benaderd door iemand die een persoonlijke geïnspireerde boodschap voor mij had en die mijn nekharen deed oprijzen. Daarom in dit nummer een artikel over onzuivere mediums.

Ook in deze editie weer een geïnspireerde boodschap en een gebed als afsluiting.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe!

Roelof Tichelaar



# Onzuivere mediums

---

In mijn jongste boek ‘De geboorte van de heilige Geest’ word je als lezer aangemoedigd duidelijk onderscheid te maken tussen zuivere en onzuivere geestelijke bronnen waaruit je kunt putten.

Dit is een noodzakelijk onderscheid dat ons beschermt tegen negatieve beïnvloeding die uit deze verontreinigde bronnen voortkomt. Want we moeten ons goed realiseren dat we dit risico lopen, zodra we ons daar – op welke wijze ook – mee in verbinding stellen.

Naast het kiezen van de boeken die we willen lezen, gaat het ook om spirituele hygiëne. Het ‘onderscheiden van geesten’ is dan ook geen vrijblijvende zaak. De Bijbel roept ons hier toe op en we mogen hier niet achteloos mee omgaan. De apostel Paulus noemt het onderscheiden van geesten zelfs als één van de gaven van de heilige Geest. (*1 Korinthe 12: 10*)

Verzuimen we hierin, dan zal dat onherroepelijk tot dwaling en/of geestelijke gebondenheid leiden. Niet zozeer door het eigen aardse denken, maar vooral door de misleidende influisteringen van demonen, de geesten van de duisternis waar de Bijbel zo nadrukkelijk voor waarschuwt.

Niet alleen vroeger was dit een grote uitdaging. Het geldt zeker ook voor vandaag de dag. Want zoals er vroeger onzuivere mediums waren, zo zijn die er tegenwoordig nog steeds.

Past het ons om hier een oordeel te vellen, om onderscheid te maken tussen goed en kwaad? Velen vinden het ongepast en wagen zich daar dan ook niet aan. We zijn immers tolerant en mogen niet over anderen oordelen. En voor alle duidelijkheid: ik oordeel niet over mensen. Maar wat wel noodzakelijk is, is dat we alleen behouden wat goed is, nadat we het beproefd hebben. (*1 Thessalonicenzen 5: 21*) Om die reden is het niet ongepast en ook niet arrogant om ergens je mening over te hebben. Het is zelfs een opdracht waar we niet zomaar aan voorbij mogen gaan.

Korte tijd nadat mijn jongste boek was verschenen, kreeg ik een e-mail van een mevrouw die zich presenteerde als medium. Ze stond naar eigen zeggen “voor honderd procent in verbinding met de Bron van Licht en Liefde.” En ze mocht van deze Bron mij een boodschap doorgeven.

Mijn ziel zou een “sterrenzaad van de Pleiaden zijn, klaar voor haar ontwakingsproces”.

Om dit in gang te zetten, moest ik echter twee ochtenden bij deze mevrouw komen om van haar de nodige kennis op te doen. Alle zwakten zouden door haar uit mijn systeem verwijderd worden. En tijdens de tweede ochtend zou ik leren om ‘met een geschikte bio-tensor contact te maken met mijn gids. Daarna zou ik niets meer nodig hebben en zou ik zelfstandig en rechtstreeks geleid kunnen worden, om mijn zielsbestemming te kunnen uitvoeren.

De e-mail werd afgesloten met: “Ik vertrouw dus op jou, doe jij dat aub ook? Namasté, de Goddelijke Bron van Licht en Liefde.”

Wel, ik kan je verzekeren: dit soort dingen vertrouw ik dus nooit. Sterker nog: ik ben ervan overtuigd dat hier sprake is van bewuste of onbewuste misleiding.

Ik heb gereageerd door haar er respectvol mee te confronteren dat ik niet geloof dat deze inspiratie van God afkomstig is. Dat ons innerlijk ontwaken niet afhankelijk is van wie dan ook en zeker niet van een apparaat dat daar (uiteraard tegen een vergoeding) bij geleverd wordt. Ik heb verder geschreven: “Daarom wil ik (met alle respect, maar het moet gezegd worden) benadrukken: als je werkelijk hierin gelooft, denk ik dat je langs spirituele weg misleid wordt en dat baart mij zorgen. Ik ga hier verder niet over discussiëren, maar wil dit wel in alle eerlijkheid met je delen. Ik wens je de verbinding met God, Jezus Christus en de heilige Geest toe. Christus is onze verlosser en Gods liefde is onvoorwaardelijk.”

Ik kreeg een e-mail terug, waarin dezelfde 'Bron' aan het woord was. Deze benadrukte dat de energie van deze vrouw (dit medium) de *enige* manier was om mij in verbinding te brengen met de gidsen van licht en liefde. En gezien de ontwikkeling van mijn ziel, was de bio-tensor daarbij onontbeerlijk. Er werd nog aan toegevoegd dat ik niet in verbinding sta met Gods geesten, maar met zwarte entiteiten. Ik zou in ieder geval nog nooit verbinding hebben gehad met de Bron.

Tja, wat moet ik hiermee? Ik had geen zin in een discussie. Moeten we erom gaan strijden wie van ons twee nu echt in verbinding staat met God en wie niet? Daar had ik geen zin in. Maar de eerlijkheid gebiedt me wel haar te waarschuwen. En dat heb ik dus gedaan.

Ook wil ik aandacht aan deze gebeurtenis besteden door langs deze weg over dit voorbeeld te vertellen. Ik wil iedereen waarschuwen voor dit soort mensen. Of deze vrouw dit nu zelf écht denkt of niet: ze kan met haar praatjes wel mensen om de tuin leiden.

Wat ze eigenlijk zegt is dat zij de enige schakel is tussen mij en God. Zonder haar gaat het niet. Als iemand dit tegen je zegt, dan weet je al meteen dat het niet zuiver is. Want God staat met ons allen in verbinding en we hebben daar geen andere mensen bij nodig. We zijn allemaal schakeltjes in het geheel en mogen elkaar op aarde natuurlijk in alle bescheidenheid bijlichten. Maar als we vanuit een geestelijke bron zó belangrijk worden gemaakt dat anderen ons nodig hebben om met God verbonden te zijn, dan zouden alle alarmbellen moeten afgaan. In haar inspiratie wordt volledig voorbijgegaan aan Christus, die Zichzelf de wijnstok noemt en ons de ranken. En we hoeven als wijnrank alleen maar met Hem verbonden te willen zijn en daar ook werkelijk in te geloven. Dan ontwaakt Gods Geest in ons hart. Andere voorwaarden zijn er niet!

In feite neemt deze vrouw de plaats van Christus dus in. In die zin is zij (bewust of onbewust, daar kan ik niet over oordelen) een instrument van de antichrist.

Maar 'de bron' was nog niet uitgesproken tegen mij. Ik kreeg nog een e-mail als reactie terug: *"Roelof, Roelof, wat zit je toch vast in jouw eigen illusie van de werkelijkheid. God, Christus? Als je denkt dat het universum, de energiewereld iets te maken heeft met godsdienst heb je het helemaal mis."*

En:

*"Alle godsdiensten en andere spirituele overtuigingen zijn vergane illusies, ze hadden hun doel in de vorige evolutiefase van de Aarde."*

Met andere woorden: ik zou Christus maar moeten loslaten. Hiermee valt deze bron al helemaal door de mand voor mij.

Ik heb in de loop der jaren natuurlijk nogal wat cliënten in mijn praktijk ontvangen die op een soortgelijke wijze wél werden misleid. Door op een naïeve wijze op dit soort mediums of hulpverleners te vertrouwen, liepen deze (meestal oprechte) zoekers stuk voor stuk schade op, psychisch en spiritueel.

Geloof hier niet in, ga de confrontatie met dit soort mensen aan of negeer ze. En waarschuw ook anderen die hier vatbaar voor kunnen zijn. De Bijbel doet dat ook heel nadrukkelijk en daar heb ik deze mevrouw tot slot ook op gewezen, onder andere door haar een passage uit mijn jongste boek toe te sturen, waarin de criteria staan vermeld waaraan inspiratie door de geestenwereld aan moet voldoen:

Ten eerste zal God deze Geest zenden in de naam van Jezus Christus. Verderop in het Nieuwe Testament vinden we dit duidelijk bevestigd als er op verschillende plaatsen gezegd wordt dat we de geest van God kunnen herkennen aan het feit dat hij Jezus Christus als Heer erkent. (*1 Johannes 4: 1-3 en 1 Korinthe 12: 1-3*)

Dit laatste is alleen mogelijk als er sprake is van verbale inspiratie: als de geest de woorden in het medium neerlegt of ze door het medium heen uitspreekt of neerschrijft.

En dit is dus mede afhankelijk van de zintuigen van de ziel die hiervoor worden gebruikt, en er daardoor dus ook wederzijdse communicatie mogelijk is.

Ten tweede zegt Jezus dat deze geest ons in alles zal onderwijzen. Met andere woorden: we moeten ons door deze geest laten leiden en niet door het verduisterde verstand van feilbare mensen. Als Jezus zegt dat deze geest ons ‘in alles zal onderwijzen’, dan wil dat ook zeggen dat deze ons meer zal kunnen vertellen dan wat Jezus aan Zijn leerlingen – en indirect ook aan ons – heeft meegedeeld.

Ten derde zegt Jezus dat deze geest zal bevestigen wat Hij heeft verkondigd. Hij zal Jezus niet tegenspreken, maar Zijn woorden juist bekrachtigen.

Zonder de erkenning van Jezus Christus als Heer, moeten we er bij verbale inspiratie van uitgaan dat we niet met de geest der waarheid te maken hebben, maar met de geest van de tegenstander, de demonen van Lucifer (die na zijn val ‘Satan’ wordt genoemd, wat ‘tegenstander’ betekent) of met onbewuste geesten die God nog niet hebben gevonden. Alleen van de geesten van God kunnen we iets leren. De demonen van Lucifer zijn uit op onze ondergang en de geesten die God niet toebehoren, hebben ons niets zinvols te zeggen. Het zal ons zielenheil niet ten goede komen. Daarom moeten we ons daar verre van houden.



Waarom herkennen we verder onzuivere mediums? Als een medium zichzelf centraal stelt, is het geen instrument van God. Als een medium beweert dat je in een of ander opzicht afhankelijk van hem of haar bent, is het geen instrument van God. Als een medium niet met Christus verbonden is en de geesten die zich manifesteren Jezus Christus niet als Heer erkennen, is het geen instrument van God. Als een medium je de weg van zelfverlossing wijst, is het geen instrument van God, want Christus heeft ons verlost. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat de heilige Geest in ons geboren kan worden.

Hoe kunnen we de heilige Geest ontvangen? Jezus zelf geeft een duidelijk antwoord in de Bijbel:

*‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.*

*En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.’*

*(Johannes 7:37-39, HSV)*

We kunnen rechtstreeks bij Christus komen en drinken uit de geestelijke Bron die stromen van levend water uit ons binnenste doen vloeien. Je hebt verder niemand nodig, geen mediums, geen wonderlijke apparaten, en ook Roelof Tichelaar niet. Je hebt Jezus Christus nodig. Hij noemt Zichzelf de weg, de waarheid en het leven.

# Inspiratie

---

“De antichrist is iedere macht die Christus weerstreeft. Dat is allereerst Satan zelf, ten tweede zijn demonen en ten derde de mensen die in zijn macht zijn. Daaronder vallen ook de valse profeten die de verlossing door Christus ontkennen en wiens invloed als een lopend vuur over de aarde is gegaan, zowel binnen als buiten de kerken.

Want het is de verlossing door Christus die het bewustzijn kan verlichten en de verlossing totaal maakt. De gevallenen kunnen zichzelf onmogelijk verlossen, zij hebben de Christusgeest in hun hart nodig, die de afspiegeling is van Christus Zelf, de Geest, het vanuit God uitgaande licht dat in Hem gestalte heeft gekregen en volkomen één is met Hem en met God.

Om de verlossing te kunnen ontvangen, moet je ontvankelijk zijn en dit is alleen mogelijk door de zelfkennis en de deemoed die door de spiegel van de wet of het geweten opgewekt kan worden.

Iedere macht die dit ontkent en een andere weg wijst, is een valse macht, een macht van de antichrist.”

# Gebed

---

Lieve God,

Leer mij het ware van het valse te onderscheiden.

Dit is alleen mogelijk door Uw heilige Geest,

Christus in mijn hart.

Hem laat ik toe, want door Hem ben ik verlost van iedere last.

In Hem ben ik vrij en kan ik zijn wie ik werkelijk ben

en zoals God mij bedoeld heeft, onvoorwaardelijk.

Voor die onvoorwaardelijke verbinding tussen ons dank ik U.

Deze verbinding bestaat uit zuivere liefde.

Liefde die niets eist, maar alles geeft wat ik nodig heb.

Amen