

Goed Nieuwsbrief



Nr. 84

januari 2020

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Heeft u de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet langer op prijs, stuurt u dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

U kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom.

Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
Onderweg naar een volgend tijdperk	2
Gebed	5
Boekbespreking: 'Het volgende tijdperk – de geestelijke bevrijding van de aarde'	6

Beste mensen,

Allereerst wens ik iedereen al het goede toe voor dit nieuwe jaar. We zullen afwachten wat dit jaar ons weer zal brengen; we leven in een turbulente, maar ook een bijzondere en uitdagende tijd.

Dit bracht mij bij het onderwerp voor deze nieuwsbrief: het nieuwe tijdperk waarnaar de mensheid onderweg is.

De grote uitdaging bestaat eruit dat we op het licht van Christus gericht blijven, ondanks alle tegenwerking die er natuurlijk ook is. Dat we ons, dwars tegen de verharding van deze tijd in, mogen richten op naastenliefde en vergeving en dat we onze ziel transparant laten zijn voor de heilige Geest. Want naarmate wij het licht in onszelf en door ons heen de ruimte geven, des te sneller de duisternis zal verdwijnen en we meer vrede en harmonie zullen ervaren op aarde. We hebben allemaal invloed op dit proces van geestelijke bevrijding van de aarde.

Daarop aansluitend vindt u op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief een bespreking van mijn boek 'Het volgende tijdperk', waarvan de eerste druk in 2016 verscheen.

Tot slot wil ik degenen die een donatie hebben gedaan voor de Goed Nieuwsbrief, hier hartelijk voor bedanken.

Tijdens het schrijven van dit voorwoord realiseerde ik me ook dat we met deze Goed Nieuwsbrief de tiende jaargang zijn ingegaan. Ik hoop dat er nog vele mogen volgen.

Kent u mensen die hier misschien ook in geïnteresseerd zijn, stuurt u hem dan vooral door!

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe!

Roelof Tichelaar



Onderweg naar een volgend tijdperk

Tijd is een bijzonder fenomeen. In de stoffelijke wereld is alles onderhevig aan tijd. De tijd zorgt er ook voor dat alle uiterlijke vormen aan verandering onderhevig zijn, niets uitgezonderd. Alles wat we vandaag om ons heen zien, is er over 1000 jaar waarschijnlijk niet meer. De tijd toont ons het eindige van het aardse bestaan en maakt ons hier voortdurend bewust van. Als we tenminste bereid zijn hier bewust bij stil te staan.

In die zin zijn de ‘tekenen der tijden’ er altijd geweest, omdat de tijd ons onophoudelijk herinnert aan de vergankelijkheid van de stoffelijke wereld. En dat is niet voor niets.

Er is kloktijd en psychologische tijd. De beleving van tijd is een complexe samenwerking van bepaalde hersendelen. Ons hele universum wordt geregeld door de vaste ritmes van dag en nacht, eb en vloed, de vier seizoenen, onze ademhaling en hartslag en het slaap- en waakritme. Al die ritmes geven ons indicaties van de tijd.

Psychologische tijd is de subjectieve tijdservaring. Als je bijvoorbeeld in een lange rij staat te wachten, kan de tijd voorbij kruipen, terwijl de tijd vliegt als je ergens veel plezier aan beleeft. In die zin is tijd qua beleving zeer relatief.

Niet alleen de uiterlijke wereld verandert voortdurend. Ook wijzelf en ons innerlijk leven zijn aan verandering onderhevig. In feite is de stroom van het leven een oneindig proces van verandering. Zou dit niet zo zijn, dan zou het leven statisch zijn en dus stilstaan, wat zou betekenen dat het leven geen leven meer is. Leven is verandering, een oneindige creatieve stroom van innerlijke evolutie en geestelijke groei en bewustwording. Een boeiend proces waar we allemaal – bewust of onbewust – aan deelnemen.

Ook het goddelijk verlossingsplan, waar het leven op aarde een onderdeel van is, is een proces van continue verandering. De geestelijke wereld beschrijft in grote lijnen een aantal tijdperken waarin dit proces zich voltrekt:

“De eerste fase van het goddelijk verlossingsplan voltrok zich in de geestelijke wereld, nadat de engel Lucifer, de hoogste geest na Christus, gedreven door hoogmoed afvallig werd. Hij sleepte een aantal geesten mee in zijn val, waarbij de minder schuldigen in de paradijssfeer werden geplaatst, terwijl de meer schuldigen – de geesten die net als Lucifer bewust tegen God hadden gezondigd – in de duisternis werden opgesloten.

Dit was de eerste fase van het verlossingsplan: de beproeving in het geestelijk paradijs, wat symbolisch in jullie Bijbel tot uitdrukking is gebracht in het verhaal over Adam en Eva die onder invloed van de slang – dat is Lucifer, ook wel Satan genoemd – van de boom van kennis van goed en kwaad aten. Zij vielen daarna omlaag in de diepten van Satan.

De tweede fase is de schepping van de geestelijke sferen die de geesten vanuit deze geestelijke diepten van de hel – wat niets anders betekent dan het van God gescheiden zijn – omhoog moesten voeren. Het was een opwaartse ontwikkeling die de geesten moest voorbereiden op de volgende en derde fase in het goddelijk verlossingsplan: het doorleven van de stoffelijke wereld, waar ook de aarde deel van uitmaakt.

De derde fase is dan ook de schepping van de aarde en heel de stoffelijke kosmos als plaats van ontwikkeling van de geesten. Heel de stoffelijke realiteit is bedoeld als trap naar boven om de hogere sferen van het licht te kunnen binnengaan.

Satan wordt op aarde ‘de heer van deze wereld’ genoemd en dat is volkomen terecht, want Satan heeft nog veel macht op aarde. De planeet behoort hem in zekere zin nog toe, omdat deze zich in zijn invloedssfeer bevindt.

De geesten konden zich ontwikkelen tot en met het aardse niveau, maar konden onmogelijk aan Satans invloed ontsnappen, omdat hij de geesten in een ijzeren greep hield.

Toen brak de vierde fase in het verlossingsplan aan. Want er moest iets gebeuren om de geesten uit de macht van Satan te bevrijden, zodat ze verder konden opstijgen naar de hemel, waaruit zij ooit gekomen waren. Het was Jezus Christus die deze verlossing bracht. Hij opende de deur naar de hemel, overbrugde de kloof die de gevallen geesten scheidde van God. De heilige Geest van God kon weer in het hart van mensen en gevallen geesten geboren worden en geest en ziel doordrenken. Het goddelijk licht of het Christusbewustzijn kan weer volop in hen doorbreken, waardoor het oude geestelijk litteken van de val uit de hemel genezen is voor een ieder die deze Geest gelovig in zich opneemt.

Met die fase is de zogeheten 'eindtijd' aangebroken, omdat de verlossing vanaf dat moment een ieder ter beschikking staat. Ieder mens en iedere geest kan dankzij Jezus Christus terugkeren in de hoogste hemel, niemand uitgezonderd, als de verlossing door Christus maar aanvaard wordt en de weg gegaan wordt die Hij wijst.

En dan is het nu tijd voor de vijfde fase in het goddelijk verlossingsplan.

Nu, bij het aanbreken van de eerste voorbereidingen voor die vijfde fase, staan jullie voor een tijdperk waarin de aarde bevrijd moet worden van Satans macht.

In de Bijbel wordt dit wel 'de wederkomst' genoemd of 'het duizendjarig vrederijk'.

Dit heeft niets met duizend jaar te maken. Nogmaals: de aeonen hangen mede af van de ontwikkeling van de geesten en mensen die er deel van uit maken.

Met andere woorden: jullie leven in de eindtijd van de vierde fase, nu de vijfde fase voorbereid wordt."

(Uit: Roelof Tichelaar, Het volgende tijdperk – de geestelijke bevrijding van de aarde)

We bevinden ons op dit moment in de overgang van het vierde naar het vijfde tijdperk. In het vijfde tijdperk zal de macht van Satan op aarde verdwenen zijn. Wat een belofte om naar uit te zien! En wat een uitdaging om het licht nu alle ruimte te geven, zodat er voor de duisternis steeds minder ruimte zal overblijven. Dwars tegen alle verharding, materialisme en egoïsme in, zal het licht uiteindelijk zegevieren. We hoeven ons bewustzijn hier alleen maar voor te openen.

De overgang van het ene naar het andere tijdperk doet de geestelijke strijd echter oplaaien. Licht en donker zijn op aarde in een hevige strijd verwickeld. Deze geestelijke strijd is vooral voelbaar voor hoogsensitieve mensen. Behalve de goede engelenwereld is er immers ook een lage geestenwereld die de mens probeert te beïnvloeden in gedachten en gevoelens.

Het is belangrijk dat we dit onderkennen zonder er overigens bang voor te zijn. Want angst is overbodig als we beseffen dat het licht altijd sterker is dan de duisternis. Het onderkennen van licht en duisternis is van groot belang, omdat er anders grote verwarring kan optreden. Deze verwarring zien we bijvoorbeeld bij een aantal patiënten binnen de muren van de psychiatrie. Onder hen zijn mensen die niet lijden aan een psychische ziekte, maar in feite gebukt gaan onder de invloed van de lage geestenwereld.

Doordat de moderne psychiatrie nauwelijks of geen binding heeft met spiritualiteit, wordt deze belangrijke factor massaal ontkend en zelfs belachelijk gemaakt. Ik heb ontzettend veel mensen in mijn praktijk gesproken die de moed hadden om hun bovennatuurlijke ervaringen met hun psychiater te delen, waarna zo ogenblikkelijk psychotisch werden verklaard. Dit vergrootte hun probleem en hun eenzaamheid. Ik ontken niet het bestaan van psychoses en psychische ziekten. Maar het is belangrijk dat de mens holistisch wordt benaderd, waarbij er ook oog is voor de spirituele factor in het geheel.

Er worden steeds meer gevoelige (hoogsensitieve) kinderen geboren die een belangrijke rol zullen spelen in de overgang naar het volgende tijdperk. Zij zijn geroepen het licht op unieke wijze in deze wereld uit te stralen en zullen vertrouwd moeten zijn met deze eigenschap, zodat ze zichzelf ook kunnen leren beschermen. De moderne wetenschap is echter nog niet zover om hier een positieve rol in te kunnen spelen. Dat zien we immers ook duidelijk terug in de beperkte visie van psychiaters op het begrip 'bewustzijn'. Zolang zij er nog van uitgaan dat dit zich enkel binnen de grenzen van de schedel bevindt, zal daar niet veel veranderen. De natuur laat ons momenteel wereldwijd zien dat wij, mensen, het leven niet in de hand hebben en het ook niet naar onze hand kunnen zetten. Denk aan de grote bosbranden in Australië en aan het toenemend aantal orkanen en overstromingen. Onlangs was ook het verschuiven van de magnetische Noordpool in het nieuws. Die verschuiving gaat de laatste tijd sneller dan wetenschappers hadden voorspeld. Deze verschuiving is overigens iets van alle tijden en op zich niets nieuws. Maar het toont maar weer eens aan dat dergelijke ontwikkelingen een onvoorspelbaar karakter hebben.

Het is belangrijk dat we ons leven niet baseren op menselijke coördinaten en voorspellingen, maar dat we ons richten naar het innerlijk kompas van de Geest van God. Deze Geest leidt ons in het kostbare nu. Deze Geest wil ons verlossen van de macht van het ego, zodat we weer op de geestelijke stroom van het leven terecht komen en ons in vertrouwen laten meevoeren. De Geest roept op tot liefde, vergevingsgezindheid en het omzien naar elkaar en naar de natuur waar wij ook deel van zijn. De Geest maakt voelbaar dat we één zijn met de natuur. Deze eenheid is een stoffelijke afspiegeling van de eenheid waarin we leefden vóór de val van de engelen, en dus nog voordat het verlossingsplan een aanvang nam. Ook daar was het leven één geheel en waren we allemaal in harmonie met elkaar verbonden. Ooit zal dat weer onze ervaring zijn, als we teruggekeerd zijn naar de geestelijke wereld. Het is goed dat we die verwachting koesteren en er bij stilstaan. Maar we moeten niet vergeten in het nu te leven en stil te staan bij de aardse schepping. Dat gaat alleen als we de stap zetten van ons ego naar de Geest, het eeuwige licht uit God dat in ons is. Wij mogen ons met passie overgeven aan deze Geest en Gods licht uitstralen in de wereld. Duisternis mag met licht beantwoord worden, haat met liefde en angst met vertrouwen. Zo mogen wij actief deel uitmaken van dit prachtige proces, waarin de aarde bevrijd zal worden van de duisternis en waar het licht zal zegevieren.

Gebed

*Lieve God,
Leer mij mijn ego te doorzien en mij op Uw licht te richten.
Dat liefde mijn drijfveer mag zijn en ik me door U zal laten leiden.
Dat mijn ziel zich mag openen en ontvankelijk mag zijn voor uw engelen
en Uw Geest.
Leer mij op U te vertrouwen.
Want ik weet dat U mij nergens laat gaan waar U niet bent.
U leidt ons naar een volgend tijdperk waar vrede zal zijn.
Ik ben dankbaar dat ik aan dat proces mag deelnemen,
alleen al door op aarde een licht te zijn.
Want mijn geest is een licht uit het Allerhoogste Licht geboren.
Amen.*

Boekbespreking

‘Het volgende tijdperk - de geestelijke bevrijding van de aarde’



De aarde nadert een geestelijke overgangstijd. Er zal een nieuwe periode aanbreken, die van cruciale betekenis is voor het goddelijk verlossingsplan dat uit zeven tijdperken bestaat.

De verlossing die Christus bracht, luidde het vierde tijdperk in waarin wij nu leven, en nu wil Hij de volgende stap met ons zetten naar het vijfde tijdperk: het duizendjarig vrederijk.

Deze overgangstijd zal gepaard gaan met grote veranderingen en uitdagingen, maar zal uiteindelijk uitmonden in de geestelijke bevrijding van de aarde.

Door middel van geïnspireerde boodschappen proberen God en Zijn engelenwereld ons door deze voorbereidende fase heen te leiden. Het is aan ons: laten we ons leiden door ons eigen ego of worden we ontvankelijk voor de leiding van God?

“De transformatie kan alleen plaatsvinden als de sfeer van de aarde zoveel Christusbewustzijn in zich draagt, dat de duisternis daaruit verdreven zal worden.

En jullie zelf zijn degenen die dit bewustzijn in de aardse sfeer geboren moeten laten worden. Dit boek gaat over deze voorbereidingen en deze ontwikkeling.”

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-822639-8-5

404 bladzijden, paperback

Prijs: € 22,50 plus verzendkosten

U kunt dit boek rechtstreeks bestellen: Per e-mail: info@roeloftichelaar.nl

Per post: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen, of telefonisch: (0528) 320701

Let op! Vergeet u niet uw adres te vermelden. Gelieve pas na ontvangst te betalen op het rekeningnummer dat op de nota staat.