

Goed Nieuwsbrief



Nr. 1

mei 2011

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van de boodschap van een spiritueel christendom
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Stelt u de ontvangst van deze Goed Nieuwsbrief niet op prijs of heeft u die van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, stuurt u dan een email naar: info@roeloftichelaar.nl

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief: stuur hem door!

Inhoud:

De eerste Goed Nieuwsbrief: een nieuw initiatief
Wat is inspiratie en welke gevaren kleven hieraan?
Wat is de essentie van de verlossing door Jezus Christus?
Aankondiging nieuwe boeken
Agenda
Gebed

De eerste Goed Nieuwsbrief: een nieuw initiatief

Allereerst heet ik u van harte welkom in deze eerste Goed Nieuwsbrief: een nieuw initiatief waarmee ik zoveel mogelijk mensen wil bereiken die open staan voor de inzichten van een spiritueel christendom en op de hoogte willen worden gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

Het logo bovenaan deze nieuwsbrief is op een bijzondere manier ontstaan. Bent u hierin geïnteresseerd? U kunt het vinden op mijn website www.roeloftichelaar.nl (onder de rubriek 'diversen': 'Mijn afscheid en een nieuwe weg').

Niet voor niets heet deze nieuwsbrief de 'Goed Nieuwsbrief'. Het nieuws van het verlossingsplan van God - met daarin centraal de verlossing door Jezus Christus - is immers écht goed nieuws. Het geeft hoop en plaatst het aardse leven in een brede, geestelijke context.

Nadat het plan voor deze Goed Nieuwsbrief was ontstaan, heb ik uitvoerig nagedacht over de inhoud, opzet en concrete uitvoering hiervan. Ik was aanvankelijk ontevreden over de eerste opzet en heb gebeden om een oplossing. De volgende ochtend werd ik wakker en hoorde vanbinnen de woorden: 'een vraag'. Meteen werd me duidelijk wat er bedoeld werd: ik zal in iedere Nieuwsbrief één of meer vragen, die mij regelmatig (in mijn praktijk of tijdens mijn lezingen) worden gesteld, uitvoerig beantwoorden. In het verlengde van bovenstaande ervaring, waarin ik langs geestelijke weg (inspiratie) antwoord kreeg op mijn vraag, ligt het eigenlijk voor de hand dat deze eerste vraag gaat over het ontvangen van inspiratie uit de geestelijke wereld.

Wat is inspiratie en welke gevaren kleven hieraan?

De Bijbel

Paulus zegt het al in de Bijbel: 'God heeft op vele manieren tot onze vaders gesproken.' In de Bijbel vinden we tal van voorbeelden waarin God tot de mens spreekt. Op die momenten wordt de verbinding tussen de aardse en hemelse werkelijkheid zichtbaar. Ook vandaag gebeurt het nog dat mensen door God geïnspireerd worden.

Alle boeken hebben hun beperking. Sommige doordat ze gebaseerd zijn op overleveringen, andere doordat ze talloze keren zijn overgeschreven of vertaald. En tot slot worden boeken ook altijd verschillend geïnterpreteerd. Kijk maar naar de Bijbel: het eindeloos versplinterde christendom is daar een goed voorbeeld van. Daarom is één van de kenmerken van een spiritueel christendom, dat dit mede gebaseerd is op innerlijke, geestelijke ervaringen die voortkomen uit God, in plaats van dat er alleen vanuit oude geschriften (of religieuze/spirituele systemen) wordt geput.

Inspiratie uit de engelenwereld

Ik geloof dat de enige zuivere bron van waarheid God is en dat we als mens de verbinding met God mogen zoeken om tot een vaste overtuiging te komen. Niet om

overall pasklare antwoorden op te krijgen, maar wel om onze eigen unieke weg van de waarheid te vinden.

De eerste christenen stonden nog volop in verbinding met Gods geestelijke wereld en putten hun inzichten uit deze bron. Gaandeweg raakte de stroom, die uit deze bron voortvloeide, door beperkte menselijke leerstellingen verontreinigd. De rollen van het menselijk denken kwamen in deze stroom terecht en hoe verder we stroomafwaarts komen, hoe troebeler het water wordt.

Christus wordt wel het 'levende water' genoemd: de bron waaruit we in ons eigen hart kunnen putten, bijgestaan door Gods engelen die ook vandaag om ons heen zijn om ons te begeleiden op onze levensweg. Het vraagt moed open te staan voor deze innerlijke stroom van inzicht, die we ook wel 'inspiratie' kunnen noemen.

We kunnen twee soorten inspiratie onderscheiden. In het ene geval krijgt de mens alleen de gedachten door een engel van God ingegeven en deze gedachten schrijft hij of zij in eigen woorden op. In het andere geval worden niet alleen de gedachten ingegeven, maar ook ieder woord waarin die gedachten uitgedrukt moeten worden. Daarnaast zijn er nog vele manieren waarop God spreekt. Op deze plaats voert het te ver deze allemaal te bespreken.

Toets de geesten...

Om tot de zuivere waarheid door te dringen, zullen we geestelijke ervaringen serieus moeten nemen door ons hart daar voor open te stellen. Tegelijk moeten we voorzichtig zijn door kritisch te toetsen uit welke bron de geestelijke ervaringen komen, omdat er zowel een hoge als een lage geestelijke wereld is. Met andere woorden: we moeten de geesten toetsen of ze uit God zijn.

Dit doen we allereerst door middel van onze intuïtie, ons gevoel. Daarnaast zullen we aan de vruchten de boom herkennen: de aard van de inspiratie en wat deze met ons doet (zowel op de lange als de korte termijn) zegt ons iets over de herkomst ervan.

Daarnaast biedt de Bijbel ons een belangrijk criterium dat we kunnen toepassen. In 1 Johannes 4 staat geschreven:

'Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen - nu al is hij in de wereld.'

Deze toets kan in sommige gevallen (als er bijvoorbeeld sprake is van een dialoog met de geestelijke wereld) letterlijk worden toegepast door de geesten dit te laten belijden door er gericht naar te vragen. Maar het kan ook betekenen dat de waarheid van Jezus Christus de kern van de boodschap moet zijn of dat deze waarheid in ieder geval daarin naar voren moet komen.

Altijd moeten we ons alleen tot God richten om in overgave aan Hem over te laten óf we antwoord op onze vragen krijgen en hóe Hij ons dit antwoord wil geven. Het is niet de bedoeling dat we 'geesten gaan oproepen'.

Het Christuslicht (of: de heilige Geest) kan van hart tot hart met ons spreken. Maar God kan ook één van Zijn geestelijke boodschappers zenden om ons mededelingen te doen die bijdragen aan ons geestelijk leven.

Twee gevaarlijke uitersten

Het is opvallend dat hierin twee uitersten bestaan, die beide gevaarlijk kunnen zijn. Het ene uiterste is dat we alleen in de Bijbel (of andere religieuze/spirituele geschriften) geloven en angstvallig afstand houden van hedendaagse spirituele ervaringen.

Het andere uiterste betekent dat we open staan voor alle spirituele en paranormale ervaringen, zonder de geestelijke herkomst daarvan te toetsen. Beide uitersten dragen - zoals gezegd - een risico in zich mee. Het eerste sluit ons af voor de levende leiding van God in ons leven, waardoor we kunnen vastlopen in allerlei tegenstrijdige menselijke dogma's. Het tweede zal ons vroeg of laat in de netten van de lage geestenwereld terecht doen komen. De Bijbel waarschuwt immers niet alleen voor de geesten van de antichrist die op aarde werkzaam zijn, maar ook voor valse leraren en profeten die ons kunnen misleiden. Alleen door enerzijds ons hart open te stellen voor inspiratie en anderzijds heel kritisch de herkomst van die inspiratie te toetsen, bewandelen we in mijn ogen de weg die God van ons vraagt. En als we ons hart openen, kan de heilige Geest (of: 'de Christusgeest') ons in alle eenvoud gedachten in het hart leggen, waarin Hij rechtstreeks, als door een innerlijk weten, tot ons spreekt.

'Ieder mens kan Mij op zijn of haar eigen manier kennen. Jullie kunnen elkaar de wet niet voorschrijven, omdat Ik de levende wet in jullie hart ben die in ieder van jullie wil spreken. Jullie geloof is bepalend of jullie Mij horen of niet.'

De waarheid is één en onverdeeld, omdat God waarheid is en alles draagt, omgeeft en doorstraalt. Maar jullie geest maakt dat jullie allemaal je eigen waarheid mogen ervaren.

De tijd is voorbij dat jullie tegenover elkaar staan. Sta naast elkaar en laat elkaar in je waarde.

Vul de waarheid niet in voor elkaar, maar breng de boodschap in vrijheid. Nooit dwingend, altijd uitnodigend. Verwondering en liefde doen jullie harten voor elkaar open gaan.

Bereid je voor op dit wonder. Want als dit wonder voor jullie tot leven komt, ben Ik in jullie teruggekeerd.'

Wat is de essentie van de verlossing door Jezus Christus?

Dit is een andere belangrijke vraag die ik in deze eerste Goed Nieuwsbrief graag wil beantwoorden. De verlossing door Jezus Christus wordt door veel spirituele stromingen ontkend of zelfs ontkracht. Meestal worden dan argumenten aangehaald als: 'Waar blijft dan je eigen verantwoordelijkheid?' en 'Ga je er dan van uit dat de mens van nature slecht is?'

Om met die laatste vraag te beginnen: Nee, ik ga er zeker niet van uit dat de mens van nature slecht is. Wel is in heel de schepping zichtbaar dat het de mens in het algemeen aan iets wezenlijks ontbreekt om vrede met zichzelf en met de schepping te kunnen hebben. Wat bij velen ontbreekt, is de aanwezigheid en werking van de heilige Geest.

Dat het overgrote deel van de mensheid hier op aarde is geboren om zich opnieuw met deze Geest te kunnen verbinden om hierin verlossing te vinden, betekent natuurlijk niet dat de mens van nature slecht en zondig is. Iedere geest (dus ook die van de mens) is ooit volmaakt geschapen en we mogen ons steeds intenser verbinden met deze prachtige geestelijke kern, die we ten diepste zijn. Zonder de universele Geest van Christus kunnen wij echter niets, omdat deze Geest onze geest levend maakt; deze verlost ons van onze beperkingen en brengt ons oog in oog met ons ware wezen. Vanuit onze uniek geschapen geest mogen we op een verantwoordelijke manier onze weg met God gaan en bewust voor de weg van de liefde te kiezen.

De heilige Geest is het universele licht uit God, het eenheidsbewustzijn dat in het begin van de geestelijke schepping in Jezus Christus een uiterlijke gestalte kreeg. Deze Geest wordt ook wel 'het Woord' genoemd. Johannes zegt hier in de Bijbel het volgende over:

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. (Johannes 1:1-4, nieuwe Bijbelvertaling)

Jezus Christus is deze Geest, die op aarde is neergedaald om ons te verlossen. Hij bracht daarmee de heilige Geest binnen ons bereik. Deze verlossing is nodig, omdat er in de geestelijke wereld ooit een breuk is ontstaan, waardoor vele geesten de verbinding met Gods licht (de heilige Geest of het Christusbewustzijn) hebben verloren. Het overgrote deel van de mensheid behoort tot deze groep geesten, die de weg op aarde moeten gaan om hun plek in de hemel weer te kunnen innemen. Door ons geloof (dit is: ons bewustzijn waarmee we ons openen voor God) mogen we ons opnieuw met Hem verbinden. Dit is mogelijk geworden dankzij de geboorte, het leven en het sterven van Jezus Christus op aarde.

Op eigen kracht kan de mens niet tot God terugkeren, want de oude religieuze wetten hebben niet de macht de mens zo te veranderen, dat hij of zij weer in de oorspronkelijke lichtwereld kan terugkeren.

De 'oude mens' probeert vooruit te komen door eigenmachtige zelfverbetering (de wet); de nieuwe mens leeft louter uit het bewustzijn van de genade, het vrije Zijn

uit God. Daar is hij één met de bron en verliest hij de behoefte om het oude te herstellen of zichzelf te vervolmaken. De nieuwe mens is dankzij de verlossing 'vol gemaakt' door het nieuwe bewustzijn. Dit is de waarheid die we in ons bewustzijn mogen aanvaarden; geloven dus.

Omdat Jezus Christus de levende gestalte van deze Geest is, vormt Zijn leven een uiterlijk beeld van Wie deze Geest in ons wil zijn en wat Hij in ons wil bewerkstelligen: een bron van verlossing, genezing, kracht en vreugde zijn. Een bron van licht en liefde. Een *staat van Zijn* waarin we verkramping en angst mogen loslaten om tot overgave te komen.

We weten ook dat we niets kunnen doen om dit te ontvangen, behalve het ten diepste accepteren en het er laten Zijn.

Jezus zegt ook:

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. (Openbaring 3:20, Nieuwe Bijbelvertaling)



Opvallend is dat Jezus hier ook zegt: 'en we zullen samen eten'. Dit leg ik geestelijk uit, omdat het met het eten van geestelijk voedsel te maken heeft. Dat geestelijk voedsel nemen we langs allerlei kanalen in ons op: via het gesproken of geschreven woord, maar ook via de inspiratie die ik hiervoor heb besproken. Ook die inspiratie, de informatiestroom uit de geestelijke wereld, zouden we samen met

Jezus in ons hart tot ons moeten nemen. Dat is de belangrijkste toets van zuiverheid. Zijn Geest werpt het ware licht op deze inspiratie en zal ons in staat stellen het ware van het valse te onderscheiden.

In deze tijd worden we geconfronteerd met vele soorten geestelijk voedsel. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer en weten niet meer wat ze wel of niet moeten geloven. De Geest van Christus in het eigen hart is de enige die het ware licht hierop kan laten schijnen.

Ieder moment kunnen we terugkeren in de heilige Geest, omdat dit bewustzijn dankzij Jezus vrij toegankelijk is voor een ieder die het wil aanvaarden. Dat kan op ieder moment; met je eigen wil kun je daar voor kiezen. Want de wil is de deur van je hart, die je alleen van binnenuit kunt openen omdat jij daar voor kiest. Heel eenvoudig dus...

De bron die dan in je opengaat, zal de vruchten van de Geest gaandeweg zichtbaar maken in je leven.

Je hebt niets meer te maken met wat geweest is; alles is vergeven, je bent wezenlijk vrij. Alleen het hier en nu telt nog. Deze bron van vrede reist dwars door de tijd met je mee. En waar je ook zult zijn: altijd is Hij daar om jou te ontvangen. En wat van jou gevraagd wordt, is: wees je hiervan bewust! Dan herinner je je eigen geestelijke oorsprong zoals jij ooit in de geestenwereld geschapen bent.

Zoveel theorieën en therapieën richten zich op het herstel van de oude mens langs de weg van zelfverbetering. Dan proberen we, zoals Jezus het uitlegt, ‘nieuwe wijn in oude zakken te bewaren’. Die zullen scheuren en de wijn zal verloren gaan. De vernieuwing is een vernieuwing van bewustzijn: de geboorte van de Geest in ons.

Tot slot kom ik terug op mijn eerste vraag: ‘Waar blijft onze verantwoordelijkheid als we Jezus Christus als verlosser aanvaarden?’ Die verantwoordelijkheid bestaat uit het aanvaarden van de geestelijke vrijheid die Jezus ons biedt. Want door die vrijheid kan de liefde in ons stromen en kunnen de vruchten van de Geest in ons leven geboren worden. Iemand die door deze liefde is aangeraakt, wil niets liever dan de Geest de ruimte geven in zijn of haar leven. Daar is het geen ‘moeten’ meer, maar een ‘niets liever willen’. Daarmee komt onze verantwoordelijkheid in een geheel ander licht te staan dan we misschien gewend zijn, namelijk in het licht van de Geest van de liefde.

Aankondiging van nieuwe boeken

‘Gods verlossingsplan’

Momenteel werk ik aan mijn nieuwe boek ‘**Gods verlossingsplan**’. De titel spreekt voor zich. Ik put met dit boek voornamelijk uit de geestelijke inspiratie die ik heb ontvangen.

‘Weerbaar met hoofd, hart en handen - hoe stel je je grenzen?’

In het najaar zal mijn boek ‘**Weerbaar met hoofd, hart en handen - hoe stel je je grenzen?**’ verschijnen bij Uitgeverij Ankh Hermes. Weerbaarheid is een belangrijk thema dat enerzijds een zeer noodzakelijke aardse aangelegenheid is, maar ook veel met spiritualiteit te maken heeft. Ieder mens moet leren met zijn of haar unieke grenzen om te gaan. Niet alleen door deze bewust te worden, maar ook door ze duidelijk en krachtig te kunnen stellen, zowel in mentale, verbale, fysieke als spirituele zin.

Agenda

Woensdag 14 september 2011

Thema: ‘Weerbaar met hart en ziel - hoe stel je je grenzen?’

Plaats: Saal Twa van het Van der Valk Hotel, Burgemeester Rasterhofflaan 1, 8606 KZ Sneek.

Aanvang: 19.30 uur

Entree 7 Euro.

Info/reservering: stichting Orion, Leeuwarden: (058) 2884166 of

klaassens38@zonnet.nl

Donderdag 3 november 2011

Thema: ‘Innerlijk groeien door tegenslag’

Plaats: Immanuelkerk, Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven

Aanvang: 20.00 uur

Info: (040) 253 90 57

Gebed

Ik wil mijn wezen openen voor U
zodat Uw heilige aanwezigheid
mijn hart verlichten zal.

Open mijn ogen, zodat ik
Uw gestalte aanschouwen mag.

Open mijn oren, zodat ik
Uw Woord horen zal.

Open mijn hart, zodat ik
Uw levende liefde voelen mag.

Open mijn mond, zodat ik
vrij over U spreken zal.

Dat mijn armen mogen worden
tot Uw werktuigen van troost

en mijn benen Uw licht zullen dragen
naar hen die hevig verlangen naar U.

Dat ik zo van U vervuld zal zijn
en U niet tevergeefs zult kloppen
op de deur van mijn hart.

Amen