

# Goed Nieuwsbrief



Nr. 94

November 2020

*De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:*

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: [www.roeloftichelaar.nl](http://www.roeloftichelaar.nl) en [www.weerbaarheidstrainer.nl](http://www.weerbaarheidstrainer.nl)

*Heeft u de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet langer op prijs, stuurt u dan een e-mail naar: [info@roeloftichelaar.nl](mailto:info@roeloftichelaar.nl).*

*U kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.*

*Bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.*

*Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!*

**Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op [www.roeloftichelaar.nl](http://www.roeloftichelaar.nl)**

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGB-NL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

## **Inhoud:**

<b>Beste mensen</b>	<b>2</b>
<b>Onderbewustzijn of demonen?</b>	<b>2</b>
<b>Inspiratie</b>	<b>4</b>
<b>Gebed</b>	<b>4</b>
<b>Boekbespreking: 'Psychisch of paranormaal?'</b>	<b>5</b>

# Beste mensen,

---



Van harte welkom in deze 94<sup>e</sup> Goed Nieuwsbrief, met een artikel over het gevaar van glaasje draaien en het gebruik van ouija-borden en andere middelen om contact te zoeken met de geestenwereld.

Onlangs werd mijn aandacht getrokken door een artikel dat ging over ‘een nieuwe kijk op glaasje draaien’. Natuurlijk was ik benieuwd wat daarin werd beweerd. Ik kan u zeggen dat ik ervan geschrokken ben en mij grote zorgen maak over de uitwerking van deze onschuldige beweringen. Een goede reden om hier een artikel over te schrijven.

Daarover dus meer in het artikel ‘Onderbewustzijn of demonen?’

Natuurlijk vindt u, zoals altijd, ook weer een geïnspireerde tekst en een gebed.

Tot slot wil ik diegenen bedanken die de moeite hebben genomen een gift voor de Goed Nieuwsbrief over te maken. Dat waardeer ik zeer, zeker in deze tijd waarin nagenoeg alle trainingen weer tot stilstand zijn gekomen.

## Onderbewustzijn of demonen?

---

Met de komst van de moderne psychiatrie wordt de inwerking van geesten op de mens bijna systematisch ontkend. Vaak worden de verschijnselen toegeschreven aan de werking van het onderbewustzijn en aan psychische aandoeningen zoals een psychose of schizofrenie.

Met andere woorden: de oorzaak van de symptomen waarmee mensen bij de psychiater komen, wordt eenzijdig gezocht in het eigen brein.

Er is een tijd geweest, dat was vóór de opmars van de moderne psychiatrie, dat nagenoeg alle psychische ziekten werden toegeschreven aan demonen. Ook dit is – net als het andere uiterste – een eenzijdige benadering die tot veel ellende heeft geleid.

In mijn ogen zouden we niets moeten uitsluiten, alles kritisch moeten onderzoeken en open moeten staan voor beide benaderingen.

In een landelijk magazine over paranormale zaken trof ik een artikel aan, waarin iemand beweert dat mensen tijdens het ‘glaasje draaien’ en het gebruik van een ouija-bord, van oudsher methodes om geesten op te roepen, geen contact zouden leggen met de geestenwereld, maar met hun eigen menselijk onbewuste. Op dat moment gingen bij mij alle alarmbellen rinkelen.

In de afgelopen bijna dertig jaar heb ik veel mensen in mijn praktijk ontvangen die het slachtoffer waren geworden van dit soort bezigheden. Onbedoeld, vaak uit onwetendheid, hadden ze de poorten opengezet voor de lage geestenwereld, de wereld van de demonen.

De gevolgen waren soms rampzalig. In de ergste gevallen raakte men bezeten door een demon en ik kan u zeggen dat dit soms tot gevaarlijke taferelen leidde, soms zelfs tot zelfmoord toe. De reguliere artsen en psychiaters stonden met lege handen. Zelfs kinderen werden erdoor getroffen en kregen soms zware medicijnen toegediend. Tevergeefs natuurlijk, want er was maar één ding wat werkelijk hielp: geestelijke bevrijding in de naam van Jezus Christus.

Om tot geestelijke bevrijding over te gaan, zullen we eerst het verschijnsel van externe bewustzijnsbeïnvloeding moeten onderkennen. Ons bewustzijn zit niet alleen in onze hersenen, maar is veel meer omvattend. Geesten kunnen invloed op onze gedachten, gevoelens, ons lichaam en onze belevingswereld hebben.

In mijn boek 'Psychisch of paranormaal?' (1) heb ik dit uitvoerig beschreven. Ook sta ik in dit boek stil bij de wisselwerking tussen onze binnenwereld en de geestenwereld om ons heen.

Onlangs mocht ik het nog weer meemaken dat een jong meisje dat geesten zag, eenvoudig geholpen kon worden door haar vertrouwen in Christus aan te spreken en haar enkele eenvoudige tips te geven om van deze invloed bevrijd te raken. Angst speelde daarin ook een grote rol. Korte tijd daarna kreeg ik een e-mail van de moeder dat haar dochter heel goed op het gesprek had gereageerd en er geen last meer van had.



Als mensen niet in de gaten hebben dat sommige gedachten of gevoelens niet van henzelf zijn, maar van de lage geestenwereld afkomstig zijn, kunnen ze behoorlijk in verwarring raken.

Om die verwarring te voorkomen is bewustwording nodig: het je ervan bewust zijn dat er sprake is van externe bewustzijnsbeïnvloeding.

Voor mij was het artikel in het betreffende magazine niet alleen een stap terug in de tijd, maar ook alarmerend omdat het glaasje draaien en het gebruik van ouija-borden toch weer in de minder gevaarlijke hoek wordt geplaatst. Er werd wel op gewezen dat mensen ook behoorlijk last van hun onderbewustzijn kunnen hebben, maar dit klinkt toch een stuk onschuldiger en ongevaarlijker dan de last van demonen.

Demonen zijn bewust uit op de ondergang van mensen. Het zijn ook geen 'energieën', zoals ze door sommigen worden genoemd. Het zijn *personen zonder lichaam*. Geestelijke entiteiten met een eigen persoonlijkheid en intelligentie. Geesten die de kant van de duisternis hebben gekozen en dus gevaarlijk zijn als we ons niet bewust zijn van hun aanwezigheid en ze onbewust toelaten in ons leven. Zij zoeken heel strategisch naar openingen en het oproepen van geesten is zo'n opening. Daarom: hou je niet bezig met dit soort zaken en waarschuw ook anderen hiertegen. Het is levensgevaarlijk.

En tot slot: we hoeven niet bang te zijn voor demonen, want in het licht van Christus stellen zij niets voor. Zoals het licht iedere schaduw kan laten verdwijnen, zo verdwijnen de demonen waar Christus verschijnt. En Zijn Geest zit in je eigen hart. Richt je op Hem!

(1) Roelof Tichelaar, 'Psychisch of paranormaal? Bovennatuurlijke ervaringen in het licht van psychiatrie, religie en spiritualiteit', uitgegeven door Roelof Tichelaar, Hoogeveen

# Inspiratie

---

‘Geesten die onbewust hebben geleefd, maar geen slechte mensen waren, komen meestal in het middengebied terecht: de parallelsferen. Ze staan qua geestelijke ontwikkeling op hetzelfde niveau als de aarde. Veel aardgebonden geesten behoren die sfeer toe. Deze sfeer is in feite helemaal nog afgestemd op het aardse, waardoor er ook een sterke beïnvloeding vanuit gaat.

Als mediums contact leggen met deze geesten, zijn het meestal menselijke wetenswaardigheden die aan het licht komen. De hogere geestelijke levenslessen blijven meestal uit. Dat komt omdat het niveau van deze geesten niet hoger is.

Mensen moeten gericht zijn op de hogere geestenwereld. Door de gerichtheid op God als uitgangspunt te nemen, zal God hen een controlegeest sturen die leiding heeft over de geesten die doorkomen. Zo vervalt een medium niet tot afgodendienst en zal hij evenmin een prooi worden van lage geesten, die natuurlijk ook volop werkzaam zijn op aarde.

Demonen spelen graag in op de nieuwsgierigheid van de mens en bootsen overledenen na. Ze weten de mens met allerlei details te overtuigen. Daarom lopen mediums die niet onder controle van een hoge geest van Christus staan, een groot gevaar. Dat geldt ook voor de mensen die zo’n medium raadplegen.’

‘Als jij met heel je wezen ervan doordrongen zou zijn dat je door Jezus verlost bent en volkomen beschermd bent tegen de duisternis, dan zou alle angst verdwijnen. Er is geen macht ter wereld die jullie nog kan scheiden van Hem, die de duisternis heeft overwonnen. De demonen staan machteloos tegenover het gezag van Jezus. Want Hem is alle macht gegeven, zowel in de hemel als op aarde. Vertrouw daarop, leef vanuit die gedachte en je zult Zijn kracht gaan voelen.’

# Gebed

---

*Lieve God,  
Ik richt mij op U en geef mij over aan U.  
Ik geloof dat het licht sterker is dan de duisternis.  
Ik heb geen angst,  
want ik ben beschermd in Christus.  
Het Christusbewustzijn is in mij ontwaakt  
en in dit licht ben ik volkomen beschermd.  
In het Christusbewustzijn is mij alle macht gegeven  
over de duisternis en niets zal mij kunnen schaden.  
Op U vertrouw ik.  
Amen.*



# Boekbespreking

---

Verschijnselen die meestal door de moderne psychiatrie als ‘psychische stoornis’ worden aangeduid, kunnen ook een bovennatuurlijke oorzaak hebben. Sommigen zien, horen of ervaren wat voor anderen verborgen blijft. Hoe verhouden paranormale ervaringen – zoals helderziendheid, helderhorendheid en mediumschap, maar ook demonische beïnvloeding en bezetenheid – zich tot de moderne psychiatrie en religie?

Kennis van de spirituele wetten – die ook binnen het traditionele christendom grotendeels verloren is gegaan – kan ons meer inzicht schenken. Door deze kennis wordt de verbinding gelegd tussen religie, psychologie en spiritualiteit: drie werelden die door velen los van elkaar worden gezien, terwijl ze van oorsprong een hechte eenheid vormen.



Roelof Tichelaar heeft jarenlang ervaring met mensen die te maken hebben met (zowel positieve als negatieve) bovennatuurlijke bewustzijnservaringen en -beïnvloeding.

Hij heeft een praktijk voor psychische, pastorale en spirituele hulpverlening, is docent weerbaarheid en spiritualiteit, auteur en geeft lezingen. Voor meer informatie:

[www.roeloftichelaar.nl](http://www.roeloftichelaar.nl)

*‘Een verhelderend boek met baanbrekende inzichten die van belang zijn voor de theologie, psychiatrie, psychotherapeuten en andere hulpverleners, maar die bovendien van cruciale betekenis zijn voor hen, die hulp zoeken of inzicht willen in paranormale verschijnselen.’* Dr. Elinor Th. M. Kocken

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-822639-0-9

390 pagina's, paperback, derde druk.

Prijs: € 22,50 (plus eventuele portokosten)

U kunt dit boek rechtstreeks bij mij bestellen:

- per e-mail: [info@roeloftichelaar.nl](mailto:info@roeloftichelaar.nl)
- telefonisch: (0528) 320701
- per post: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen
- 

**Let op! Vergeet niet uw adres te vermelden. Gelieve pas na ontvangst te betalen op het rekeningnummer dat op de nota staat. (Dit is een ander rekeningnummer dan dat van deze Goed Nieuwsbrief.)**