

# Goed Nieuwsbrief



Nr. 41

oktober 2015

*De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:*

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: [www.roeloftichelaar.nl](http://www.roeloftichelaar.nl) en [www.weerbaarheidstrainer.nl](http://www.weerbaarheidstrainer.nl)

*Heeft u deze Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet op prijs, stuurt u dan een email naar: [info@roeloftichelaar.nl](mailto:info@roeloftichelaar.nl).*

*U kunt ook schrijven naar: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.*

*Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.*

*Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!*

**De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter van harte welkom.**

**Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:;) NL28INGB0749790989 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.**

---

## Inhoud:

Beste mensen	2
Het Christusbewustzijn: wat is dat?	3
Agenda	5
Inspiratie	6
Gebed	6

Beste mensen,

Van harte welkom in de 41<sup>e</sup> Goed Nieuwsbrief.

Toen ik de 40<sup>e</sup> editie naderde, kwam het idee in mij op om de eerste 40 nieuwsbrieven te bundelen en er een boek van te maken. Tenminste: alleen de hoofdartikelen en de inspiratie. Maar toen ik ermee aan de slag ging, bleek de omvang van zo'n boek eigenlijk te groot. Met de eerste 10 nieuwsbrieven kwam ik al over de 100 pagina's. Dit heeft mij voorlopig doen besluiten van het idee af te zien.

Er zijn wel twee andere boeken die op stapel staan.

Het eerste dat binnenkort zal verschijnen is het boek 'De ontwikkeling van de ziel'. Dit boek bestaat grotendeels uit inspiratie over dit onderwerp. Ik moet zeggen dat ik het schrijven zelf al een heel boeiend proces vind, omdat er telkens nieuwe inzichten opduiken die voortborduren op wat ik al eerder heb geschreven.

Die hele ontwikkeling van de ziel wordt dan ook vanuit het Christusbewustzijn beschouwd. Soms zijn het rechtstreekse ingevingen vanuit dit bewustzijn, andere keren zijn het Gods engelen die dit onderwerp belichten.

Het tweede boek zal een boek met 100 korte losse teksten worden. De titel is 'Leven vanuit het Christusbewustzijn' en wordt ingeleid met een uiteenzetting over dat begrip 'Christusbewustzijn'.

Over dit onderwerp, het Christusbewustzijn, gaat ook het artikel van deze Goed Nieuwsbrief.

Verder treft u weer inspiratie en een gebed aan, maar ook de agenda met daarin twee lezingen: in Bant en in Zeyen.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar



## Het Christusbewustzijn: wat is dat?

Het woord 'Christusbewustzijn' vind ik eigenlijk heel bijzonder. Hoewel het in de kern synoniem is voor 'de heilige Geest', spreekt dit woord op een speciale wijze tot de verbeelding.

Het woord 'bewustzijn' heeft alles met 'geloof' te maken. Geloven is bewustzijn en bewustzijn is geloven. En dan bedoel ik met 'geloven' niet het verstandelijk voor waar aannemen van iets dat je aangeleerd is. Met geloven bedoel ik het bezielde geloof dat tot een innerlijk weten is geworden. Geloven heeft te maken met vertrouwen en onvoorwaardelijke overgave. Het is niet alleen verstandelijk, maar ook intuïtief, dus niet alleen verbonden met ons hoofd, maar vooral met het hart.

Net zoals het andere begrippen is vergaan, wordt ook de term 'Christusbewustzijn' te pas en te onpas gebruikt, soms ook op een manier die volgens mij haaks staat op wat het eigenlijk wil zeggen. Daarom is het goed dat dit soort begrippen her-ijkt worden, zodat ze hun oorspronkelijke waarde terugkrijgen.

Het is in ieder geval niet iets dat we op eigen kracht - door ons spiritueel in te spannen, door goede werken of door een aanhoudende meditatie - kunnen bereiken. En, zoals het woord al zegt, heeft het alles met Christus te maken. Op de dag dat ik deze Goed Nieuwsbrief schrijf, kreeg ik 's ochtends, voordat ik met mijn werk begon, in de stilte de volgende woorden aangereikt:

*"Christusbewustzijn is je ervan bewust zijn dat je met Christus verbonden bent, dat je zó met Hem verbonden bent, dat je één bent met Hem en dat alles wat Hem toebehoort, ook deel uit maakt van jou.*

*Zijn Geest doorstroomt heel je wezen en alle facetten van je bestaan, je laat je daardoor leiden en bent geestelijk vrij.*

*Uit dit bewustzijn worden de vruchten geboren waarvan jij de drager mag zijn. Het is de nieuwe natuur die uit het Christusbewustzijn voortkomt, die vanzelf vrucht zal dragen.*

*Een wijnrank maakt zich geen zorgen en doet niet krampachtig zijn best om druiven voort te brengen. Hij hoeft alleen maar verbonden te blijven met de wijnstok.*

*God zal je bijsturen en snoeien waar dat nodig is. Geef je leven over aan Zijn leiding en het zal een zegen zijn, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen."*

Zoals zo duidelijk uit deze woorden naar voren komt, staat de verbinding hierin centraal. Het eenvoudig verbonden zijn met Christus. Dat is een staat van bewustzijn, waarin we innerlijk weten dat we één zijn met Hem. Vandaar ook de term 'Christusbewustzijn'.

En, zoals in bovenstaande tekst gezegd wordt, betekent het ook dat alles wat Hem toebehoort, ook degenen toebehoort die zich vanuit het hart met Hem verbonden weten.

We zijn zó één met Hem, dat we als cellen in Zijn wezen opgenomen zijn.

Onze positie in Hem is gewaarborgd, niet door onze eigen prestaties, maar door ons geloof, ons bewustzijn én door de mogelijkheid die Christus zelf voor ons schiep om ons zo met Hem te kunnen verbinden.

Dat deed Hij door in onze stoffelijke wereld af te dalen, niet alleen om hier als geestelijk leraar op te treden, maar ook om Zijn leven voor ons te geven, zodat die

verbinding tussen Hem en ons hersteld kon worden. Want die was beschadigd, verbroken zelfs.

Eeuwenlang hadden mensen en geesten geprobeerd om op eigen kracht de hemel te verdienen, maar het was tevergeefs. Op eigen kracht kunnen we dit niet. We kunnen onszelf niet perfect maken. Daarom daalde Hij in onze toestand van afgescheidenheid af om ons die verbinding als een mogelijkheid te schenken.

Naast het grote geestelijke universum, waarin zich al het geschapene bevindt, is er ook een 'innerlijk universum': onze eigen innerlijke wereld, die een wereld op zich is.

Door Christus in onze eigen innerlijke wereld Koning van het universum te laten zijn, leeft Hij in ons. Hij bezielt ons, Zijn bewustzijn leeft in ons: het Christusbewustzijn is dan in ons geboren. We zijn bevrijd van het oude karma dat ons gebonden hield, vrij om de hoogste hemel binnen te gaan. Wat een geschenk is dat. Sta daar maar eens bewust bij stil!

En doordat dit Christusbewustzijn in ons leeft, worden wij van binnenuit omgevormd om kanalen van Zijn liefde te zijn. Het is belangrijk daarbij op Hem te vertrouwen, dat Hij het door ons heen volbrengt, in plaats van dat wij zelf op eigen houtje gaan strijden en werken. Want het Christusbewustzijn is de bezielende kracht die ons voedt, zoals de wijnranken gevoed worden door de stroom van leven die vanuit de wijnstok in hen overgaat.

Onlangs sprak ik een jongeman die regelmatig demonen zag, maar ervan uit ging dat hij daar op eigen kracht tegen opgewassen was. 'Ik ben sterk genoeg om ze op afstand te houden', zei hij. Ik heb hem geadviseerd te stoppen met het enkel vertrouwen op eigen kracht, want dat is een geïsoleerde kracht die uitgeput kan raken. We zijn niet geroepen onze eigen bron te zijn. We zijn geroepen een kanaal te zijn voor een kracht die groter is dan wijzelf: het Christusbewustzijn of de heilige Geest die door ons heen wil werken.

Toen ik de eerste keer bij een vrouw werd gebracht die bezeten was door een demon, wist ik meteen dat ik daar als mens niet tegen opgewassen was. Mijn kracht is maar zeer beperkt. Maar tegelijk wist ik ook dat Christus' kracht door mij heen zou werken en dat uiteindelijk iedere macht voor Christus moet buigen. En daar ben ik toen getuige van geweest, wat een onuitwisbare indruk op mij heeft gemaakt.

Dit wil overigens niet zeggen dat alle bevrijdingen zo gemakkelijk gaan. Vaak wordt er van de cliënt zélf juist die belangrijke stap gevraagd om in dat Christusbewustzijn te gaan staan en die door zich heen te laten stromen. En dat besluit kan alleen van binnenuit genomen worden. De vrouw uit bovenstaand voorbeeld zette die stap dan ook, wat tot een blijvende bevrijding heeft geleid.

Het Christusbewustzijn maakt ons één met Jezus Christus. Zijn verlossing is daarmee de onze en daar kunnen en hoeven wij niets aan toe te voegen. Het zal door onze toewijding in toenemende mate onze nieuwe natuur worden. We worden meegenomen op een krachtige, creatieve stroom die ons zal geven wat we nodig hebben. Bovendien weten we intuïtief 'dat het goed is'. We zijn gered door Christus en dat mogen we ons in het kostbare nu volop realiseren, zodat ook de blijdschap van de Geest ons mag bezielen. Liefde, kracht, inzicht, wijsheid, mededogen, enzovoort: alles vloeit als vrucht voort uit deze ene Geest die uit God geboren is en in ons leeft. Daar mogen we dankbaar bij stilstaan. En die kracht

mogen we uitstralen in de wereld waarin we leven. Dit is de bezielende vuurkracht van de heilige Geest die onszelf en de wereld kan verlichten.

## Agenda

### Woensdag 28 oktober: Bant

Thema: 'Psychisch of paranormaal?'

Verschijselen die door de moderne psychiatrie als 'psychische stoornis' worden aangeduid, kunnen ook een bovennatuurlijke oorzaak hebben. Sommigen zien, horen of ervaren wat voor anderen verborgen blijft. Hoe verhouden paranormale ervaringen - zoals helderziendheid, helderhorendheid en mediumschap - zich tot de moderne psychiatrie en religie?

Tijd: 20.00 - ongeveer 22.00 uur (de zaal is open vanaf 19.30 uur)

Plaats: De Bantsiliek, Zuidwent 23, 8314 AA Bant.

Entree: € 10,-

Contact: [mok@mokinfo.nl](mailto:mok@mokinfo.nl)

Info: [www.mokinfo.nl](http://www.mokinfo.nl)

### Dinsdag 1 december: Zeyen

Thema: 'Psychisch of paranormaal?'

(Beschrijving: zie hierboven)

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, 9491 AE Zeijen

Entree: € 10,-; donateurs Innerlijk Besef: € 8,-; Jongeren tot 22 jaar € 6,-

Info: tel. (0592) 656610, website: [www.innerlijk-besef.nl](http://www.innerlijk-besef.nl)



In de pauze is er gelegenheid om boeken te kopen en te laten signeren.

## Inspiratie

*“De mens moet eerst doordrongen zijn van de genade in het Christusbewustzijn, door Christus verworven en naar de aarde en de donkere sferen gebracht.*

*De mens moet eerst zijn nieuwe identiteit in het Christusbewustzijn kennen, ervan doordrongen zijn.*

*Dat nieuwe licht brengt de mens volledige aanvaarding, vrede, genade en liefde.*

*De mens wordt vanuit dit bewustzijn vrijwillig aangespoord tot liefde, wordt vanuit de goddelijke liefde opgevoed, in plaats van vanuit het oordeel.*

*Het oordeel behoort tot het oude, vóór de overwinning door Jezus.*

*De liefde hoort bij het nieuwe: de mens is al gered en mag nu leven vanuit de verbinding met God door het Christusbewustzijn dat in hem of haar ontwaakt is.*

*Door de nieuwe geboorte in het Christusbewustzijn is de geest van de mens bevrijd en aanvaard.”*

## Gebed

*Lieve God,*

*Ik open mijn hart voor Uw heilige Geest, het Christusbewustzijn.*

*Want in dat bewustzijn ben ik één met Uw Zoon Christus, die de weg, de waarheid en het leven is.*

*In Hem bewegen wij ons en zijn wij. In Hem leven wij.*

*Hij is de koning in mijn eigen universum.*

*Voor Hem buig ik en Hem wil ik toelaten in heel mijn wezen en in heel mijn handelen.*

*Laat ik zo die rank aan de wijnstok zijn, bezielde door Uw Geest, door Christus zelf.*

*Amen.*

