

Goed Nieuwsbrief



Nr. 19

juni 2013

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van de boodschap van een spiritueel christendom
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Stelt u de ontvangst van deze Goed Nieuwsbrief niet op prijs of heeft u die van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, stuurt u dan een email naar: info@roeloftichelaar.nl. U kunt ook schrijven naar: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief? Stuur hem door!

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter van harte welkom.

Dat kan op bankrekeningnummer 74 97 90 989 t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Beste mensen	2
Inspiratie	3
Agenda	4
Gebed	6

Beste mensen

Deze keer een iets kortere nieuwsbrief dan anders. Vanwege de drukte ben ik niet toegekomen aan het schrijven van een artikel.

Wel vindt u in deze editie wat meer inspiratie dan u gewend bent. Ook worden een viertal lezingen aangekondigd: in Zeewolde, Bergen op Zoom, Drachten en Ossendrecht. Daar zitten ook enkele nieuwe thema's tussen.

Momenteel werk ik aan mijn nieuwe boek 'Waan of werkelijkheid?'. Het gaat over het verband tussen psychische problemen en (zowel positieve als negatieve) bovennatuurlijke ervaringen. Hoe gaat de psychiatrie hiermee om en wat valt er op dit punt nog te verbeteren? Het is een belangrijk thema dat veel mensen raakt die in de psychiatrie zijn beland. Over dit onderwerp ga ik in Drachten een lezing geven.

Maar eerst kom ik in juni naar Zeewolde. De organisatie heeft me gevraagd daar een lezing te geven over mijn persoonlijke ervaringen en bezieling.

In Bergen op Zoom vindt in september een groot evenement plaats op het gebied van de uitvaartbranche. Daar zal ik twee lezingen geven over het omgaan met tegenslag: een passend thema voor deze dag.

Kortom: er valt genoeg te doen op het gebied van voorbereiding en schrijven. Maar ook met de cliënten gaat het werk natuurlijk gewoon door. Daarnaast ben ik bij Sportschool Fantastic Sports in Hoogeveen twee avonden per week begonnen met het geven van bokszak-conditietraining. Dit heeft leuke raakvlakken met de weerbaarheid en is goed voor de conditie, kracht, coördinatie en techniek. Dit is even weer helemaal wat anders, maar die variatie spreekt me juist aan en zorgt voor een leuke balans.

Ik wens u allen veel leesplezier toe.



Inspiratie

‘Veel mensen hebben een bewuste of onbewuste angst voor God ontwikkeld. Hoe onterecht dit is, heeft God laten zien door Christus. God heeft de mens zo lief, dat Christus voor die mens is gestorven. Welke aardse vader brengt zo’n liefde op? Dit is onvoorwaardelijke liefde!

De angst komt voort uit een onjuist godsbeeld dat het hart van de gelovigen belast. De krampachtigheid waarmee velen het goede nastreven, is helaas gebaseerd op angst en niet op liefde.

Jullie hoeven nergens bang voor te zijn omdat God liefde is. Maar jullie ziel moet zich eerder zorgen maken om zichzelf, om de verharding door diezelfde angst die de akker gesloten houdt en in het streven naar liefde zo op zichzelf gericht is; die kan de liefde nooit helemaal opnemen omdat juist aan die liefde voorbijgegaan wordt.

De lichtvoetigheid van een kind dat opgroeit in een warm en liefdevol gezin, waarin alle ruimte is, mag jullie voorbeeld zijn.

Mensen zijn vaak zo bang om fouten te maken, terwijl God hen enkel aanmoedigt tot zelfaanvaarding, liefde, geloof, vertrouwen en overgave.

Bedenk dat de wet de dienaar is van de liefde en niet andersom, dat God jullie er niet op afrekenet welke fouten je hebt gemaakt. Het gaat om die eenvoudige verbinding met Hem, die mogelijk is door het geloof.

Het was Satan aan wie jullie rechtens toebehoorden toen jullie nog geestelijk dood waren. En toen jullie tot geloof kwamen, was Satans macht gebroken.

Jezus had hem de macht over jullie ontnomen. Het was niet God die jullie afwees. Het was Satan die jullie gevangen hield op grond van de eeuwige wetten door God ingesteld.

Alleen het offer van Jezus kon hieraan een eind maken. Er moest iets tegenover worden gesteld, zodat er weer evenwicht ontstond in het grote geheel. Het evenwicht was verstoord en moest worden hersteld omdat het leed dat uit de verstoring was voortgekomen, ondragelijk was. Het was Gods liefde die hiervoor heeft gezorgd.

Wees blij kinderen Gods die weten dat ze na hun aardse dood naar de hemel zullen gaan. Leg jullie zelf geen angstige kramp op en laat jullie niet opnieuw een slavenjuk opleggen, want jullie zijn kinderen van God en geen slaven.’



Agenda

Donderdag 6 juni 2013: Zeewolde

Thema: 'Wat bezielt mij?'

In deze lezing vertel ik over mijn dromen, inspiratie en bezieling. Waar haal ik de inzichten vandaan die ik met mijn lezers of toehoorders deel? Waar laat ik me door leiden en waar ligt mijn passie?

Het zal een persoonlijke lezing worden waarin ik onder andere beschrijf hoe ik de begeleiding vanuit de geestelijke wereld heb ervaren tijdens de totstandkoming van mijn jongste boek 'God vergist zich niet - de verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan'. Na de lezing is er - zoals gebruikelijk - ruimte voor het stellen van vragen.

'Zeewolde Soul Wave' is een maandelijks terugkerend evenement (op de 1ste donderdagavond van de maand) waar men gepassioneerde en inspirerende mensen bij elkaar wil brengen. Een gedeelte van de opbrengst van deze lezing gaat naar het Toon Hermans huis Zeewolde.

Locatie: De Verbeelding 25, 3892 HZ Zeewolde

Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Kosten: Voorverkoop: € 10,-. Aan de zaal: € 12,50

Meer info en reserveren: 06 51 74 21 94) of: info@genietvanjewerk.nl o.v.v. 'Soulwave met Roelof Tichelaar'

Zaterdag 7 september 2013: Bergen op Zoom

Thema: Innerlijk groeien door tegenslag

Elke ingrijpende gebeurtenis in ons leven plaatst ons voor een keuze: zien we dit als tegenslag of als keerpunt? Laten we ons terneerslaan of zien we hierin de kans om juist te groeien? Waarbij je je tegelijk kunt afvragen of het wel toeval is dat 'het ongeluk toesloeg'.

Ik vertel in deze lezing over de ingrijpende gebeurtenissen binnen ons gezin - een drugsverslaving en een ernstig auto-ongeluk en belicht het omgaan met deze crises van meerdere kanten en zoek ook naar de andere dimensies die achter de aardse feiten schuilgaan. Maar ook wanneer we ervaren dat alles op aarde een hoger doel heeft, blijven we zelf verantwoordelijk voor wat we met ons leven doen.

Na reflectie op de verwerking van het gebeurde, bespreek ik tien levenslessen die in deze crises tevoorschijn zijn gekomen.

Deze lezing geef ik tweemaal op dezelfde dag en locatie: om 11.00 uur en 14.00 uur. Dit is tijdens de IFA-verkiezingsdag in Bergen op Zoom. De IFA-verkiezing kun je beschouwen als een bekroning voor initiatieven binnen de uitvaartsector.

Locatie: Crematorium Zoomstede, Mastendreef 5, 4623 RE Bergen op Zoom

Tijd: 11.00 uur en 14.00 uur

Entree/kosten: gratis

Info: mw. Y. Hommel (0164) 23 88 01

Woensdag 18 september 2013: Drachten

Thema: Waan of werkelijkheid?

Psychische stoornissen bovennatuurlijk verklaard - een spiritueel-christelijke visie

Verschijselen die door de moderne psychiatrie als psychische stoornis worden aangeduid, kunnen ook een bovennatuurlijke oorzaak hebben.

Hoe verhouden paranormale ervaringen - zoals helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, helderwetendheid, telepathie en (positieve of negatieve) ervaringen met de geestelijke wereld - zich tot de moderne psychiatrie? En hoe verhoudt zich dit tot het christelijk geloof?

Psychisch, pastoraal en spiritueel hulpverlener, weerbaarheidsdocent, auteur en spreker Roelof Tichelaar laat zien welke antwoorden een spiritueel christendom heeft op vragen waar zowel de kerkelijke traditie als de psychiatrie veel vraagtekens hebben laten liggen.

Psychische stoornissen kunnen zowel interne als externe oorzaken hebben. Mensen kunnen lijden onder hun eigen neurosen of psychosen, maar kunnen ook last hebben van invloeden van buitenaf. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die stemmen horen of geestelijke waarnemingen hebben. Zijn dit wanen of is er sprake van een andere werkelijkheid?

Roelof heeft jarenlange ervaring met mensen die te maken hebben met externe bewustzijnsinvloeden en deelt in deze lezing een nieuwe visie met oude spiritueel-christelijke wortels. Door deze inzichten te verbinden met die van de weerbaarheid (zelfbescherming; hoe stel je je grenzen?), de psychologie en aandachtgerichte/cognitieve therapie, reikt hij waardevolle adviezen aan.

Locatie: Het Fries Congres Centrum, Lutszaal no. 1, Oprijlaan 3, 9205 BZ Drachten

Aanvang: 19.30 uur

Voor info en opgave kun je contact opnemen met: Hendrik Klaassens, tel. (058) 2884166, per e-mail: klaassens38@zonnet.nl.

Een routebeschrijving naar het Fries Congrescentrum in Drachten vind je op www.friescongrescentrum.nl/Fries_Congrescentrum/Contact.html.

Zondag 3 november 2013: Ossendrecht

Thema: De verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan

We komen op aarde uiteenlopende vormen van lijden en chaos tegen, maar dat is wat wij zien. Hierachter schuilt een meesterlijk verlossingsplan: een goddelijk plan dat tot een geestelijke wedergeboorte leidt.

Roelof Tichelaar ontving langs bovennatuurlijke weg inzicht in dit plan en legt in deze lezing de spirituele wortels van het christendom bloot. Hij beschrijft het goddelijk verlossingsplan, dat is doordrenkt met Gods onvoorwaardelijke liefde. We komen bij een innerlijke schat die al bijna 2000 jaar toegankelijk voor ons is: de verlossing door Jezus Christus, waardoor de geboorte van de heilige Geest in ons mogelijk wordt.

Wat is de eigenlijke betekenis van de verlossing door Jezus Christus? Hoe kunnen we ons persoonlijk laten leiden door God, zoals dat ook in de Bijbel wordt beschreven? Wat zijn de valkuilen die we op deze weg tegenkomen? Hoe kunnen we

omgaan met onze dromen en daar een grote geestelijke rijkdom uit putten? Wat kunnen we van bijna-doodervaringen leren en wat wacht ons na de aardse dood? In deze lezing staat de verlossing door Jezus Christus centraal, maar wordt ook een beroep op de mens gedaan om zelf een kanaal voor de heilige Geest te zijn. Want de openbaringen van God gaan ook in onze tijd door. Deze lezing wil voor de luisteraars een aanmoediging zijn om ook zelf open te leren staan voor dromen en geestelijke belevenissen.

Locatie: Volksabdij (Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht)

Tijd: 10.15 - 12.15 uur

Info: Tel.: (0314) 661006 of 06 22232176 www.uniomistica.nl of www.hkoopmans.nl (klik op spirituele ontwikkeling in een abdij)

Gebed

Lieve God,

Leer mij ervan doordrongen te zijn dat U enkel liefde bent.
Die veroordelende stem die we vaak in onszelf horen,
is niet Uw stem.

U moedigt ons aan tot het goede, maar doet dat met mildheid
en nooit met een harde veroordeling.

U verlost ons van schuld, terwijl wij zelf vaak degenen zijn
die daaraan vasthouden.

Wilt U mij helpen mijn schuldgevoelens los te laten,
zodat ik vanbinnen vrij mag zijn?

Want juist in die vrijheid kan ik U toegewijd zijn.

Niet omdat het moet, maar omdat dat is,
wat ik ten diepste wil.

Amen

