

Goed Nieuwsbrief



Nr. 111

Juli 2022

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
Verlost, en dan...?	3
Inspiratie	5
Gebed	6

Beste mensen,

Hartelijk welkom in deze 111^e Goed Nieuwsbrief, met daarin een artikel met de titel ‘Verlost, en dan...?’

In het vorige nummer heb ik vooral stilgestaan bij het verlost zijn en het feit dat je door de verlossing te aanvaarden en nieuwe schepping bent. Dit artikel is eigenlijk een natuurlijk vervolg daarop.

Ook deze keer deel ik weer een geïnspireerde boodschap. Ik hoop dat de inhoud ervan mag resoneren met je hart.

Ik wens je een fijne zomer en veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar



Verlost, en dan...?

Christus biedt ons de volledige verlossing aan en er is geen macht ter wereld die ons dit kan onthouden, behalve onze eigen vrije wil. We mogen vanaf dat moment rusten in deze nieuwe Zijnstoestand. We kunnen onze rust in deze Geest, de heilige Geest, vinden. Want Christus leeft door Zijn Geest in ons.

Het gebeurt zo nu en dan dat ik het verwijt krijg dat de verlossing en genade door Christus zoals ik die verkondig, een ‘veel te gemakkelijke weg’ is. ‘Je hoeft er immers niets voor te doen!’ En inderdaad, de Bijbel zegt onder andere het volgende:

‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.’

(Efeze 2:8-9, HSV)

Ook de tekst die ik in de vorige nieuwsbrief aanhaalde, zegt exact hetzelfde:

‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.’

(Romeinen 3:23-24, HSV)

Met goede werken die we plichtmatig proberen uit te voeren, kunnen we de hemel niet verdienen. Het is een geschenk dat God ons aanbiedt. En voor een geschenk hoef je niet te werken, dat spreekt voor zich, want dan zou het een beloning zijn.

Toch brengt het ontvangen van dit geschenk wel een verantwoordelijkheid met zich mee, namelijk dat we voortaan uit deze Geest proberen te leven. Want de Geest is bedoeld door ons heen te werken. Het is de bedoeling dat we doorgeven wat we ontvangen hebben. Zoals we de lucht in- en uitademen, zo mogen we de Geest van liefde ontvangen om een licht op deze aarde te zijn. We mogen de uitwerking van de Geest uitstralen in deze wereld door de principes van de Geest in onszelf na te streven, de ruimte te geven. Ook in de Bijbel worden we daartoe aangemoedigd:

‘En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.’

(2 Petrus 1:5-7, HSV)

Hoe moeten we deze laatste tekst zien in de relatie tot het geschenk dat ons wordt aangeboden?

Ten eerste is het belangrijk dat we tot het inzicht moeten komen dat we ons niet op eigen kracht aan alle goddelijke wetten kunnen houden en volmaakte mensen kunnen worden.

Gods wetten herinneren ons hier dagelijks aan. In die zin is de Wet een spiegel die ons wordt voorgehouden om ons er bewust van te maken dat we niet vrij zijn van beperkingen. Want wie kan van zichzelf zeggen volmaakt te zijn?

Als we tot dit waardevolle inzicht komen, mogen dit ook naar God toe uitspreken.

Ten tweede: Eenmaal tot dit waardevolle inzicht gekomen, mogen we Christus, die aan de deur van ons hart klopt, vragen om binnen te komen. En geloof me: Hij wil niets liever! Daarbij is het geloof in de verlossing door Christus de volmaakte oplossing.

De bijzondere droom die ik kreeg (in de periode dat ik mijn boek *'De geboorte van de heilige Geest'* aan het schrijven was), was hier heel duidelijk over. Ik citeer even uit dit boek:

'In deze droom kijk ik naar een groot scherm waarop zich van alles afspeelt. Qua beelden herinner ik mij er vreemd genoeg bijna niets van, behalve de Hebreeuwse woorden die op het beeldscherm staan afgebeeld. Ik kan die woorden ook lezen. De strekking en betekenis van deze boodschap is echter des te duidelijker en klinkt helder in mij: **'Christus heeft het hele probleem totaal opgelost.'**

Dit raakt mij zó diep, dat ik in huilen uitbarst. Er lijkt een zwaarte van me afgevallen en ik blijf huilen. Dit voelt zo ontzettend goed. Nog nooit heeft me dit zo diep geraakt en nog nooit is het zo diep tot me doorgedrongen wat Christus voor ons heeft gedaan.' (1)

Dat Christus het hele probleem heeft opgelost, betekent dat het een geschenk is en dat we dit geschenk vrij mogen ontvangen. In Christus is er geen probleem meer. We zijn volkomen verlost. Dit is volledig in overeenstemming met wat de Bijbel op dit punt zegt. We kunnen onvoorwaardelijk rusten in het Zijn van deze Geest.

Nu zijn er christenen die hier allerlei eisen aan toevoegen: goede werken, de doop, een strikte belijdenis die aan bepaalde uiterlijke eisen moet voldoen, een volmaakt leven leiden, enzovoort... Het is belangrijk hier niet aan toe te geven, maar te geloven in de onvoorwaardelijke liefde van God die ons door het geloof in de verlossing toekomt.

Daarom zegt de Bijbel ook dat *'er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn.'* (Romeinen 8: 1) Opvallend is dat in sommige Bijbelvertalingen (de Statenvertaling bijvoorbeeld) hier een zin aan is toegevoegd die in geen van de originele manuscripten voorkomt, namelijk *'die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest'*. Er is dus in sommige vertalingen een zin aan toegevoegd met de eis dat we naar de Geest moeten wandelen om niet veroordeeld te worden. De waarheid is echter dat als we in Christus zijn, we niet veroordeeld worden. Punt. Dit geeft ons zoveel innerlijke rust, dat de liefde van de Geest vrij door ons heen kan stromen en er vanzelf een wandelen naar de Geest uit voortvloeit. Dit is **niet de voorwaarde ertoe**, maar **het gevolg ervan**. Dat is heel wat anders.

Ten derde: nu is het belangrijk om ook vanuit deze Geest te leven. Het zijn niet langer de uiterlijke leefregels die ons de weg wijzen, maar de Geest van Christus zélf die in ons woont. Deze Geest aan dat 'we ons er met alle inzet op toelagen aan ons geloof deugd toe te voegen,' zoals die laatste Bijbeltekst ook zegt. Deze tekst mondt uit in 'de broederliefde voor iedereen'. Jezus vat de hele wet dan ook samen met het liefhebben van God boven alles en onze naasten als onszelf. Daarmee is de wet vervuld en daartoe zet Gods Geest ons aan. Het is aan ons hier zoveel mogelijk ruimte aan te geven. Dat geeft ons vrede.

Wie Christus alleen met het verstand heeft aanvaard om op een goedkope manier verlossing te ontvangen, leeft vanuit het ego en dit zal nooit die vrede opwekken. We mogen Christus met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand toelaten om vervolgens vanuit Zijn Geest te leven. We stellen Hem centraal en niet onszelf en volharden in de liefde. Dan zal het vuur van de Geest in ons opvlammen en zullen we niets liever willen dan Zijn liefde verspreiden. We gaan vanuit passie voor God leven in plaats van voor onszelf. Niet omdat het móet, maar omdat het vuur van de Geest ons zo vervult, dat we niet anders kunnen dan dit doorgeven aan de wereld. Leven vanuit deze passie maakt het vuur namelijk krachtig in ons dagelijks leven. We geven onszelf aan God en dienen Hem vanuit liefde.

Dat is hetzelfde vuur dat ook de apostelen van Jezus moeten hebben gevoeld en waardoor zij werden voortgedreven. Het toelaten van dit vuur hangt alleen af van ons geloof en onze wil. Maar om dit vuur de ruimte te geven, zullen we de spirituele hygiëne natuurlijk wel zoveel mogelijk in acht moeten nemen. Want ook al zijn we verlost, de wet van oorzaak en gevolg zal blijven bestaan. Als we onzelf opzettelijk vervuilen door de eeuwig geldende wetten te overtreden, heeft dat een beperkende werking voor de heilige Geest. Als dragers van dit heilige vuur moeten we zo schoon mogelijk blijven om het licht te kunnen doorgeven aan de wereld. Laten we daarom dit heilig vuur in ons toelaten en er onvoorwaardelijk voor gaan. Dan zal de Geest de ruimte krijgen die nodig is om onszelf en de wereld te veranderen.

(1) Roelof Tichelaar, 'De geboorte van de heilige Geest – en de strijd tegen de antichrist-samenzwering', uitgegeven door Roelof Tichelaar (2021)

Inspiratie

'Christen is een ieder die in Christus is. Dat is de nieuwe identiteit geworden vanaf het moment dat een mens voor Hem kiest. Je aanvaardt een nieuwe identiteit, waardoor de Geest van Christus in je leeft. Niet het plaatsnemen in kerkgebouwen of het formuleren van geloofsbelijdenissen maakt je tot christen, maar het aannemen van de nieuwe identiteit: je bent christen.

Vanuit het christen-zijn leef je een leven in overeenstemming met Gods wil. Want wie een volgeling van Christus is, doet de wil van God, zoveel er in zijn of haar vermogen is.

Je gedachten worden vernieuwd. Deze vernieuwing voltrekt zich van binnenuit door de heilige Geest, maar dit zal ook bewaakt moeten worden, omdat Satan allerlei gedachten op je afvuurt om je te laten struikelen. Laat dat niet toe. Neem deze gedachten niet aan, wees er niet ontvankelijk voor, maar herken ze en wapen je zelf ertegen door ze weg te sturen, niet binnen te laten komen in ieder geval. Een gedachte kan opkomen, maar je hoeft die gedachte niet werkelijk toe te laten. Dan raakt zo'n gedachte alleen de buitenste laag van je wezen en zal het geen zaad zijn waaruit de zonde kan groeien.

In die zin zal een christen op aarde dus moeten strijden om de innerlijke vrede te bewaren. Je bent gered door Christus en de heilige Geest leeft in je. Daar hoef je je geen zorgen meer over te maken, want je bent vrijgekocht van de slavenmarkt van Satan. Je bent niet langer zijn bezit, maar behoort Christus toe.

Maar je bent er net zo goed toe geroepen ook geen slaaf van de zonde meer te zijn, want ook die kan door Christus overwonnen worden in je leven als je werkelijk vanuit je nieuwe identiteit leeft en daar consequent aan vasthoudt in alle facetten van je leven.

Want op alle levensvlakken is het de bedoeling dat je Gods wil nastreeft met de kracht van de heilige Geest. De heilige Geest doet het niet alléén door je heen, want dan zou jouw ziel passief kunnen blijven en dat is niet in overeenstemming met de leer die Christus jullie geleerd heeft. De ziel is geroepen mee te werken

met de Geest. Het is een heilige samenwerking, zodat de Geest in jullie ziel de ruimte krijgt en jullie ziel steeds verder uitgezuiverd wordt van de schaduw van de oude mens die nog met jullie meereist op aarde.

Er zal een moment komen dat ook deze schaduw van je af zal vallen. Dat is het moment van het aardse sterven, waarbij je ziel verlost de hemel binnengaat. Vind daarin je rust, in de verlossing die er al is. Weet dat je Christus toebehoort en richt je leven ernaar in. Verkondig de boodschap van het evangelie dat mensen vrij moet maken, niet alleen van de banden van Satan, maar ook van de banden van de zonde.

Er is veel zonde op aarde. Mensen trekken zich nog maar weinig of zelfs helemaal niets meer aan van Gods wil en leven volgens hun eigen wereldse normen. Maar de wereldse normen mogen jullie niet vormen. Jullie worden gevormd naar het beeld van Christus. Dat is jullie roeping als christen. Gods wetten worden op alle vlakken overtreden. Velen leven alsof er geen God bestaat. Ze maken hun eigen wetten of passen die van God zo aan dat ze er voor hun eigen vertroebelde geweten toch aan voldoen.

Wie wel zegt Christus toe te behoren, maar zijn leven daar niet naar inricht, zal onvrede ervaren. Eenheid moet er zijn, want door eenheid kan de Geest als innerlijke Bron van kracht door jullie heen tot uitdrukking worden gebracht op aarde. Dan zijn jullie het Licht dat op aarde mag schijnen.'

Gebed

Lieve God,

Leer mij te rusten in Uw heilige Geest

die dankzij de verlossing door Christus in mijn hart woont.

Help mij mijn leven op Uw Geest af te stemmen,

zodat niet de vruchten van mijn ego,

maar de vruchten van Uw Geest zichtbaar worden in mijn leven.

Want ik ben geroepen om vrucht te dragen.

*Vruchten die ik als rank, verbonden met Christus, de Wijnstok,
mag dragen.*

Leer mij in te zien dat de goede werken die ik mag doen,

niet de voorwaarden zijn om Uw Geest te ontvangen,

maar de vruchten die door Uw Geest worden voortgebracht.

Daar dank ik U voor.

Amen.