

Goed Nieuwsbrief



Nr. 20

juli 2013

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van de boodschap van een spiritueel christendom
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Stelt u de ontvangst van deze Goed Nieuwsbrief niet op prijs of heeft u die van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, stuurt u dan een email naar: info@roeloftichelaar.nl. U kunt ook schrijven naar: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief? Stuur hem door!

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter van harte welkom.

Dat kan op bankrekeningnummer 74 97 90 989 t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
Karma en reïncarnatie in het licht van een spiritueel christendom	3
Agenda	7
Inspiratie	9
Gebed	10

Beste mensen

Allereerst van harte welkom in deze 20^e editie van de Goed Nieuwsbrief, deze keer met maar liefst 10 pagina's.

Ook in deze nieuwsbrief kan ik u een leuk nieuwtje brengen. Ik ben namelijk benaderd door Radio Merlijn (internetradio, www.radiomerlijn.nl) met de vraag of ik een eigen radioprogramma zou willen maken. Ik heb met Sander en Daisha de Wijs afgesproken dat Sander mij maandelijks zal interviewen over een thema en dat dit op de eerste zondag van de maand wordt uitgezonden. Daarbij zou het leuk zijn als er een koppeling met de Goed Nieuwsbrieven wordt gemaakt. U als lezer kunt immers ook vragen hebben over de inhoud ervan. Een radioprogramma leent zich er uitstekend voor om deze vragen te beantwoorden.

De eerste uitzending is op zondagochtend 7 juli tussen 11.00 en 12.00 uur en wordt op donderdag 11 juli om 21.00 uur herhaald. Die eerste uitzending zal in het teken staan van het onderwerp van deze Goed Nieuwsbrief: 'Karma en reïncarnatie in het licht van een spiritueel christendom'.

Maar ook allerlei andere thema's zullen de revue passeren, ook onderwerpen die ik in eerdere Goed Nieuwsbrieven heb behandeld. Zoals u waarschijnlijk al weet, zijn die allemaal terug te vinden op mijn website www.roeloftichelaar.nl.

Voor nu: veel leesplezier en inspiratie toegewenst.

Mocht u vragen over dit onderwerp hebben, stuurt u dan een email naar: info@roeloftichelaar.nl. U kunt ook schrijven naar: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Voor nu: veel inspiratie, leesplezier en een goede zomer toegewenst!



Karma en reïncarnatie in het licht van een spiritueel christendom

De betekenis van reïncarnatie en karma

Reïncarnatie betekent dat je als geest opnieuw in een stoffelijk lichaam geboren wordt. Er bestaan veel misverstanden over reïncarnatie en het daarmee verbonden begrip 'karma'. Het woord 'karma' is een woord uit het Sanskriet (Oudindisch) en betekent zoiets als 'handelingen' of 'daden'.

Volgens zowel het hindoeïsme als het boeddhisme gaat het om het gevolg van onze daden, die in dit leven of een volgend leven bij ons terugkomen. Karma omvat de fysieke en mentale acties van een individu die gevolgen hebben voor dit leven en/of volgende levens door middel van reïncarnatie. Met andere woorden: karma is in feite de wet van oorzaak en gevolg, wat inderdaad een eeuwige wet is.

Niet voorbijgaan aan de verlossing die er al is!

Ook in bepaalde geloofsstromingen wordt hier grote waarde aan gehecht, maar de geestelijke wereld plaatst kritische kanttekeningen bij deze theorieën, als die aan de verlossing door Jezus Christus en daarmee aan de liefde voorbijgaan. Want Jezus heeft de wet volbracht (of: karma ingelost) en ons laten zien dat de liefde de vervulling van de wet is. Zijn leven en sterven is het teken dat de goddelijke liefde onvoorwaardelijk is; die kunnen we alleen maar ontvangen en er niet voor werken. Daarom mogen we reïncarnatie wel als mogelijkheid aanvaarden, maar moeten we het niet als de noodzakelijke weg zien en er daardoor op gericht zijn. We moeten gericht zijn op het ontvangen van de verlossing in Christus. Paulus is hier heel duidelijk over in de bijbel. Hij benadrukt dat we niet door de wet (dus ook niet door het inlossen van karma) tot verlossing kunnen komen, maar door ons geloof, door de gerichtheid van ons bewustzijn:

'Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft.

Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.

Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven.' (1)

Het volledig naleven van de wet zou betekenen dat we perfecte mensen zouden zijn en dat we volgens de karmische wetten onze schuld volledig inlossen. Dit is onmogelijk en God wist dat. (2)

De mens is als een drenkeling in zee, en kan zichzelf niet uit het water tillen. Als mens hebben we hulp nodig die ons uit de zee redt en omhoog trekt. Om de mens toch een uitweg te bieden uit deze uitzichtloze situatie, heeft Hij voorzien in de

verlossing door Christus. De eeuwige wet, waarop heel de schepping is gebaseerd, kon Hij niet kunstmatig omzeilen. Er moest iets tegenover staan. Het gevolg van een oorzaak kan namelijk niet zomaar te niet gedaan worden. Maar de imperfecte mens kan nooit uit zichzelf de perfectie van de hemel bereiken. Daarom kunnen mensen volgens de wet alleen verlost zijn, als ze het offer van Christus in zichzelf aanvaarden. En zich dus uit die zee laten redden, in plaats van zichzelf uit de diepte proberen op te tillen.

De gevaren van zelfverlossing

Mensen kunnen zwaar gebukt gaan onder de wet van karma, als deze niet gezien wordt in het licht van de verlossing door Christus. Ze moeten immers hun eigen last dragen en transformeren om ooit de verlossing deelachtig te kunnen worden.

Toen ik in Haarlem een lezing gaf, kwam er een mevrouw naar me toe. Ze was ernstig ziek; haar haar was gedeeltelijk uitgevallen door de zware chemo-kuren die ze doorstaan had. Haar ogen stonden dof en ze voelde zich heel depressief. Ze vroeg me of ik even tijd voor haar had. In een apart kamertje heb ik met haar gepraat en gebeden. In dat gesprek vroeg ik haar wat de aanleiding van haar zware depressie was. Ze wist het niet. Met haar naderende dood had ze zich verzoend en ze geloofde in God. Ik vroeg haar welke boeken ze las. Het waren boeken die vooral gericht waren op de theorie van karma en reïncarnatie. Ik vroeg haar of ze dit ook kon zien in het licht van de verlossing door Jezus Christus. Dat bleek niet echt het geval. Het besef van karma en reïncarnatie drukte zwaar op haar, hoewel ze zich dat maar amper bewust was.

Ik vertelde haar dat Jezus er voor gezorgd had dat ze haar last mocht loslaten en zich aan Hem over kon geven. Daarna heb ik met haar gebeden en gevraagd of ze de verlossing zou mogen ervaren en dat die zware last van haar weggenomen mocht worden. In mijn lezing kwam dit thema volop aan de orde. Ik legde uit dat de woorden die Jezus aan het kruis sprak, ons veel te zeggen hebben: 'Tetelestai', een Griekse uitdrukking die zoveel betekent als: 'De schuld is betaald.' (In de meeste vertalingen staat 'Het is volbracht'.)

Als de schuld is betaald, is de mens volledig vrij. Er valt niets meer in te lossen of op te lossen. Het aanvaarden van de verlossing die er al is, is genoeg.

Enige weken later kreeg ik een e-mail van haar waarin ze vertelde dat ze opgelucht was en na de lezing met een blij, verlicht gevoel naar huis is gegaan. Er was een last van haar afgevallen. Het was een maand later dat ik het bericht kreeg dat ze in vrede was gestorven.

De ontkenkende reactie van het traditionele christendom

In kerkelijke kring wordt het concilie van Constantinopel uit 553 genoemd als concilie waarin karma en reïncarnatie als niet-christelijk werden bestempeld. In feite is dit niet helemaal juist. Op dit concilie werden echter wel een aantal opvattingen van Origines en anderen als onjuist bestempeld, zoals de stelling dat zielen prae-existent zijn. Dat wil zeggen dat de ziel al bestond voordat het stoffelijk lichaam is geschapen en houdt dus ook in dat alle zielen al bestonden voordat de stoffelijk schepping ontstond.

Ook werd tijdens dit concilie het bestaande inzicht verworpen dat de zielen in geestelijke vorm verder zullen leven en zij dus weer worden zoals in het begin: geestelijk en niet stoffelijk

Hetzelfde geldt voor een andere belangrijke waarheid die op datzelfde concilie van tafel werd geveegd, namelijk dat na het laatste oordeel de mensen weer

immaterieel zullen zijn en dat niet de stoffelijke lichamen weer zullen opstaan uit de graven, maar dat de zielen in geestelijke vorm zullen voortbestaan. Het zijn deze waardevolle leerstellingen die tijdens het concilie van Constantinopel werden verwerpen. Het is opvallend dat juist deze leerstellingen, die hier veroordeeld werden, als waarheid naar voren komen in inzichten vanuit de geestelijke wereld. Ten onrechte worden deze (in mijn ogen dwaze en ontorechte) veroordelingen dikwijls aangemerkt als bewijs dat ook karma en reïncarnatie niet bestaan.

Maar zoals dat vaker gebeurd is in de geschiedenis van de christelijke kerk, was ook hier sprake van politieke intrige en manipulatie. Na veel ruzies en dwang zijn de leerstellingen van dit concilie tot stand gekomen. Maar bovendien - en wat belangrijker is - komen deze leerstellingen van mensen en niet van God. De mensen zelf meenden de waarheid in pacht te hebben en creëerden allerlei kerkelijke dogma's en zetten zo de kerkelijke leer naar hun hand.

Helaas is dit in de kerkgeschiedenis vaker gebeurd, waardoor belangrijke oorspronkelijke waarheden werden vervalst en het christendom steeds verder afdwaalde.

Als reactie op de eveneens onjuiste kerkelijke leer van de eeuwige hel, hebben veel christenen hun geloof de rug toegekeerd en zich vastgeklampt aan de leer van karma en reïncarnatie. Daarin zit ruimte en zijn er nieuwe kansen. Maar helaas hebben velen het kind met het badwater weggegooid en zijn zij zich niet bewust van de grote waarde van de verlossing door Jezus. Dat is tragisch.

Noodoplossing, geen hoofddoel

Reïncarnatie is een noodoplossing voor mensen die om welke reden dan ook hun hart niet hebben geopend voor de Geest van universele liefde: de heilige Geest, ook wel het Christusbewustzijn genoemd. Het is een noodoplossing die God diegenen aanbiedt die het nodig hebben. Niet alleen reïncarnatie biedt overigens de mogelijkheid tot nieuwe keuzes en geestelijke groei, ook de verschillende sferen in de geestelijke wereld voorzien hierin. Belangrijk is dat wij als mens dus nooit kunnen oordelen of iemand al dan niet opnieuw op aarde geboren moet worden.

Er automatisch van uitgaan dat je na dit leven opnieuw zult moeten terugkeren naar de aarde om een volmaakter mens te worden, is net zo vreemd als een kind dat voor het examen er al van uit gaat dat hij het herexamen moet doen. Het besef dat die mogelijkheid er is, is heel wat anders dan er automatisch van uit gaan dat hij het over moet doen.

Geloof is onze houding van vertrouwen waarmee we iets toelaten binnen ons bewustzijn, binnen onze geest. Als we ervan uitgaan dat we nog moeten reïncarneren omdat we nog de nodige lessen moeten leren, slaan we daarmee per definitie de helpende hand van de liefde, die ons uit de diepte omhoog wil trekken, af. De verlossing door Jezus is dan geen waarheid binnen onze belevingwereld, omdat we ons richten naar dat volgende leven dat nog geleefd moet worden.

Geloven we echter dat we door Hem verlost zijn, dan zijn we dit ook en accepteren daarmee ook Zijn onvoorwaardelijke liefde.

De geestelijke wedergeboorte: het uiteindelijke doel

De wedergeboorte van de geest is een geestelijke toestand die door de verlossingsdood van Jezus mogelijk is geworden en nu alleen nog afhankelijk is van

jouw geloof en bewustzijn. Het is een verandering in je eigen hart. Je bent vrij je bewustzijn voor Hem - en daarmee voor het geestelijk leven - te openen. Zodra jouw bewustzijn zich door het geloof opent voor deze heilige Geest, is er dus daadwerkelijk iets in je veranderd. Niet door je eigen inspanningen en goede werken, maar alleen door jouw geloof kan Gods Geest in je hart gaan leven. Je maakt weer deel uit van de oorspronkelijke staat van Zijn. Een Zijnstoestand die je alleen kunt zijn, en niet kunt worden. Door geloof en vertrouwen op deze waarheid kun je nu de sprong in dit bewustzijn maken.

Hoewel je daarna gewoon mens blijft en nog steeds bloot staat aan alle invloeden van de wereld waarin je leeft, is er een dimensie aan je bestaan toegevoegd, die maakt dat alles in een ander licht komt te staan.

Daarna is er natuurlijk nog geestelijke groei mogelijk. Veel mensen spannen het paard achter de kar, doordat ze menen op eigen kracht te moeten groeien om zo de heilige Geest te verdienen. We moeten het paard voor de kar spannen door eerst de heilige Geest te aanvaarden door daarin te geloven. En dan kunnen de vruchten van die Geest in ons leven geboren worden en ons tot groei zijn.

Dit alles wil overigens niet zeggen dat geestelijke groei zonder het inzicht van de genade onmogelijk zou zijn. Alle ervaringen die we als mens doorleven, kunnen zin hebben voor onze geestelijke groei. Alle ingrediënten op ons levenspad vormen de draden waarmee ons levenskleed geweven wordt, met als uiteindelijke doel de geestelijke wedergeboorte door de aanvaarding van de genade.

Geesten die vrijwillig naar de aarde komen

Er is nog een belangrijk facet dat we niet met ons menselijk beeld van reïncarnatie moeten verwarren. Er zijn namelijk ook geesten die vrijwillig naar de aarde komen om de mensheid te dienen. Voor sommigen van hen is dat een eenmalig gebeuren, anderen komen zelfs meerdere malen.

De reine geesten die vrijwillig afdalen naar de aarde, zijn allen geesten die niet betrokken zijn geweest bij de val van Lucifer. Ze waren God en Christus volkomen trouw gebleven en waren vrijwillig naar de aarde gekomen om de mensheid de weg te wijzen. Onder hen waren onder andere de profeten, die we in het Oude Testament van de bijbel tegenkomen. Voorbeelden van deze hemelgeesten die mens zijn geworden, zijn Abraham, Mozes, Maria (de moeder van Jezus), Johannes de doper (die al eerder naar de aarde was gekomen als de profeet Elia) en vele anderen.

Over Johannes de Doper zei Jezus het volgende:

‘En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou.’ (Matteüs 11:14, Nieuwe Bijbelvertaling)

Niet bang zijn...

Christenen hoeven niet bang te zijn dat het inzicht van karma en reïncarnatie het verlossingswerk van Jezus teniet doet. En mensen die hun spirituele weg buiten het christendom om zoeken, hoeven niet bang te zijn dat ze met de aanvaarding van Jezus weer gebonden zitten aan kerkelijke dogma's en strenge leefregels. In Jezus' leven komt Gods onvoorwaardelijke liefde sterker naar voren dan waar ook...

(1) Romeinen 3:21-28, Nieuwe Bijbelvertaling

(2) Uit: Roelof Tichelaar, ‘God vergist Zich niet - de verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan’, Uitgeverij Akasha, Eeserveen

Agenda

Interview Radio Merlijn: Zondag 7 juli 2013, 11 uur (herhaling donderdag 11 juli om 21.00 uur)

Thema: 'Karma en reïncarnatie in het licht van een spiritueel christendom'
www.radiomerlijn.nl

Lezing: Zaterdag 7 september 2013: Bergen op Zoom

Thema: Innerlijk groeien door tegenslag

Elke ingrijpende gebeurtenis in ons leven plaatst ons voor een keuze: zien we dit als tegenslag of als keerpunt? Laten we ons terneerslaan of zien we hierin de kans om juist te groeien? Waarbij je je tegelijk kunt afvragen of het wel toeval is dat 'het ongeluk toesloeg'.

Ik vertel in deze lezing over de ingrijpende gebeurtenissen binnen ons gezin - een drugsverslaving en een ernstig auto-ongeluk en belicht het omgaan met deze crises van meerdere kanten en zoek ook naar de andere dimensies die achter de aardse feiten schuilgaan. Maar ook wanneer we ervaren dat alles op aarde een hoger doel heeft, blijven we zelf verantwoordelijk voor wat we met ons leven doen.

Na reflectie op de verwerking van het gebeurde, bespreek ik tien levenslessen die in deze crises tevoorschijn zijn gekomen.

Deze lezing geef ik tweemaal op dezelfde dag en locatie: om 11.00 uur en 14.00 uur. Dit is tijdens de IFA-verkiezingsdag in Bergen op Zoom. De IFA-verkiezing kun je beschouwen als een bekroning voor initiatieven binnen de uitvaartsector.

Locatie: Crematorium Zoomstede, Mastendreef 5, 4623 RE Bergen op Zoom

Tijd: 11.00 uur en 14.00 uur

Entree/kosten: gratis

Info: mw. Y. Hommel (0164) 23 88 01

Lezing: Woensdag 18 september 2013: Drachten

Thema: Waan of werkelijkheid?

Psychische stoornissen bovennatuurlijk verklaard - een spiritueel-christelijke visie

Verschijnselen die door de moderne psychiatrie als psychische stoornis worden aangeduid, kunnen ook een bovennatuurlijke oorzaak hebben.

Hoe verhouden paranormale ervaringen - zoals helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, helderwetendheid, telepathie en (positieve of negatieve) ervaringen met de geestelijke wereld - zich tot de moderne psychiatrie? En hoe verhoudt zich dit tot het christelijk geloof?

Psychisch, pastoraal en spiritueel hulpverlener, weerbaarheidsdocent, auteur en spreker Roelof Tichelaar laat zien welke antwoorden een spiritueel christendom heeft op vragen waar zowel de kerkelijke traditie als de psychiatrie veel vraagtekens hebben laten liggen.

Psychische stoornissen kunnen zowel interne als externe oorzaken hebben. Mensen kunnen lijden onder hun eigen neurosen of psychosen, maar kunnen ook last hebben van invloeden van buitenaf. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die stemmen horen of geestelijke waarnemingen hebben. Zijn dit wanen of is er sprake van een andere werkelijkheid?

Roelof heeft jarenlange ervaring met mensen die te maken hebben met externe bewustzijnsinvloeden en deelt in deze lezing een nieuwe visie met oude spiritueel-christelijke wortels. Door deze inzichten te verbinden met die van de weerbaarheid (zelfbescherming; hoe stel je je grenzen?), de psychologie en aandachtgerichte/cognitieve therapie, reikt hij waardevolle adviezen aan.

Locatie: Het Fries Congres Centrum, Lutsaal no. 1, Oprijlaan 3, 9205 BZ Drachten

Aanvang: 19.30 uur

Voor info en opgave kun je contact opnemen met: Hendrik Klaassens, tel. (058) 2884166, per e-mail: klaassens38@zonnet.nl.

Een routebeschrijving naar het Fries Congrescentrum in Drachten vind je op www.friescongrescentrum.nl/Fries_Congrescentrum/Contact.html.

Lezing: Zondag 3 november 2013: Ossendrecht

Thema: De verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan

We komen op aarde uiteenlopende vormen van lijden en chaos tegen, maar dat is wat wij zien. Hierachter schuilt een meesterlijk verlossingsplan: een goddelijk plan dat tot een geestelijke wedergeboorte leidt.

Roelof Tichelaar ontving langs bovennatuurlijke weg inzicht in dit plan en legt in deze lezing de spirituele wortels van het christendom bloot. Hij beschrijft het goddelijk verlossingsplan, dat is doordrenkt met Gods onvoorwaardelijke liefde. We komen bij een innerlijke schat die al bijna 2000 jaar toegankelijk voor ons is: de verlossing door Jezus Christus, waardoor de geboorte van de heilige Geest in ons mogelijk wordt.

Wat is de eigenlijke betekenis van de verlossing door Jezus Christus? Hoe kunnen we ons persoonlijk laten leiden door God, zoals dat ook in de Bijbel wordt beschreven? Wat zijn de valkuilen die we op deze weg tegenkomen? Hoe kunnen we omgaan met onze dromen en daar een grote geestelijke rijkdom uit putten? Wat kunnen we van bijna-doodervaringen leren en wat wacht ons na de aardse dood? In deze lezing staat de verlossing door Jezus Christus centraal, maar wordt ook een beroep op de mens gedaan om zelf een kanaal voor de heilige Geest te zijn. Want de openbaringen van God gaan ook in onze tijd door. Deze lezing wil voor de luisteraars een aanmoediging zijn om ook zelf open te leren staan voor dromen en geestelijke belevenissen.

Locatie: Volksabdij (Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht)

Tijd: 10.15 - 12.15 uur

Info: Tel.: (0314) 661006 of 06 22232176 www.uniomistica.nl of www.hkoopmans.nl (klik op spirituele ontwikkeling in een abdij)

Inspiratie



‘Om reïncarnatie goed te kunnen begrijpen, moet je eerst inzien dat de aarde een herstellingsoord is waarlangs de geesten terug kunnen keren naar hun geestelijke Vaderland. De aarde en de stoffelijke kosmos zijn geschapen als onderdeel van een groot verlossingsplan.

Een leven op aarde is dus een grote genade om te kunnen herstellen en de weg terug te vinden naar huis. Bepaalde facetten van de geesten kunnen zich juist op aarde heel goed herstellen. De stoffelijke wereld biedt in die zin de perfecte mogelijkheden die waardevolle processen te doorlopen.

Maar jullie moeten het nooit invullen. Het is Gods wijsheid die bepaald of het voor een geest al dan niet goed is terug te keren naar de aarde.

Andere facetten kunnen juist alleen in de geestelijke wereld helen. Op aarde zou daar dan geen verbetering in kunnen worden aangebracht. Het ultieme doel is dat het licht van de Geest weer gaat schijnen, dat het bewustzijn zich hiervoor opent. Helaas is dat bij veel mensen niet het geval en zullen velen moeten reïncarneren om de weg naar de hogere sferen terug te vinden.’

‘Doordat Jezus Christus, de Zoon, zich met heel Zijn wezen overgeeft aan God, schijnt de kracht en majesteit van God in Hem en is Hij de gestalte, de uitdrukking van God in de geestelijke schepping. Wij allen zijn als ranken met Hem verbonden. In Hem leven wij.

Doordat mensen gericht zijn op reïncarnatie, dreigen ze aan de kern van de verlossing voorbij te gaan. Wie voor het examen zit, richt zich toch niet alvast op het herexamen?

Het leven op aarde is een examen in die zin, dat het niet om presteren gaat, maar om de verandering van gezindheid en bewustzijn te bereiken en ook daarvoor moeten jullie werken aan jezelf. Niet op de prestatie manier, maar door jezelf ontvankelijk te openen voor de heilige Geest. Daarop moet het accent liggen. Neem de boot in plaats van de reddingsboei.’

De heilige Geest is het zaad dat Jezus Christus van zichzelf, uit de volheid van Zijn wezen, in jullie geplant heeft. Door het geloof in deze innerlijke bron komt Hij in jullie tot leven.

Deze bron is de weg, de waarheid en het leven, de enige weg tot God omdat deze bron in wezen God is.’

Gebed

*Lieve God,
Ik open mijn hart voor de heilige Geest
Die dankzij Jezus in mijn hart kan leven.
Niet op grond van mijn inspanningen of prestaties,
maar op grond van mijn geloof en ontvankelijkheid.
Ik weet dat ik niets kan doen om Uw liefde te verdienen.
Help mij dit in deemoed te aanvaarden
Amen*

