

Goed Nieuwsbrief



Nr. 49

september 2016

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Heeft u deze Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet op prijs, stuurt u dan een email naar: info@roeloftichelaar.nl.

U kunt ook schrijven naar: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter van harte welkom.

Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:;) NL28INGB0749790989 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
Universele liefde	3
Inspiratie	6
Gebed	6

Beste mensen,

Van harte welkom in deze 49^e Goed Nieuwsbrief. Mijn vakantie zit erop en ik ben weer volop aan het werk, onder andere met het schrijven van een nieuw boek dat (hopelijk) eind dit jaar zal verschijnen: *'Het volgende tijdperk - de geestelijke bevrijding van de aarde'*.

Het goddelijk verlossingsplan bestaat uit verschillende fasen. Op dit moment bevinden we ons in de overgang van het ene tijdperk naar het volgende. Deze overgang zal zich niet van de ene op de andere dag voltrekken, maar een lange tijd in beslag nemen. Het is belangrijk dat we weten wat er tijdens die periode van de mens verwacht wordt en hoe hij zichzelf kan beschermen. Onder andere daarover gaat dit nieuwe boek.

In de vorige Goed Nieuwsbrief schreef ik over de 'Johanneskracht', waarmee we openlijk en zonder terughoudendheid voor onze visie mogen uitkomen, wat een open dialoog mogelijk maakt. Dit is ook de stuwende kracht waarmee de boodschap van Christus doorgegeven kan worden.

Daar tegenover staat dat we niet over anderen mogen oordelen, omdat Christus behalve een persoon ook een universele kracht is die zich ook naamloos in ons kan aandienen.

Hierover gaat dan ook het artikel in deze nieuwsbrief: de universele liefde.

Zoals gebruikelijk treft u in deze nieuwsbrief ook weer een geïnspireerde tekst en een gebed aan.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe!

Roelof Tichelaar



Universele liefde

Liefde is een universeel begrip en niet afhankelijk van onze religie of culturele achtergrond. Liefde is een groot, maar ook een subtiel begrip dat zich eigenlijk niet in woorden laat vatten. We kunnen de liefde zelf niet zien, wel ervaren. De uitwerking van de liefde neemt soms duidelijk waarneembare vormen aan. Maar het wezen van de liefde zelf is voor ons niet waarneembaar.

God is liefde, en net als de liefde ook voor ons verborgen. Maar door Hem te associëren met liefde, kan Zijn Geest in ons hart tot bloei komen. We laten Hem toe in ons hart en willen niets liever dan ons met Hem verbinden. Om liefde te geven, zullen we het eerst moeten ontvangen. God is de bron van deze liefde en schenkt deze dan ook onvoorwaardelijk in ons uit. We hoeven alleen maar ons hart onbevangen voor Hem te openen. Dit wil overigens niet automatisch zeggen dat we dan van het ene op het andere



moment voelbaar door Zijn liefde worden vervuld.

Er kunnen blokkades in onze eigen ziel aanwezig zijn, die het vrije stromen van de liefde belemmeren. Daarom is er soms veel geduld nodig, eer de liefde concreet voelbaar in ons wordt.

Maar om het voelbaar te kunnen laten worden, zullen we er wel in moeten geloven.

Geloof is een kwestie van bewustzijn: het geopend bewustzijn waardoor de liefde zich in ons kan manifesteren.

De liefde klopt op onze deur en het is aan ons om open te doen.

Ieder mens verlangt bewust of onbewust naar liefde. Maar niet iedereen is zich ervan bewust dat God die liefde ook vrij en voor niets wil geven.

Het is voor ons immers zo normaal geworden dat liefde voorwaardelijk is.

Dat we eerst zuiver en goed moeten zijn, eer we de liefde echt verdienen.

Maar de liefde kunnen we niet verdienen; die kunnen we alleen maar ontvangen.

Misschien kent u de tekst (het is meer een poëtisch loflied) die Paulus over de liefde heeft geschreven en die ook in de Bijbel staat.

Ik heb hier gekozen voor de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951, omdat deze qua taal in mijn beleving het meest sierlijk is:

*“Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak,
maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.
Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.*

Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praat niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”

(1 Korinthe 13: 1-13, NBG-vertaling)

Omdat wij nu nog door een spiegel in raadselen zien, kunnen wij nooit op grond van onze levensovertuiging over andere mensen oordelen. Christus, als uitstraling van God, is immers groter dan de naam die Hij draagt, meer dan wat ons denken over Hem kan bevatten. Bovendien gaat het wat ons geloof betreft niet in eerste instantie om ons verstandelijk begrijpen en belijden, maar om onze geest. Zegt Jezus niet dat we God ‘in geest en waarheid’ moeten aanbidden?

Christus is in de mens Jezus op aarde geboren, geïncarneerd zoals dat heet: ‘in het vlees gekomen’. Maar Hij is meer dan alleen Zijn mens-zijn en zelfs meer dan Zijn uiterlijke verschijning als geest. Zijn geestesverschijning is de uiterlijke vorm van het Christusbewustzijn. Je zou daarom het Christusbewustzijn (of: de heilige Geest) ook ‘de innerlijke Christus’ kunnen noemen die in ons hart geboren wil worden. Om deze innerlijke Christus te kunnen ontmoeten, zullen we moeten verinnerlijken. Langs de weg van de gezonde deemoed zullen we moeten afdalen in onszelf om Hem in de binnenkamer van ons hart te kunnen aantreffen. Het licht dat wij daarin aantreffen, is het van God uitgaande licht: het licht rechtstreeks uit God geboren. De innerlijke Christus is dan ook één met God. (Niet te verwarren met de traditionele leer van de drie-eenheid...) Daardoor zal ieder mens Hem op zijn of haar eigen wijze waarnemen. En een ieder kan Hem ook anders noemen. Het gaat om Zijn wezen, niet in eerste instantie om de naam of de uiterlijke gestalte. En zodra Hij in ons tot leven komt, zullen ook de vruchten van de liefde in ons geboren worden. Liefde voor God, voor onszelf en (in even grote mate) voor de ander.

Dit neemt niet weg dat de boodschap van Jezus Christus van cruciaal belang is en dat Zijn naam er wel degelijk toe doet. Want in Zijn leven is de liefde van God - voor zover mogelijk - zichtbaar geworden in wat Hij voor ons heeft gedaan.

Nergens anders kwam de onvoorwaardelijke liefde zo sterk tot uitdrukking als in Zijn leven en sterven. Door Hem is de genade als spirituele kracht in ons opgestaan en zijn we bevrijd van de banden van het kwaad.

Allen zullen onderricht worden in de wijsheid van het goddelijk verlossingsplan waarin Jezus Christus de doorslaggevende rol heeft gespeeld, of dat nu hier op aarde is of in het leven hierna, in de geestelijke wereld.

Want uiteindelijk zal iedere knie zich voor Hem buigen, de Zoon van God die alle macht gegeven is en die in ons hart wil leven. Ook heeft Hij al Zijn volgelingen opgeroepen in Zijn naam zieken te genezen en boze geesten uit te drijven.

Door dat in Zijn naam - en dus in Zijn autoriteit - te doen, zal Zijn kracht ons bezielen en zijn we door de band van de onvoorwaardelijke liefde één met Hem.

Dit jaar verschenen boeken

Er zijn dit jaar drie boeken van mijn hand verschenen die rechtstreeks bij mij te bestellen zijn.



128 pagina's € 12,-

190 pagina's € 15,-

80 pagina's, € 10,-

Meer informatie over deze en andere titels kunt u vinden op

www.roeloftichelaar.nl en zijn te bestellen via info@roeloftichelaar.nl

Of telefonisch: (0528) 320701, of schriftelijk: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen

U kunt na ontvangst betalen.

Inspiratie

‘Jezus Christus is een innerlijk principe dat universeel is. Als Hij niet universeel zou zijn, zouden alle mensen Hem niet kunnen vinden en dat klopt niet. Hij wordt de weg, de waarheid en het leven genoemd. Niemand komt tot de Vader dan door Hem.

Zouden de mensen die Hem niet bij naam noemen dan verloren zijn? Dat zou onrechtvaardig zijn. God is rechtvaardig en goed voor alle mensen. En daarom moeten alle mensen, ongeacht hun religie, de kans hebben om Hem te vinden. Hij zei toch ook: ‘Wie zoekt, zal vinden?’ Nou dan, dan weet je meteen al dat Hij veel meer is dan de mens Jezus. Hij is geboren als Jezus, maar is de waarheid. Ieder die de waarheid zoekt, zal Hem vinden. Dat is een belofte.

Waarheid wil zeggen dat de mens eerlijk zoekt en dan ook het echte daarvoor terugkrijgt. En dat komt altijd in de vorm zoals het de mens past, zodat die het kan begrijpen.

Christus is het eeuwige licht uit de Vader en schijnt in ieder hart dat Hem zoekt en toelaat.

Hij is ook de innerlijke weg en zal je dus ook die weg van binnenuit wijzen.

Wie Hem heeft, heeft de Vader en wie de Vader heeft, heeft Hem.’

‘Wie het licht zoekt en de liefde, zal ze beiden vinden, in welke vorm dan ook. Staar jullie niet teveel blind op de vorm, maar laat de kern tot jullie komen.

De kern is Christus, het licht uit de Vader, stromend in jullie harten. Het levende water uit de bron, God.’



Gebed

Lieve God,

Laat mij U ontmoeten in de binnenkamer van mijn hart.

Want daar bent U de innerlijke Christus die in mij geboren is.

De innerlijke Christus: dat universele Licht van Uw goddelijke en onvoorwaardelijke liefde, waarvan ik de drager mag zijn.

Dat ik Uw Licht met waardigheid mag dragen, Uw naam waardig.

Want dankzij Jezus Christus mag ik één zijn met dit Licht

dat mijn menselijk begrip verre overstijgt en mij aanspoort en aanmoedigt tot liefde.

Dat die liefde in mij mag stromen

en ik zo - in alle bescheidenheid - een dienstknecht van U en Christus mag zijn.

Amen.