

# Goed Nieuwsbrief



Nr. 92

September 2020

*De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:*

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: [www.roeloftichelaar.nl](http://www.roeloftichelaar.nl) en [www.weerbaarheidstrainer.nl](http://www.weerbaarheidstrainer.nl)

*Heeft u de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet langer op prijs, stuurt u dan een e-mail naar: [info@roeloftichelaar.nl](mailto:info@roeloftichelaar.nl).*

*U kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.*

*Bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.*

*Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!*

**Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op [www.roeloftichelaar.nl](http://www.roeloftichelaar.nl)**

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

## **Inhoud:**

|  |          |
|--|----------|
| <b>Beste mensen</b>  | <b>2</b> |
| <b>Geïnspireerd door engelen</b>                             | <b>2</b> |
| <b>Inspiratie</b>  | <b>6</b> |
| <b>Gebed</b>   | <b>7</b> |
| <b>Aankondiging van een nieuw boek: 'Brood uit de hemel'</b> | <b>8</b> |

# Beste mensen,

---

Van harte welkom in deze 92<sup>e</sup> editie van de Goed Nieuwsbrief, met daarin de aankondiging van mijn nieuwe boek ‘Brood uit de hemel – inspiratie door Gods engelenwereld’.

Voor mij is dit weer een bijzonder moment, niet in de laatste plaats omdat dit boek ook voor mijzelf werkelijk ‘Brood uit de Hemel’ is: geestelijk voedsel voor de ziel.

De boodschappen in dit boek zijn verspreid over enkele jaren ontvangen en zorgvuldig geselecteerd, gebundeld en van een persoonlijk commentaar voorzien. Het boek bestaat uit 100 hoofdstukken. Talloze onderwerpen komen aan de orde en werpen een verhelderend licht op de wereld van de theologie, de psychologie en de spiritualiteit.

Op dit onderwerp aansluitend deze keer ook een artikel met als titel ‘Geïnspireerd door engelen’. Hoe kunnen we dit soort ervaringen in Bijbels perspectief zien en waar moeten we op letten om voor misleiding behoed te blijven?

Verder natuurlijk ook weer een geïnspireerde boodschap (deze keer eentje uit het nieuwe boek) en als afsluiting een gebed.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.

Hartelijke groet,

Roelof Tichelaar

## Geïnspireerd door engelen

---

In het Nieuwe Testament doet Jezus ons een belofte:

*‘Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.*

*Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.*

*Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.*

*Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.’*

*(Johannes 16: 12 – 15, HSV)*

De begrippen ‘Geest’ of ‘de Geest der waarheid’, in de Bijbel kunnen naar mijn inzicht tweërlei worden opgevat. Enerzijds kan hiermee ‘de heilige Geest’ of ‘het Christusbewustzijn’ worden bedoeld dat na Jezus’ dood en overwinning in onze ziel geboren kan worden en waardoor we ons intuïtief mogen laten leiden. Zodra deze Geest in ons ontwaakt is, zal ons van binnenuit duidelijk gemaakt worden wat wel of niet goed voor ons is. En als we geestelijk voedsel tot ons nemen (bijvoorbeeld door een boek te lezen), is het belangrijk dat we dat in verbinding met deze Geest doen. Deze Geest is de Christusgeest in ons, en Christus zegt dan ook:

*“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.”*  
(Openbaringen 3: 20, HSV)

Alleen als we het geestelijk voedsel in verbinding met de Christusgeest tot ons nemen, zal het levend voedsel voor ons worden, of het nu om de Bijbel gaat of om een ander geestelijk boek.

Anderzijds wordt met ‘Geest der waarheid’ ook ‘de geestenwereld van de waarheid’ bedoeld: Gods heilige geesten, de engelen, die ons willen begeleiden en onderwijzen. Zij treden op als boodschappers van God door ons te inspireren.

De eerste komt van binnenuit tot stand, de tweede is de leiding die van buitenaf tot ons kan komen en die ons telkens weer op de eerste wijst. En beide versterken elkaar en beantwoorden aan elkaar. En Gods geesten putten uit dezelfde bron: de heilige Geest of het Christusbewustzijn dat zich ook in hen bevindt.

In bovenstaande tekst uit Johannes 16 worden Gods heilige geesten bedoeld, de engelen die ons willen onderwijzen. Dat blijkt onder andere uit de opmerking dat deze geest niet uit zichzelf zal spreken, maar dat hij zal spreken wat hij gehoord heeft. Dat is namelijk precies wat Gods engelen doen.

Dat hier het enkelvoudige woord ‘Geest’ wordt gebruikt, is ook goed te verklaren. In onze taal is ook sprake van bijvoorbeeld ‘de dokter’, terwijl daar niet één bepaalde dokter mee bedoeld hoeft te worden, maar alle doktoren. Als iemand zegt dat je naar de dokter moet gaan, wordt er bedoeld dat je een dokter moet opzoeken.

Daarnaast is het zo dat het onbepaalde lidwoord ‘een’ in de Oudgriekse taal niet voorkomt. Om die reden is er op veel plaatsen in de Bijbel eigenlijk sprake van ‘een geest’ in plaats van ‘de geest’, zoals dat op een aantal plaatsen onjuist is vertaald. Maar alle heilige geesten putten uit ‘de heilige Geest’ en daardoor is de uiterlijke bron waaruit geput wordt, dezelfde. En in die zin spreekt de Geest van God door hen heen.

Alle grote leiders en profeten in de Bijbel werden door God geleid. Gods engelen speelden daarin een belangrijke rol. Zij zijn de waterdragers die rechtstreeks uit de Bron putten om ons hart met de waarheid te verkwikken. Zij zijn degenen die ons het brood uit de hemel schenken, geestelijk voedsel dat onze ziel kan voeden, versterken en leiden.

Overal waar de verbinding met de engelen en met de heilige Geest wordt verbroken, ontstaat dwaling; door de toenemende macht van het ego, maar ook door de geestelijke duisternis die door de afwezigheid van Gods Geest aangetrokken wordt.

Dat is ook de oorzaak van de talloze religies die zijn ontstaan en die elkaar op sommige punten bevestigen, maar elkaar op vele andere punten tegenspreken. Wat de één aanbidt, wordt door de ander fel bestreden. Uiteindelijk is er echter maar één bron van waarheid en dat is God, hoewel wij als mens niet bij machte zijn de hele waarheid te bevatten. Wij kunnen slechts aspecten van de waarheid bevatten en mensen kunnen elkaar met deze verschillende aspecten ook aanvullen.

Omdat de stroom van de waarheid al eeuwenlang door menselijke invloeden vervuild is geraakt, is het nodig dat we opnieuw door Gods engelen worden onderwezen. Ons rationele verstand kan ons hierbij nadrukkelijk in de weg staan. Dat geldt ook voor een materialistische levensvisie en een innerlijke houding van ongeloof.

De al te sterke nadruk op het menselijk verstand heeft onze intuïtieve vermogens verstikt, waardoor het geloof een verdorring kan ondergaan. Ongeloof maakt dat de engelen tevergeefs

op de deur van ons hart kloppen, want die deur kunnen we alleen van binnenuit opendoen door daarin te geloven en ons er voor open te stellen. De engelen zijn om ons heen en we zijn allemaal de moeite waard om door hen geleid te worden. Er zal een tijd komen waarin dit weer als 'normaal' wordt ervaren. Dit zal een grote tegenstelling zijn met hoe de wereld er vandaag de dag nog tegenaan kijkt als iemand beweert door een engel te zijn geïnspireerd. Daarom is er ook moed voor nodig onszelf hier voor open te stellen en onze persoonlijke ervaringen met elkaar te delen.

We kunnen verschillende standpunten innemen ten aanzien van het contact met Gods engelen. Zo kunnen we op grond van ons ongeloof de verbinding met de engelen ontkennen. Veel mensen geloven niet in een geestelijke werkelijkheid en beschouwen bovennatuurlijke ervaringen als hallucinatie, waan of (zelf)bedrog.

Er zijn ook mensen die om een andere reden afwijzend tegenover al dit soort ervaringen staan. Deze groep gelooft wel in die bovennatuurlijke werkelijkheid, maar heeft de neiging al deze ervaringen als 'satanisch' te bestempelen. Volgens hen spreekt God alleen in de Bijbel tot de mens en daar buiten gebeurt dit volgens hen niet meer. Er zijn nogal wat christenen die per definitie afwijzend tegenover ieder contact met de geestelijke wereld staan.

De tegenhanger van deze reactie van afwijzing is die van blinde acceptatie. Dit is de derde categorie en betreft mensen die zeer geïnteresseerd zijn in het paranormale en die alles voor zoete koek aannemen. Zolang het maar echt 'paranormaal' is, is het goed. Men wordt overweldigd door 'rake' uitspraken van mediums, maar vergeet naar de bron van deze ervaringen te kijken en loopt zo het grote risico in het web van de lage geestenwereld verstrikt te raken. Deze spirituele naïviteit en onvoorzichtigheid hebben al veel leed veroorzaakt.

Er is echter ook een vierde weg. Op die weg gaan we ervan uit dat God ook buiten de kافت van de Bijbel tot ons kan spreken en zijn we tevens in staat het kaf van het koren te scheiden. Op die weg staan we open voor geestelijke ervaringen, en onderzoeken we alles om het goede te behouden. Dat vraagt om een kritisch toetsingsvermogen.

God is geest, Christus is geest, de engelen zijn geesten en Satan en zijn demonen zijn dat eveneens. Hetzelfde geldt voor ons allemaal; in de kern zijn we geest. Het is dus dwaas om iedere 'geest' zonder meer als negatief te bestempelen. We moeten niets zomaar veroordelen, maar ook niet alles automatisch voor zuiver aannemen. We moeten onderscheid leren maken tussen goede en kwade bronnen (zoals we dat op aards vlak ook moeten doen), omdat er zowel een hoge als een lage geestenwereld is. Met andere woorden: we moeten de geesten en de door hen verkondigde beweringen altijd toetsen of ze uit God zijn en nooit zomaar blindelings iets voor waar aannemen. Mensen kunnen liegen, maar geesten kunnen dat ook.

Geestelijke ervaringen kunnen we onder andere toetsen door middel van onze intuïtie, ons gevoel.

Gods Geest zal ons vanbinnen duidelijk maken of iets zuiver is of niet. Daarnaast kunnen we aan de vruchten de boom herkennen: de aard van de inspiratie en wat deze met ons doet (zowel op de lange als de korte termijn), zegt ons iets over de herkomst ervan. Putten we uit een vervuilde of uit een zuivere bron? Inspiratie die bij ons binnenkomt, zet immers altijd iets in beweging. De vruchten kunnen heel positief (je geestelijk inzicht wordt verruimd, je voelt je daarin vrij en ze brengen je dichterbij God), maar ook negatief zijn (je vrijheid wordt juist ingeperkt, je krijgt er een naar gevoel van, je wordt er geestelijk niet door verrijkt).

Naast deze criteria biedt de Bijbel ons nog een belangrijk criterium op het gebied van het ontvangen van inspiratie, dat voor mij heel belangrijk is. Ik raad een ieder die mediamieke ervaringen heeft aan met dit criterium rekening te houden, omdat het ons beschermt tegen de misleidende invloed van de lage geestenwereld. Het waren Johannes en Paulus die de lezers van hun brieven dringend waarschuwden voor spirituele verontreiniging op het gebied van inspiratie. Zij zeggen dat we de geesten moeten beproeven of ze uit God zijn of dat het gaat om de lage geesten die door valse profeten spreken. Iedere geest die belijdt dat Christus mens is geworden en die Hem als Heer erkent, is een geest van God. Geesten die dit niet belijden, zijn niet uit God, maar behoren tot het rijk van het kwaad of zijn onbewuste geesten die ons niets wezenlijks te vertellen hebben.

*(1 Johannes 4: 1-3, 2 Johannes 1:7 en 1 Korinthiërs 12:1-3)*

Deze Bijbelteksten maken ons verschillende dingen duidelijk. Ten eerste dat het contact met de geestenwereld een realiteit is die ook in de tijd van de eerste christenen al heel normaal was.

Ten tweede maken ze ons duidelijk dat er twee soorten geesten zijn: die van God en de demonische krachten van de lage geestenwereld.

Ten derde zeggen ze dat er ook 'valse profeten' zijn. Dit zijn mediums die niet met Gods geestenwereld in verbinding staan, maar met die van de lage, misleidende geesten van de duisternis, waar we ons verre van moeten houden.

Ten vierde wordt benadrukt dat deze geesten zich nu al onder ons bevinden en dat we daarom op onze hoede moeten zijn.

En tot slot leren ze ons ook hoe we Gods geesten kunnen onderscheiden van de lage geestenwereld.

Als aan al deze criteria wordt voldaan, mag je ervan uitgaan dat het goed is, als je tenminste de invloed van je eigen gedachten hebt uitgesloten. Want de worsteling van een ieder die inspiratie ontvangt, is dat de eigen gedachten nadrukkelijk onderscheiden moeten worden van de geïnspireerde boodschap die ontvangen wordt.

In mijn leven is dit ook een worsteling geweest, vooral in het begin. Deze twijfel is tot op zekere hoogte goed, want die houdt ons scherp. Maar twijfel kan ons ook verlammen. Een droom gaf jaren geleden voor mij de doorslag; daarin kwam naar voren dat het tijd was om deze stroom in mijzelf toe te laten. Maar nog steeds ben ik er heel alert op dat mijn eigen gedachten de boodschap niet vertroebelen. En zo nu en dan wordt de echtheid van deze inspiratie nog eens extra bevestigd.

Zo ontving ik op een gegeven moment in de stilte een geestelijke boodschap die voor een goede vriend van mij was bestemd. In die boodschap werd onder andere uitgelegd dat hij zich in een geestelijke gevangenis bevond en dat hij die gevangenis zelf in stand hield. Ik printte deze boodschap uit, deed hem in een enveloppe, ging ermee naar hem toe en legde de enveloppe voor hem op tafel. Over de inhoud had ik hem niets verteld.

Meteen begon hij te vertellen dat hij die nacht gedroomd had. Hij zag zichzelf in een gevangenis, maar kon zo naar buiten lopen als hij dat wilde. Hij deed dat echter niet.

Hij vroeg me wat die droom hem te zeggen had. Ik zei: "Het antwoord ligt voor je op tafel. Kijk maar in de enveloppe." Hij was erg verbaasd en verrast dat daar de gevangenschap werd beschreven die hem die nacht in zijn droom was getoond en hem tevens werd verteld wat hij zou kunnen doen om zichzelf te bevrijden.

Nog een mooi voorbeeld: Kort geleden kreeg ik een e-mail van een andere goede vriend. Hij was aan het lezen in mijn boek ‘Het volgende tijdperk’ en was daarin de volgende geïnspireerde boodschap tegengekomen:

“Mediteer dagelijks over wie je bent als geest: een cel in het lichaam van Christus, heel en verlost. “

Na het lezen van die zin kwam er opeens een stroom van inspiratie bij hem binnen, waarin de verlossing door Christus helder werd uitgelegd. De stroom was te groot om alles te kunnen onthouden, maar wat hem was bijgebleven, was prachtig en hij deelde dit met mij. (Daarom is het ook zo belangrijk dat we pen en papier bij de hand houden als we stil zijn, zodat we de inspiratie meteen kunnen noteren...)

Het raakt me iedere keer weer als dergelijke dingen gebeuren, waardoor de leiding door Gods engelen zo prachtig zichtbaar wordt.

Ik denk dat het een belediging aan het adres van God is als we de engelenwereld ontkennen of negeren. Laten we dankbaar zijn voor de engelen die bij ons zijn en hun aanwezigheid koesteren door innerlijk kritisch naar hen te leren luisteren en hun adviezen ter harte te nemen.

## Inspiratie

---

“Op talrijke plaatsen in de Bijbel waar gesproken wordt over ‘de heilige Geest’, worden Gods heilige geesten bedoeld. En op veel plaatsen in het Nieuwe Testament waar sprake is van Christus, wordt het Christusbewustzijn bedoeld. Zo is er verwarring ontstaan over deze belangrijke begrippen.

Iedere geest die door het Christusbewustzijn wordt beziel, is een heilige geest. Ook jullie behoren tot de gemeenschap van heilige geesten als het Christusbewustzijn in jullie ontwaakt is. Dan behoren jullie het ‘lichaam van Christus’ toe; de eenheid van het Christusbewustzijn verbindt jullie met elkaar, met ons, met Christus en met God. In het Christusbewustzijn is de eenheid van het licht en de liefde.”

“Het Christusbewustzijn wordt ook wel ‘het Woord van God’ genoemd, omdat het de directe expressie van God is. Het kan zich in de mens uiten als het innerlijk Woord dat tot hem spreekt.

Omdat het Woord van God de uitdrukking van God is, is het volkomen één met Hem. En aangezien Christus de personificatie van Gods Woord is, is ook Hij alleen in die zin één met God.”

*Uit: Roelof Tichelaar, ‘Brood uit de hemel – inspiratie door Gods engelenwereld’, uitgegeven door Roelof Tichelaar, Hoogeveen (2020)*

# Gebed

---

Lieve God,

Ik wil mij laten leiden door Uw heilige Geest in mijn hart.

Ik wil U ook vragen dat Uw engelen ons mogen bijstaan op onze weg.

Want zij zijn onze geestelijke vrienden  
die ons geestelijk willen voeden en inspireren.

Zij geven ons het brood uit de hemel  
dat onze ziel kan versterken.

Dat we die stroom van inspiratie in dankbaarheid tot ons mogen nemen.

Ik zal mij daarin intuïtief laten leiden door Uw heilige Geest,  
het Christusbewustzijn dat in mijn hart is ontwaakt  
en waarin ik vrij en verlost ben.

Amen.



# Aankondiging van een nieuw boek

---



De engelen, Gods geestelijke boodschappers, zijn onder ons. God is de enige zuivere Bron van waarheid en kan onder andere via de engelen met ons communiceren, hoewel velen hier niet meer vertrouwd mee zijn.

Dit heeft onder andere tot gevolg dat veel belangrijke spirituele inzichten verloren zijn gegaan, inzichten die ons nu opnieuw worden aangereikt.

Dit boek bevat een heldere visie op de grote vraagstukken op het gebied van theologie, psychologie en spiritualiteit en is door Gods geestenwereld geïnspireerd.

Onze ziel heeft geestelijke voeding nodig: brood uit de hemel. Het zijn Gods heilige geesten die ons willen inspireren, onderwijzen, leiden en ons bovendien bewust willen maken van het Christusbewustzijn dat in ons wil ontwaken.

Hoe zijn wij ooit als geestelijke wezens geschapen en welke bewustzijnslagen dragen we als mens in ons mee? Op welke wijze kunnen we verlossing ervaren? Wat

is de verlossing door Christus nu precies en wat is daarin onze eigen verantwoordelijkheid? Zeggen alle religies in de kern hetzelfde of zijn er toch duidelijke verschillen? Hoe kunnen we heel praktisch een licht zijn voor de wereld waarin we leven? Deze en vele andere vragen worden in 100 hoofdstukken duidelijk beantwoord.

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-829306-4-1

400 bladzijden, paperback

Uitgever: Roelof Tichelaar, Hoogeveen

Prijs: € 23,50 plus eventuele verzendkosten (€ 5,- binnen Nederland)

U kunt dit boek rechtstreeks bestellen:

Per e-mail: [info@roeloftichelaar.nl](mailto:info@roeloftichelaar.nl)

Per post: Schutstraat 112, 7901 EH, Hoogeveen

**Let op! Vergeet niet uw adres te vermelden. Gelieve pas na ontvangst te betalen op het rekeningnummer dat op de nota staat. (Dit is een ander rekeningnummer dan dat van deze Goed Nieuwsbrief.)**