

Goed Nieuwsbrief



Nr. 99

Maart 2021

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Heeft u de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet langer op prijs, stuurt u dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

U kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
De gevaren van ayahuasca	3
Inspiratie	5
Gebed	6

Beste mensen,

Van harte welkom in deze 99^e editie. Het is bijna zover: het 100^e nummer van de Goed Nieuwsbrief. Die zal naar alle waarschijnlijkheid in mei of juni verschijnen en ik hoop dan ook mijn volgende boek te kunnen aankondigen. Dat is voor mij een speciaal boek met veel persoonlijke ervaringen die de Bijbelse boodschap van de verlossing door Christus bevestigen.

Maar eerst wil ik degenen die een gift hebben overgemaakt voor de Goed Nieuwsbrief, hartelijk bedanken. Normaal gesproken bedank ik een ieder hier persoonlijk voor in een e-mail, maar het lukt mij niet altijd het juiste e-mailadres te vinden bij de naam die in de bankoverschrijving naar voren komt.

In deze editie vindt u een artikel over ayahuasca, een middel dat men in deze tijd steeds vaker gebruikt om geestelijk te helen en bijzondere dingen te ervaren. Daar zitten grote risico's aan verbonden, zoals onlangs in het nieuws naar voren kwam en ook bij enkele cliënten in mijn praktijk is gebleken. Er is mij door verschillende mensen gevraagd hier iets over te schrijven. Bij deze dus!

Als afsluiting vindt u zoals altijd een geïnspireerde boodschap en een gebed. Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe!

Roelof Tichelaar



De gevaren van ayahuasca

Ayahuasca is een drank die al eeuwen door de Amazone-Indianen wordt gebruikt als medicijn en om contact te komen met de geestenwereld. Het wordt in aftreksels en snuifpoeder gebruikt op basis van de klimplant *Banisteriopsis caapi*. Hij heeft ook een heleboel andere namen, zoals *caapi* en *yagé* (of *yajé*). Het woord ayahuasca betekent letterlijk 'liaan van de ziel'.

De ceremonieën met ayahuasca worden steeds meer een trend en veel mensen hebben er al mee geëxperimenteerd, met wisselende resultaten. Dat er ook grote risico's aan verbonden zitten, blijkt wel uit een krantenartikel uit het Brabants Dagblad van 4 maart jl.:

BREDA/TILBURG - „Ik voel me zwaar schuldig, maar aan de andere kant kan ik er ook niks aan doen. Ik werd overgenomen door andere machten.” Dat zei donderdagmorgen de 38-jarige Tilburger Ron E., die op 19 maart 2020 -na het drinken van de hallucinerende drank ayahuasca- zijn 'beste maatje' Habib Makhmalchi dood sloeg. In de Bredase rechtbank eiste het Openbaar Ministerie tien jaar gevangenisstraf tegen hem.

Dader en slachtoffer kenden elkaar van hun werk bij Bosch in Tilburg en deelden ook een appartement in de Hoefstraat. In de nacht van 18 op 19 maart vond de Iran geboren Habib zijn gruwelijke einde. De ayahuasca-thee die Ron E. eerder op de avond had gedronken, bezorgde hem om één uur 's nachts een bad trip. Hij ontwaarde 'duivelse krachten' in zijn vriend Habib, die aan de andere kant van de woonkamer op een matras lag. En géén ayahuasca had gebruikt. Er ontstond een gevecht, waarbij Ron E. met een vaas en een zware zoutlamp als een bezetene insloeg op de 35-jarige Habib. Die bleef levenloos liggen in een grote plas bloed, Ron E. reed met zijn auto naar zijn vader in Eindhoven. En gaf zich de volgende ochtend aan bij de politie.

Na de aangrijpende slachtofferverklaringen van de familie betuigde Ron E. zijn spijt: „Ik vind het zwaar triest voor de familie, ik ga zelf ook door een hel.” Eerder probeerde hij de rechtbank duidelijk te maken dat hij, nadat de ayahuasca-thee was ingedaald, overgenomen was door 'andere machten'. Hij was in een staat van 'egoloosheid', zo verklaarde hij. „Ik ben geen vechter, dit is me overkomen. Ik heb hier niet om gevraagd.” Op vragen van de rechtbank zei hij dat hij nooit geweten heeft dat het gebruik van ayahuasca ook het risico van een 'bad trip' met zich meebrengt. „Het gaf me altijd een goed gevoel, ik zag er geen kwaad in.”

Zijn advocaat Rob van Huijgevoort vindt dat E. niet volledig verantwoordelijk kan worden gehouden voor de psychose waarin hij terecht kwam na het drinken van ayahuasca. „Iedereen kent Ron ook als een rustige, vriendelijke man. Er is veel ongeloof over wat hij gedaan heeft.”

Tot zover dit schokkende krantenartikel. Hoe is het mogelijk dat dit is gebeurd? Ik wil in dit artikel vooral stilstaan bij de spirituele facetten aan dit verhaal. Zijn het inderdaad hallucinaties of is er wel degelijk sprake van een open verbinding met de lage geestenwereld en klopt het verhaal van Ron E. dat hij werd overgenomen door andere machten?

Dat laatste moeten we zeker niet uitsluiten. Want dergelijke stoffen kunnen invloed hebben op onze beschermd energiepantser. Daar kunnen openingen in ontstaan, waar lage geestelijke krachten dankbaar misbruik van kunnen maken. De 'egoloosheid' waar hij zelf over spreekt is

in mijn ogen niets anders dan een bewustzijnsstaat van totale openheid voor andere krachten. De eigen wil is verdwenen en het lichaam wordt overgenomen door externe krachten.

De stoffen in dit soort middelen veroorzaken soms uittredingen en droomachtige visioenen, en hebben invloed op het geestelijk lichaam, waardoor ze de gebruikers toegankelijk maken voor de geestenwereld. De energie kan in een andere trilling worden gebracht, omdat deze stoffen niet alleen materieel zijn, maar ook uit etherische energieën bestaan. Hierdoor kunnen mensen zeer kwetsbaar worden voor externe krachten, zoals entiteiten en demonen.

Er is zelfs een religie die zich heeft toegelegd op het tot zich nemen van geestverruimende middelen: de Santo Daime, een religie die ontstaan is in het Braziliaanse Amazonegebied. Daar drinkt men een thee die op een speciale manier wordt bereid en in een eredienst wordt gedronken. De eredienst zelf bestaat uit stilte, gezongen hymnen en samenzijn, terwijl de thee de scheidswand tussen de stoffelijke en de geestelijke wereld min of meer opheft. Er wordt als het ware langs kunstmatige weg een trance-toestand opgewekt waardoor mensen heel erg kwetsbaar worden, ook al probeert men in die kringen er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.



Ook in mijn praktijk heb ik diverse keren mensen ontvangen die hun natuurlijke geestelijke afweer nagenoeg helemaal waren kwijtgeraakt en daardoor openstonden voor lage geestelijke invloeden nadat zij hadden geëxperimenteerd met ayahuasca. Ondanks de soms verschrikkelijke gevolgen (onder andere demonische bezetenheid, het horen van stemmen, de opdracht tot extreme zelfverwonding, neiging tot het doden van anderen of het plegen van zelfmoord), bemerkte ik ook een

sterke neiging bij deze mensen om toch aan het middel vast te blijven houden. In die zin lijkt het op een verslaving.

Maar het zijn ook de geestelijke krachten die van deze openingen gebruik maken die aan de gebruikers kunnen blijven trekken. Want voor deze demonische krachten is het een manier om de controle over iemand te blijven houden.

De thee of toverdrank, die de psychedelische drug DMT (Dimethyltryptamine) bevat, is in Brazilië al vaker in verband gebracht met zelfmoorden, moorden en gevallen van psychische aandoeningen en krankzinnigheid, vaak zelfs bij de allereerste keer dat het werd ingenomen. Waarom gebruiken mensen dit middel? Omdat het helend en reinigend kan werken en het mensen zou kunnen helpen met de verwerking van trauma's. Ook zou het leiden tot bewustzijnsverruiming. Sommigen zeggen dat het de beste manier is om zelfkennis op te doen.

Zelf heb ik het middel nooit gebruikt en ik zal dat ook nooit doen, omdat ik tegen ieder middel ben dat een bewustzijnsverandering veroorzaakt. Mensen zoeken (het liefst op een snelle manier) verlichting en dat begrijp ik. Dat verlangen is niet verkeerd, zoals er ook achter drugsverslaving geen negatief verlangen zit. En ik ben geneigd dit middel ook onder de categorie drugs te plaatsen, hoewel er velen zullen zijn die zich tegen die stelling zullen verzetten. Men wil vrede, verlossing, rust, en dus verlichting. Maar men zoekt het in mijn ogen op de verkeerde plaats en stelt de deuren open voor krachten die ze niet kennen.

Als we innerlijke gereinigd willen worden, kunnen we ons beter tot Christus wenden. Zijn heilige Geest reinigt ons van binnenuit. Dat hoeft niet plotsklaps te gebeuren, maar kan ook een proces zijn wat op gang komt vanaf het moment dat je die stap hebt gezet. En verlichting van onze psychische lasten kunnen we in diezelfde Bron vinden.

We moeten ons verre houden van alles wat ons met demonen in verband kan brengen. Externe hulpmiddelen bij het zoeken naar contact met de geestenwereld vormen per definitie een groot risico om in contact te komen met lage geesten en om die reden raad ik dat stellig af.

We zijn hier op aarde met één hoofddoel: de geestelijke wedergeboorte. Tegen Nicodemus zei Jezus dat ‘als iemand niet opnieuw geboren wordt, hij het Koninkrijk van God niet zal kunnen zien.’ (Johannes 3: 3)

‘Opnieuw geboren worden’ wil zeggen: een nieuwe identiteit ontvangen. Je oude ik is gestorven en een nieuw ik verrijst: het ik dat in Christus is geworteld en de heilige Geest in zich draagt, ongeacht de beperkingen die met je mens-zijn verbonden zijn. Christus leeft weer in jou. Dit bereiken we niet door ons op kunstmatige wijze tijdelijk in een andere bewustzijnsstaat te brengen. We bereiken dit door ons geloof en onze bewuste overgave aan God door ons hart voor Zijn Geest open te stellen en dus onszelf zo goed mogelijk op deze heilige Geest af te stemmen.

Bewustzijn is ook de sleutel als het gaat om de transformatie van oude trauma’s en om vrede te vinden met onszelf. Door bewustzijn kunnen we ons door de heilige Geest laten leiden en met de kracht van de heilige Geest kunnen we de pijn van oude trauma’s er ook laten zijn, in plaats van ons daar alleen maar tegen te verzetten. Dan kan die pijn door God genezen. Het gebruik van bewustzijnsverruimende middelen is er vaak juist op gericht onszelf te verdoven. En door het bewustzijn van de verlossing zijn we innerlijk gereinigd.

Maar willen we er zelf ook moeite voor doen door de noodzakelijke stappen te zetten? En zijn we daarbij ook bereid om pijn te voelen? Of kiezen we liever voor de kunstmatige weg die ook een brede weg is die ons naar de lage geestenwereld leidt?

Ik raad een ieder aan de veilige, innerlijke weg te kiezen en dit soort middelen op alle fronten af te wijzen.

Inspiratie

‘Drugs bevatten behalve een stoffelijke ook een etherische component die het etherisch lichaam dus kan beïnvloeden. Iedere vorm van voedsel heeft deze etherische energie, die niet alleen het lichaam, maar ook de psyche beïnvloedt. Satan en zijn demonen werken vooral in op de psyche, de ziel van de mens. Heel zijn denken, voelen en willen worden beïnvloed, zodra er openingen ontstaan.

Drugs zijn een vloek, een grote vloek voor de mensheid. Het is één van de machtigste voedingsbodems van de demonische krachten die de aarde nog steeds bewonen en haar bewoners aanvallen, naar openingen zoeken om toe te slaan.

De mensen die eraan ten prooi vallen, zullen meer demonen aantrekken en geheel onder hun macht komen te staan. Dat hoeft geen volledige bezetenheid te zijn, maar kan ook heel subtiel en ondergronds gaan, doordat de psyche langzaam maar zeker wordt beïnvloed en te gronde wordt gericht.’

Gebed

Lieve God,
Soms voel ik innerlijke pijn en disharmonie.
Ik voel onvrede en een onrust
die mij vanbinnen ongelukkig maakt.
Geeft u mij de bereidheid en de kracht
om deze innerlijke pijn
te aanvaarden en te omarmen,
zodat ik mijn verzet zal loslaten tegen dat wat is.
Door de verbinding met Uw Geest
zult U mij hier de draagkracht voor geven
en de pijn helen.
Op die draagkracht wil ik vertrouwen.
Ik geef mij over aan U en laat mijn verzet los.
Want U zult mij helen en reinigen.
Ik ben een cel in het lichaam van Christus,
verlost en vrij.
Daar dank ik U voor.
Amen.

