

Goed Nieuwsbrief



Nr. 89

Mei 2020

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Heeft u de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet langer op prijs, stuurt u dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

U kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
Eenheid in de schepping	2
Inspiratie	6
Gebed	6

Beste mensen,

Van harte welkom in deze 89^e editie van de Goed Nieuwsbrief, waarin ik stilsta bij de grote verantwoordelijkheid die wij als mens hebben ten aanzien van de natuur, waar wij ook zelf deel van uit maken.

De natuur brengt ons ook een boodschap. Onderstaande foto, die mijn vrouw onlangs maakte, is daar een mooi voorbeeld van.

Verder ook deze keer weer een geïnspireerde tekst en een gebed als afsluiting.

De geïnspireerde tekst komt uit mijn volgende boek *'Brood uit de hemel'*, dat binnenkort zal verschijnen. Ik hou u op de hoogte als het zover is!

Langs deze weg wil ik degenen die een gift hebben overgemaakt voor de Goed Nieuwsbrief, hartelijk danken.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar



Eenheid in de schepping

De mens heeft met zijn intellect een grote verantwoordelijkheid ontvangen voor de natuur en de aarde. Onze intelligente vermogens kunnen we zien als een geschenk van God, maar helaas wordt dit maar al te vaak verkeerd gebruikt en is het niet langer een zegen, maar een vloek geworden.

Ons denken zou in dienst moeten staan van de Geest, het Christusbewustzijn dat ons van binnenuit wil bezielen. Deze bezieling veroorzaakt een verandering in het denken. We stellen niet langer onszelf en onze eigen begeerten centraal, maar hebben oog voor het grote geheel waar we allemaal een onderdeelje in zijn.

Op het moment dat het onbewuste denken de overhand neemt, wordt er disharmonie in de schepping gezaaid. Want de grote kracht achter dat onbewuste denken is het ego, in de Bijbel wel 'het vlees' genoemd. Zodra we onszelf losmaken van de Bron, ontstaat er namelijk onvermijdelijk ego. De gevolgen van het leven vanuit het ego zijn groot. Dit leven vanuit het ego is fundamenteel geworteld in het zelf willen overleven, zelf het voordeel willen hebben,



zelf de macht in handen willen hebben, om met deze egoïstische instelling het eigen bestaan veilig te stellen. Maar dit gaat eigenlijk altijd ten koste van anderen en de natuur. Dat kunnen we overal om ons heen waarnemen.

Denk daarbij aan de kilometers lange oliepijpleidingen die de natuur verwoesten, aan de plastic soep in zeeën en oceanen, de dikke smog die in grote steden en

industriegebieden de mensen de lucht ontnemt en het kappen van enorme stukken bos in het Amazonegebied: het zijn allemaal de vruchten van het menselijk ego dat een grote vloek is voor onze planeet aarde.

Heel de schepping is doortrokken van een intelligentie die ons verstand te boven gaat en heel de natuur bezielt. Het is deze intelligentie die in iedere cel aanwezig is, een veld van bewustzijn dat ons allen met elkaar verbindt. Deze intelligentie is de basis van de grote ecosystemen. Het schenkt de dieren het instinct dat richting geeft aan hun leven en laat de planten zich openen voor het licht van de zon. Het is deze intelligentie die al het leven op aarde met elkaar verbindt. Want we maken deel uit van een groter geheel en zouden onszelf daar niet los van moeten zien.

Het ego-denken doet dit echter wél; dit werkt juist scheidend. Het ziet zichzelf als een losstaande identiteit en is zich totaal niet bewust van de verbinding. Het ziet een boom niet als levend wezen, maar als 'hout', een materiaal dat dient om er financieel gewin uit te halen. Het is zich absoluut niet bewust van de verbinding die er is met de bossen die ons van zuurstof voorzien. Iedere keer als we inademen, doen we dat vanuit onze verbinding met de bossen en met heel de natuur.

Behalve deze intelligentie is er ook een wet van oorzaak en gevolg, in Oosterse tradities ook wel ‘de wet van karma’ genoemd. De Bijbel zegt: ‘Wat je zaait, zul je oogsten.’ Hiermee wordt diezelfde natuurwet aangeduid, waaraan niemand zich kan onttrekken. Het is een mechanisme in de schepping dat – indien bewust opgemerkt – een corrigerende werking kan hebben. Blijft men deze wet negeren, dan zullen de gevolgen steeds erger worden. En uiteindelijk zal de natuur sterker zijn dan de mens.

Als we de natuur schade aanbrengen, zal dit gevolgen hebben. Het zal op de mensheid terugvallen, terugkeren als een boemerang. De mens heeft de aarde ziek gemaakt en dit heeft gevolgen. De grote Schepper heeft de natuur niet zomaar met deze intelligentie bezielde. Dat is nodig, heel hard nodig, zo blijkt in deze tijd eens te meer.



Het ego heeft een grote afgod gevonden in het geld. Alles draait om geld. Waren het in de tijd van Mozes de demonen die als afgod werden aanbeden en vormden zij de grootste bedreiging van het volk, nu is de afgod het geld, de Mammon. We zien dit onder andere terug in veel van de grote industrieën die de economische scepter zwaaien; bijna overal draait het om één ding en dat is geld.

Dat geld een rol speelt, hoort dan wel bij de menselijke economie, maar zodra het tot hoofddoel wordt verheven, zal het onherroepelijk ten koste van de hogere principes die door Gods Geest in ons aangewakkerd willen worden. Alleen als we ons denken afstemmen op deze Geest, het Christusbewustzijn, zal het ons en de aarde tot zegen kunnen zijn.

Er wordt een beroep gedaan op onze verantwoordelijkheid hierin en we kunnen allemaal een steentje bijdragen.

Daarbij moeten we de eenheid in de schepping duidelijk voor ogen houden, want het raakt al het leven op aarde.

Paulus zegt in de Bijbel:

‘Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus.

Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele.

Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam?

En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn?

Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn?

Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam.

En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig.

Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig.

Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee.

Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.’

(1 Korinthe 12: 12-27, Herziene Statenvertaling)

Deze prachtige tekst gaat over het ‘geestelijk lichaam’ waar we allemaal deel uitmaken. Maar deze geest van eenheid is er ook op aarde. Daarom lijden de onschuldige leden mee, als andere leden het lichaam schade toebrengen. We zijn verantwoordelijk, niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar.

Dat is wat Jezus onder andere heeft laten zien om zich als Hoofd van het lichaam de lasten van het hele lichaam op zich te nemen. Hij liet ons daarmee onder andere zien dat we ons dienstbaar aan het grote geheel zouden moeten opstellen, zodat we deze eenheid zullen dienen in liefde.

Inspiratie

“De afstemming op Gods Geest leidt ertoe dat de schepping in harmonie is met zichzelf. Er is een voortdurende wisselwerking tussen binnen- en buitenwereld. Mensen hebben ook altijd invloed op elkaar; een principe dat overigens ook geldt in de geestelijke sferen.

Heel de schepping, zowel de stoffelijke als de geestelijke, heeft een ingebouwd corrigerend mechanisme, gebaseerd op de eeuwige wet van oorzaak en gevolg. Iedere keuze en iedere handeling heeft gevolgen en drukt zich op een manier uit in de schepping. Ook hier is ieder mens persoonlijk verantwoordelijk voor, of hij zich hier nu van bewust is of niet.

Omdat jullie vaak het inzicht ontbreekt in deze wetmatigheid, willen wij jullie adviezen geven die jullie daarbij doen stilstaan. Want ook al ga je als mens je persoonlijke en unieke weg en kunnen anderen daar nooit over oordelen, deze weg heeft wel gevolgen.

De geschiedenis heeft geleerd dat zolang de mens deze weg naar eigen inzicht gaat, er pas later vele gevolgen aan het licht komen die eerst nog over het hoofd werden gezien. Pas achteraf komt men erachter dat de ingeslagen weg niet juist was. De gevolgen van deze weg zijn het corrigerend mechanisme waarover ik zojuist sprak.

De inrichting van de maatschappij zou in overeenstemming moeten zijn met Gods orde. Liefde zou centraal moeten staan, in plaats van winstbejag. Samen met elkaar zouden de mensen het grotere geheel, namelijk de eenheid van alle mensen, moeten dienen. Het dienaarschap is daarbij een gouden principe.”

(Uit: ‘Brood uit de hemel’, het boek dat binnenkort zal verschijnen.)

Gebed

*Lieve God,
Helpt U mij mijn ego te doorzien
en gericht te blijven op Uw Geest,
het Christusbewustzijn,
dat mij de weg van de liefde van binnenuit wijst.
Leer mij in stilte afgestemd te blijven op U,
zodat Uw Geest meer wordt en mijn ego minder.
Help mij stil te staan bij de eenheid van de schepping,
waar ik een onderdeel van mag zijn.
Dat de Geest van eenheid leidend mag zijn
in al mijn beslissingen en in de weg die ik ga.
Amen*