

# Goed Nieuwsbrief



Nr. 125

Augustus 2024

*De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:*

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: [www.roeloftichelaar.nl](http://www.roeloftichelaar.nl) en [www.weerbaarheidstrainer.nl](http://www.weerbaarheidstrainer.nl)

Instagram: [www.instagram.com/roeloftichelaar](https://www.instagram.com/roeloftichelaar)

*Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een e-mail naar: [info@roeloftichelaar.nl](mailto:info@roeloftichelaar.nl).*

*Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.*

*En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.*

*Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door!*

**Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op [www.roeloftichelaar.nl](http://www.roeloftichelaar.nl)**

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

## **Inhoud:**

<b>Beste mensen</b>	<b>2</b>
<b>Een podium voor de antichrist</b>	<b>3</b>
<b>Inspiratie</b>	<b>5</b>
<b>Gebed</b>	<b>6</b>

# Beste mensen

---

Hartelijk welkom in deze 125<sup>e</sup> editie van de Goed Nieuwsbrief. Het is nog hartje zomer en ik heb nog vakantie, en het is (door drukte, zowel werk als privé) al even geleden dat de laatste Goed Nieuwsbrief is verschenen.

Meestal komen de onderwerpen vanzelf op mijn pad of word ik innerlijk ergens op gewezen dat aandacht verdient.

Dat was ook deze keer het geval en het heeft te maken met de openingsceremonie van de Olympische Spelen en een act op het Eurovisie Songfestival dit jaar. Hierover gaat het artikel in deze nieuwsbrief.

Verder kan ik zeggen dat mijn nieuwste boek niet lang meer op zich zal laten wachten. Ik hoop dat het in september of oktober zal verschijnen.

Voor nu: een fijne zomer verder en veel leesplezier en inspiratie toegewenst.

Roelof Tichelaar

“En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei:

Neem, eet, dit is Mijn lichaam.

Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei:

Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.”

(Mattheüs 26:26-28, Herziene Statenvertaling)

# Een ontterende openingsceremonie

---

In de vier uur durende openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs was een parodie te zien op de scène waarin de twaalf apostelen de laatste maaltijd delen met Jezus Christus voor zijn kruisiging. Het gezelschap aan tafel bestaat onder meer uit een groep dragqueens, een trans model en een halfnaakte zanger. Volgens de organisatie was het een parodie op de bekende muurschildering van Leonardo da Vinci, die de belangrijke Bijbelscène schilderde. (bron: [www.nos.nl](http://www.nos.nl), zaterdag 27 juli 2024)



Deze onttering van een gebeurtenis die voor christenen heilig is, is een teken van de oprukkende antichristelijke normen en waarden. Het is een kwalijke ontwikkeling die we ongetwijfeld in een grotere context moeten zien.

Veelzeggend is overigens ook, dat als de profeet Mohammed zou zijn uitgebeeld, Parijs op dit moment waarschijnlijk in brand zou staan. Daarmee zeg ik niet dat christenen ook op een gewelddadige manier zouden moeten reageren. Integendeel: Jezus leert ons – in tegenstelling tot wat Mohammed in de koran zegt – alleen te strijden met het woord en niet met het zwaard. Maar strijden met het woord houdt wel in dat we ons openlijk moeten uitspreken tegen dit soort perverse en misplaatste uitingen tijdens een ceremonie waar de hele wereld getuige van is.

Ik vind het overigens niet nodig om de spot te drijven met Mohammed; dat ik als christen hem onmogelijk als profeet van God kan erkennen (onder andere omdat hij Christus niet als Heer en verlosser erkent), hoeft niet te betekenen dat ik islamieten zou willen kwetsen, want een ieder mag geloven wat hij of zij wil. Maar een open dialoog betekent ook dat een ieder zich vrij mag uitspreken.

Dat laatste betekent natuurlijk ook dat men vrij is om op deze in mijn ogen ziekelijke manier vorm te geven aan een openingsceremonie van de Olympische Spelen. En ik ben vrij om daar wat van te vinden: ik vind het niet alleen onnodig spottend, maar herken hier ook iets in van de antichristontwikkelingen van deze tijd. In mijn boek 'De geboorte van de heilige Geest' heb ik hier het volgende over geschreven:

“Christus en Satan staan op aarde als twee machten tegenover elkaar. Aan de ene kant Christus en Zijn engelen, aan de andere kant Satan en zijn demonen. De één tegenover de ander. Twee koninkrijken die hun invloed op aarde doen gelden. Twee koninkrijken met ook menselijke aanhangers: het koninkrijk van Christus en het koninkrijk van de antichrist, waar de Bijbel ons duidelijk voor waarschuwt. Het begrip ‘antichrist’ komt op meerdere plaatsen in de Bijbel voor.

*‘Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.’*

*(1 Johannes 2:18, HSV)*

*‘Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.’*

*(2 Johannes 1:7, HSV)*

Uit de Bijbeltekst uit de eerste brief van Johannes blijkt dat het op dat moment al ‘het laatste uur’ is. Met andere woorden: de eindtijd is al begonnen op het moment dat Christus Lucifer overwon. En in die eindtijd leven wij nu dus ook. In deze eindtijd kan Christus door de heilige Geest Zijn intrek in ons hart nemen als we daar ontvankelijk voor zijn. Als we dan de weg naar binnen gaan, komen we Zijn Geest tegen.

Door de eeuwen heen zijn aan het begrip ‘antichrist’ meerdere betekenissen of personen gekoppeld. Maar de antichrist is een veel breder begrip en is dus niet zomaar aan een personage te koppelen. In bovenstaande Bijbelteksten wordt immers gesproken over ‘veel antichristen’ en ‘veel misleiders’ die tot die categorie behoren.

Het woord ‘antichrist’ betekent letterlijk ‘tegen Christus’ of ‘plaatsvervanger van Christus’ en het mag duidelijk zijn dat dit in eerste instantie geldt voor Lucifer. Maar het is tegelijk ook breder. Het is in feite eenieder die bewust tegen Christus is en ontkent dat Christus de verlosser is, maar ook degene die zich voordoeft als Christus of Zijn plaats wil innemen.”

Tot zover het citaat uit dit boek. *(Roelof Tichelaar, ‘De geboorte van de heilige Geest – en de strijd tegen de antichrist-samenzwering, Hoogeveen 2021)*



Het is niet alleen hier dat de antichristelijke uitingen een groot podium krijgen. Ook tijdens het Euro Songfestival werden er zaken vertoond die ronduit demonisch zijn. Zo was er de act van Bambi Thug die met haar nummer ‘Doomsday Blue’ een ware satanische act opvoerde. Vanuit een cirkel met kaarsen met in het midden een pentagram slaakte ze demonische kreten en voerde ze haar rituelen uit.

Zelfs oppervlakkig beschouwd was het niet onschuldig, want jonge kinderen hebben ongetwijfeld nachtmerries aan deze walgelijke vertoning overgehouden. Bambi Thug, die satanisme als afgodsdienst praktiseert en aan bloedoffers en toverspreuken doet, is overduidelijk anti-christus en kreeg ook hier een groot podium.

Het koninkrijk van Satan en dat van Christus zullen de komende tijd steeds opener en duidelijker tegenover elkaar komen te staan. Het is aan ons om te kiezen aan welke kant we

willen staan. Veel mensen maken geen keuze of zijn zich totaal niet bewust van de gevolgen van hun keuzes. Zo wil ik niet beweren dat de mensen die de parodie op het avondmaal hebben verzonnen, allemaal satanisten zijn. (Dit geldt dus overduidelijk wél voor Bambie Thug...) Heel vaak worden mensen slinks gestuurd of worden door Satan beïnvloed doordat ze de keuze voor Christus niet maken. Dat kenmerkt de werkwijze van Satan ook: hij werkt vooral strategisch in op het onbewuste en probeert mensen subtiel te beïnvloeden. En juist daarom wordt er een bewuste keuze van ons verwacht. Satan wil niets liever dan verwarring scheppen en dat mensen hun eigen god worden. Dat is immers wat Satan zelf wilde: de plek van Christus innemen, waardoor de grote val van de engelen in gang is gezet. Het is belangrijk dat we de kenmerken van het koninkrijk van Satan herkennen en daar de boodschap van Christus tegenover plaatsen.

## Inspiratie

---

“De antichrist is iedere macht die Christus weerstreeft. Dat is allereerst Satan zelf, ten tweede zijn demonen en ten derde de mensen die in zijn macht zijn. Daaronder vallen ook de valse profeten die de verlossing door Christus ontkennen en wiens invloed als een lopend vuur over de aarde is gegaan, zowel binnen als buiten de kerken.

Want het is de verlossing door Christus die het bewustzijn kan verlichten en de verlossing totaal maakt. De gevallen kunnen zichzelf onmogelijk verlossen, zij hebben de Christusgeest in hun hart nodig, wat de afspiegeling is van Christus Zelf, de Geest, het vanuit God uitgaande licht dat in Hem gestalte heeft gekregen en volkomen één is met Hem en met God.

Om de verlossing te kunnen ontvangen, moet je ontvankelijk zijn en dit is alleen mogelijk door de zelfkennis en de deemoed die door de spiegel van de wet of het geweten opgewekt kan worden.

Iedere macht die dit ontkent en een andere weg wijst, is een valse macht, een macht van de antichrist.

Ook zijn er talloze geesten om jullie heen die niet door het Christusbewustzijn beïeld zijn en dus in geestelijk opzicht dood zijn. Zij zijn de verdorde ranken die zich losgerukt hebben van de wijnstok, die Christus is.

Met deze geesten mogen jullie niet communiceren, in die zin dat je van hen geen dingen mag aannemen. Het geestelijk voedsel dat zij aanbieden is giftig en bedorven, vervuild met ego en duisternis.

Onder de mediums op aarde bevinden zich velen, ik zeg velen, die met deze geesten communiceren. Ook zij behoren tot de antichrist.

Iedere geest die Christus niet als Heer belijdt, is geen geest van God, maar van de antichrist. Of zij behoren de antichrist bewust toe, of ze behoren de antichrist onbewust toe of zijn door de antichrist gevangen geraakt. Het zijn de geestelijke doden die jullie nooit mogen raadplegen.

Ook de predikers, de geestelijke leraren, die een andere boodschap prediken dan die van de genade in Christus, zijn degenen die de antichrist toebehoren, want zij vervuilen de wereld met een valse boodschap.

Wend jullie tot de levenden, de geesten die Christus als Heer erkennen en in Zijn naam tot jullie komen.”

# Gebed

---

*Lieve God,  
Geeft U mij de helderheid van bewustzijn,  
waarmee de leiding van Uw Geest zichtbaar  
en voelbaar voor mij wordt  
en Uw wil mij niet zal ontgaan.  
In uw Geest wil ik wandelen.  
Help mij die zaken uit mijn leven te snoeien  
die een levende werking van Uw Geest in de weg staan.  
Maak mij vrij, zodat ik een licht op aarde kan zijn.  
Ik bid ook voor de wereld: dat die Christus mag leren kennen.  
Dat Uw Geest heel de mensheid zal leiden,  
zodat Christus op aarde zal regeren.  
Amen.*



'Het laatste avondmaal', Peter Paul Rubens