

Goed Nieuwsbrief



Nr. 116

maart 2023

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

| | |
|---|----------|
| Beste mensen | 2 |
| Stel je eens voor...het leven in de hemel | 2 |
| Inspiratie | 4 |
| Gebed | 5 |
| Boekbespreking: 'De geboorte van de heilige Geest' | 6 |

Beste mensen,

Maart is aangebroken; we gaan weer langzaam naar het voorjaar toe. Dan zal de natuur haar innerlijke schoonheid weer aan ons laten zien. Een bijzondere cyclus, ieder jaar weer: van het ontkiemen van het leven naar de volle bloei en de oogst, waarna het leven zich weer terugtrekt en de cyclus opnieuw zal beginnen.



Ook ons aardse leven zal ooit eindigen. Een graankorrel moet sterven in de aarde om daar uiteindelijk uit te verrijzen en volledig tot bloei te komen. Er komt een moment dat we ons aardse lichaam zullen verlaten, zoals de vlinder haar cocon verlaat om te kunnen vliegen.

Nee, een precieze voorstelling kunnen we ons hier niet van maken. Toch zijn er al vele indrukken uit die andere wereld tot ons gekomen die ons in staat stellen een beperkte voorstelling hiervan te maken. Het hoofdartikel

is een bescheiden poging daartoe. Het is afgeleid van het nawoord dat ik momenteel aan het schrijven ben voor mijn nieuwe boek 'Terug naar de Bron – leven vanuit je spirituele identiteit'. Het wordt een gevarieerd boek met korte hoofdstukken en tal van onderwerpen die met onze identiteitsbeleving te maken hebben. Het vinden van je ware identiteit is immers een belangrijke basis van ons bestaan. Over niet al te lange tijd zal het boek klaar zijn en zal deze uiteraard worden aangekondigd in de Goed Nieuwsbrief.

Verder ook in deze editie weer een geïnspireerde boodschap en een gebed.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar

Stel je eens voor... het leven in de hemel

Je levensweg op aarde is bedoeld je terug te voeren naar de geestelijke wereld waaruit je ooit gekomen bent.

De verbinding met de goddelijke Bron, zoals we God ook kunnen noemen, is de weg die je mag gaan, nu al, op dit moment. Dat is jouw leven, jouw ware identiteit. En dat is de waarheid.

Jezus sprak dan ook vanuit de Eenheid met deze Bron, toen Hij zei dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Uit deze Bron stroomt al het leven, al het licht en alle liefde voort. Alles is door Hem geschapen.

Nu al kun je je bewust zijn van deze verbinding en van de Bron die ook in jou aanwezig is.

Terugkeren in de Bron betekent dat je bewust vanuit je geestelijke identiteit leeft en dat je één bent met de liefde, de goddelijke liefde. Het is de liefde die de verbinding vormt tussen de

Bron en jou, maar ook tussen jou en anderen. Daarbij is het belangrijk dat je ook liefde voor jezelf hebt, jezelf niet uitsluit door jezelf blind weg te cijferen ten koste van je ware zelf.

Je mag je oude ego-identiteit – de schijnidentiteit die aan uiterlijke vormen gebonden is – loslaten, om je nieuwe identiteit, die één is met de Bron, aan te nemen.

Het is mijn wens dat je jezelf overgeeft aan deze goddelijke Bron van liefde, waardoor je één bent met Christus, één met God.

Op aarde wordt deze ervaring versluierd door je stoffelijk lichaam, dat je ooit, in het uur van de dood, zult afleggen. Dan zul je terugkeren in de hemel, je ware Thuis.

Ik zou dat hemels leven als volgt willen voorstellen.

In het centrum van je ziel is die alles overstijgende, goddelijke dimensie die in volkomen harmonie is met je wezen.

Er is een onvoorstelbare vrede in en buiten jou, want de hemelse glans van de hoogste Geest wordt weerspiegeld in de wereld waarin je leeft.

Je bent volkomen één met dit goddelijk Licht. Dit Licht is Gods Geest in jou. Door deze Geest communiceert God persoonlijk met jou, alleen al door Zijn aanwezigheid.

Er is totale vrede en eenheid met alle andere zielen die daar zijn, waaronder ook de dierbaren die je zijn voorgegaan. Het is werkelijk een thuiskomen, daar, in de hemel.



Hoewel er een alles overstijgende beleving van eenheid is, ben je toch ook jezelf. Je hebt nog steeds een vrije wil en ervaart door jouw ziel het overstijgende Zijn van God heel bewust.

Je bent uniek, er is niemand zoals jij. En toch ben je in je uniciteit één met het leven. Het goddelijk leven in jou is geen statische toestand, maar een levende, creatieve dynamiek.

Er is geen gevaar. Er is geen verleden en geen toekomst, alleen een eeuwig nu dat geen begin en geen einde kent. Er is geen lijden en de dood bestaat niet. Het leven

ontvouwt zich daar in een liefdevol samenzijn, samen genieten in een oneindige creativiteit.

Er is een vervulling van Zijn, de eeuwige Bron die liefde, vrede en vreugde is.

Hierin rusten is jouw bestemming. Jij bent hier, dat is genoeg. Hier is het leven weer eenvoudig en sprankelend. Het is het eeuwig stromende Zijn dat jou vervult en omhult en je eeuwig meevoert op haar stroom.

Ontelbare hemelse scharen met unieke zielen zijn er om je heen. En toch is er die stille dimensie in jezelf, die alles in allen is: de goddelijke Geest die alles doordrenkt en veilig in zich draagt. Je vrede zal nooit een einde nemen.

De uiterlijke vormen van deze geestelijke schepping vervullen je met ontzag, verwondering en blijdschap. En daar in die wereld, bruist het van het leven. Een ieder dient elkaar en het grote geheel waar allen deel van zijn. Er is beweging in rust en rust in beweging.

En boven allen staat die Ene, Gods Zoon, Christus, de gezalfde Koning van die hemelse lichtwereld. Hij, is Wie het goddelijk Zijn vorm heeft gekregen op een wijze die niet te bevatten is.

Zijn glans resoneert volledig met de innerlijke glans van de Geest die je als een kostbare schat in je meedraagt. Ze zijn één. Hij leeft in jou en buiten jou. In Hem leef je, beweeg je en ben je. Voor altijd.

De mentale en intuïtieve gevoelservaringen van je ziel vormen één geheel. Ze zijn volkomen één en omcirkelen in vreugde het goddelijk Zijn in jou, zoals de elektronen in een atoom zich om hun kern bevinden en bewegen. Het is een universum op zich, zoals er talloze van zijn. En in het centrum van al deze geestelijke wezens, de engelen, en heel die geestelijke schepping bevindt zich dat allerhoogste Zijn, God, uit Wie al het leven is voortgekomen, de levende Bron die eeuwig is en vreugde geeft. Zijn Licht is in jou aanwezig, zoals het in Christus is.

Maar besef je dat deze realiteit er nu al is? Verborgen onder je aardse lichaam die de geestelijke realiteit tijdelijk heeft versluierd, is deze wereld aanwezig. Nu, op dit moment...

Inspiratie

‘De dood zelf was verrassend zacht om te ervaren. Geen pijn, ik zakte gewoon weg in mijn slaap. Kort daarna was het alsof ik droomde, hoewel ik al snel in de gaten had dat ik in aardse zin dood was. Ik was overgegaan.



De wereld die ik zag, was boven alle verwachting. Zo mooi, zo schitterend, zoveel vrede en liefde. Ik wist niet dat dit kon bestaan.

Ik had ook al snel het gevoel ‘waar heb ik dit aan verdiend?’ Ik wist dat ik het niet verdiend had, maar dat het een geschenk van God was. Ik heb altijd in God geloofd en had altijd het vertrouwen dat uiteindelijk alles goed zou komen. Ik heb ook

altijd tot de lieve God gebeden en Hem gedankt voor het goede dat ik kreeg.

Dat deed ik nu weer, maar voelde de dankbaarheid veel intenser dan toen ik nog op aarde leefde. Daar was het altijd net of ik er niet helemaal bij kon komen. Nu weet ik dat dit de schil van het aardse lichaam was. Nu was die er niet meer. Mijn geestelijk lichaam nam steeds verfijnder vormen aan. Het drukte steeds meer mijn ware zijn uit. Uiteindelijk werd het één met mijn gevoel. Dat is een bijzondere ervaring, dat je lichaam een prachtige, gedetailleerde spiegel van je ware ik is.

De ziel - het geestelijk lichaam - drukt alle gevoelens van de geest - mijn eigenlijke ik - uit. Er is dus geen misleiding meer. Wolven in schaapskleren zijn hier niet.

De dankbaarheid die ik voelde - en nog steeds voel - was immens. Ik had als mens nooit zo stilgestaan bij wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar nu wist ik intuïtief meteen dat het betreden van deze wereld dankzij Hem mogelijk was.

Als mens had ik natuurlijk allerlei tekortkomingen. Ik worstelde daar ook vaak mee en voelde me schuldig. Maar opeens was dat alles weg, ook het schuldgevoel. Opeens begreep ik het: dit is wat de verlossing door Jezus betekent. Ook al zag ik Hem op dat moment niet, die voor mij openstaande wereld drukte alleen maar liefde, genade uit. Ik hoefde daar alleen maar naar binnen te gaan, zo eenvoudig

was het. Maar het was wel een bewust keuzemoment. Een moment waarop ik doorvoelde dat ik nu dat geschenk van Jezus in ontvangst mocht nemen. Daar naar binnen gaan betekende 'ja' zeggen tegen het offer van Jezus. Nadat ik daar bewust voor had gekozen, zag ik Hem...

Hij keek me aan met ogen die één en al liefde zijn. Ik zag geen veroordeling. Hij deed geen beroep op mijn goede daden en sprak niet over wat ik fout had gedaan.

Geesten die deze wereld binnenkomen en dan denken dat ze het aan zichzelf te danken hebben óf denken dat ze dit niet zouden mogen ontvangen, scheppen met hun geest meteen een hindernis in deze wereld.

Zo'n hindernis kan zichtbaar worden als een hoge muur, een brede kloof of een gat waarin ze terechtkomen. Geesten kunnen letterlijk 'in de put zitten'. Het is dus net een droomwereld die vol symboliek zit. Geestelijke symboliek wil zeggen dat wat in je eigen geest voor waar wordt aangenomen - dus ook de onwaarheden waarin je gelooft - meteen uiterlijk zichtbaar worden. Heel die wereld wordt dan een uitdrukking van die onwaarheid. Dit gebeurt niet als je je heel eenvoudig toevertrouwt aan God en Zijn liefde vertrouwt, je aan Hem overgeeft, het dus niet invult, maar tot overgave komt. Heel eenvoudig dus. Nu begrijp ik ook waarom Jezus een kind naar voren haalde als voorbeeld om Zijn rijk binnen te gaan.

Dank je wel.'

Gebed

Lieve God,
Ik geef mij volledig aan U over.
Ik vertrouw mijn hele wezen aan U toe,
want U bent liefde
en geeft mij wat ik nodig heb,
nu en in de toekomst.
Ook als ik straks Uw wereld binnenkom,
zult U er zijn.
Onvoorwaardelijk is Uw liefde,
alles is vergeven, er is geen leed meer.
Volkomen vrede, harmonie en geluk
zullen daar mijn deel zijn
als ik mijn aardse lichaam heb mogen loslaten.
U overziet dit alles.
Mijn leven ligt in Uw hand.
Aan U vertrouw ik mij toe.
Als een kind...
Amen.

Boekbespreking



Doordat Christus de verlossing heeft gebracht, is de hemel voor ieder mens toegankelijk geworden en is de heilige Geest in het eigen hart ontwaakt. Dit staat lijnrecht tegenover de wijdverspreide boodschap van zelfverlossing.

Lucifer is een gevallen engel die alles op alles stelt om de verlossing door Jezus Christus in een kwaad daglicht te stellen en mensen ervan af te brengen. Hij bedient zich daarbij van menselijke werktuigen die – vaak zonder dat ze zich daarvan bewust zijn – de valse leer van zelfverlossing verspreiden.

Achter de schermen van het wereldtoneel voltrekt zich een immense strijd tussen engelen en demonen, met als inzet de geboorte van de heilige Geest in ons. Deze geboorte is een geschenk dat ook jou op dit moment ter beschikking staat.

“Je overwint de duisternis door het Licht. Dit Licht is de heilige Geest in je hart. Wees niet gericht op de duisternis, maar op het Licht. Dan zal de duisternis vanzelf wijken.”

Een krachtig boek dat de Geest van het evangelie van de Bijbel ademt.

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-829306-6-5

392 bladzijden, paperback

Uitgever: Roelof Tichelaar, Hoogeveen

Prijs: € 23,50 plus eventuele verzendkosten

Let op! Vergeet niet uw adres te vermelden. Gelieve pas na ontvangst te betalen op het rekeningnummer dat op de nota staat. (Dit is een ander rekeningnummer dan dat van deze Goed Nieuwsbrief.)