

Goed Nieuwsbrief



Nr. 46

april 2016

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Heeft u deze Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet op prijs, stuurt u dan een email naar: info@roeloftichelaar.nl.

U kunt ook schrijven naar: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter van harte welkom.

Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:;) NL28INGB0749790989 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
De geestelijke betekenis van de opstanding	3
Overzicht verschenen boeken van de afgelopen 2 jaar	5
Inspiratie	6
Gebod	6

Beste mensen,

Het voorjaar is inmiddels aangebroken. De eerste zonnestralen zijn begonnen het sluimerende leven in de natuur tot leven te wekken. Het is de periode dat we stilstaan bij dat nieuwe leven in onszelf: het leven van de Geest.

Pasen valt vroeg dit jaar; vandaar dat deze Goed Nieuwsbrief van april al vroeg de deur is uitgegaan.

Pasen staat ook in het licht van dat nieuwe leven: Jezus Christus is gestorven (hierbij staan we stil op Goede Vrijdag) en weer opgestaan. De opstanding gedenken we met Pasen.

Daarom in deze editie een artikel over de opstanding en de geestelijke betekenis hiervan.

Verder - zoals gebruikelijk - inspiratie en gebed.

Tot slot wens ik u fijne en gezegende Paasdagen toe.

Roelof Tichelaar



De geestelijke betekenis van de opstanding

Voor veel traditionele christenen overwon Jezus met Zijn opstanding de aardse dood. Maar de opstanding gaat voor spirituele christenen in feite veel verder. In de oude apostolische geloofsbelijdenis is nog een fragment van deze diepere betekenis bewaard gebleven. Over Jezus wordt daarin onder andere gezegd: *'die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden'*.

Jezus is na Zijn aardse dood in Zijn geestelijk lichaam afgedaald in de lage geestelijke sferen van de hel om de gevallen engel Lucifer (Satan) zijn onbeperkte rechten over de gevallen geesten en mensen te ontnemen. Hij daalde af in de *geestelijke* dood en overwon daarmee ook de *geestelijke* dood en niet de aardse. De aardse dood is slechts een overgang die noodzakelijk blijft om de geestelijke wereld binnen te kunnen gaan. Aan die aardse dood is feitelijk niets veranderd door de dood en verrijzenis van Jezus.

De aardse dood blijft de aardse dood; na het sterven wordt het stoffelijk lichaam losgelaten en gaan geest en ziel de geestelijke wereld binnen.

Jezus heeft de geestelijke dood overwonnen: de scheiding van God die door Satan en de gevallen geesten is ontstaan en waardoor zij in geestelijke zin gestorven waren. De 'dood' betekent in geestelijke zin altijd de scheiding van God.



Jezus is gekomen om het geestelijk leven te brengen, wat bestaat uit het opwekken van de heilige Geest of het Christusbewustzijn in ons hart. Met Zijn leven en sterven heeft Hij dit herstel mogelijk gemaakt.

Hij verbond zich als de Goede Herder met de verloren schapen, om die weer terug te voeren in de stal: de hemel waarin wij allen ooit geboren zijn.

In de Bijbel vinden we verschillende verhalen over gestorvenen die door Jezus tot leven worden opgewekt.

Het gaat hier echter niet zozeer om de buitenkant van deze verhalen, maar vooral om de binnenkant. Voorbij de historische feiten van dit soort gebeurtenissen ligt een diepere geestelijke betekenis verborgen waar het eigenlijk om gaat.

En het gaat erom dit soort teksten in ons eigen leven geestelijk te leren verstaan. Wat wil het u en mij op dit moment zeggen?

Zo vertelt het evangelie van Johannes bijvoorbeeld het bekende verhaal over Lazarus die door Jezus wordt opgewekt nadat hij vier dagen daarvoor gestorven was. In de theologie wordt dit verhaal wel gezien als de vooraankondiging van de verrijzenis van Christus.



In de stilte werd hier het volgende over gezegd:

“De opwekking van Lazarus heeft een diepe geestelijke betekenis. In dit verhaal wordt de dode Lazarus, die al enige tijd in het graf lag en gedeeltelijk tot ontbinding was overgegaan, door Mij tot leven gewekt.

Lazarus staat hier symbool voor de menselijke geest die in de kerker van het aardse zit opgesloten. Het leven is uit hem gevaaren en hij is al lange tijd van de levende Bron, die Ik ben, afgesloten. Alleen door Mijzelf kan hij nog gered worden. Mijn levenskracht, welke Mijn Geest is, doorstraalt hem en wekt hem op.

Het zaad kan alleen ontkiemen in de donkere aarde, waar het licht het niet bereiken kan. De tijdelijke duisternis van de dood is noodzakelijk om de levenskiem, Mijn heilige Geest, weer op te laten wekken. En zodra dit gewekt is en het zaad is ontkiemd en het plantje voorzichtig boven de aarde uitsteekt, zal Mijn zon hem van buitenaf beschijnen en het licht en de warmte geven die het nodig heeft. Ook moet het plantje gevoed worden met water. Het water is het geestelijke water, de wijsheid waarmee het tot volwassenheid moet worden gebracht om later vrucht te dragen.

Voor de gevallen geesten was of is de tijdelijke duisternis nodig om de impuls te krijgen naar Mij terug te keren. Zonder die duisternis zou dit niet gaan. Daarom zijn zowel de periode in de donkere sferen van de geestelijke wereld als de beproevingen op aarde noodzakelijk om deze impuls op te wekken. Maar Ik ben altijd Degene die het leven schenkt en de mens kan niets meer dan zich openstellen voor Mij, zodat Ik het hart weer zal bewonen. Hij kan geestelijk voedsel tot zich nemen om zijn geloof te voeden, zodat zijn bewustzijn sterker en helderder wordt. Maar het zijn de warmte en het licht van Mijn liefde die het ware leven in zich dragen. En de mens hoeft alleen maar bereid zijn te ontvangen.”

Tot zover deze inspirerende en bezielende woorden uit de Bron. Christus roept ons allemaal tot leven. Net als bij Lazarus roept Hij tegen ons: ‘Kom naar buiten!’ De naam Lazarus is de Latijnse vorm van het Griekse Lazaros, kort voor het Aramese: אלעזר, El‘āzār, of in het Hebreeuws Eleazar wat ‘God heeft geholpen’ betekent.

De periode van duisternis na de val van de engelen (zowel in de geestelijke wereld als op aarde) was of is nodig om uiteindelijk de heilige Geest in ons te wekken. We moeten door het donker naar het licht. En als we eenmaal ontwaakt zijn, zullen we dit proces moeten blijven voeden en ons overgeven aan Gods liefde en wijsheid. Het lijden is het gevolg van de verstoorde goddelijke harmonie, maar wekt tegelijk het verlangen op om daarin terug te keren.

God is oneindige, onvoorwaardelijke liefde. Dat is Zijn natuur en Hij kan niet anders. Nooit laat Hij je los en altijd zullen er openingen worden geboden, hoe donker je toestand ook is. Geloof in die liefde. Hij zal je nooit loslaten.

Overzicht verschenen boeken van de afgelopen 2 jaar



128 pagina's € 12,-



190 pagina's € 15,-



128 pagina's € 12,-



80 pagina's € 10,-



384 pagina's € 22,50

Meer informatie over deze en andere titels kunt u vinden op www.roeloftichelaar.nl en zijn te bestellen via info@roeloftichelaar.nl
Of telefonisch: (0528) 320701, of schriftelijk: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen

U kunt na ontvangst betalen.

Inspiratie

“De geestelijke wedergeboorte, dat wil zeggen: de daadwerkelijke en volledige terugkeer van de heilige Geest in de geest van de mens en de gevallen geesten, werd pas na Jezus’ dood mogelijk.

Deze geestelijke wedergeboorte kunnen mensen op aarde maar beperkt ervaren omdat het stoffelijk lichaam een schaduw op deze zonnige toestand werpt. Pas in de geestenwereld breekt dit licht volop door.”

Gebed

*Lieve God, ik wil U danken
dat U mij hebt opgewekt
uit de geestelijke dood,
zodat ik nu weer geestelijk levend ben
en Uw Geest in mij draag.
Ik dank U voor deze nieuwe geboorte,
die Uw licht in mij geboren liet worden.
Geef mij het volle bewustzijn
dat ik dit kostbare licht in mij meedraag.
Geef mij de kracht
om er niet alleen mijn eigen leven,
maar ook dat van anderen mee verlichten mag.
Laat mij licht brengen waar duisternis is,
genezing waar ziekte is,
troost waar verdriet is
en liefde waar de angst nog heerst.
Amen.*

