

# Goed Nieuwsbrief



Nr. 79

juli 2019

*De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:*

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit*
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid*
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken*

*Voor meer informatie op internet: [www.roeloftichelaar.nl](http://www.roeloftichelaar.nl) en [www.weerbaarheidstrainer.nl](http://www.weerbaarheidstrainer.nl)*

*Heeft u de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet langer op prijs, stuurt u dan een e-mail naar: [info@roeloftichelaar.nl](mailto:info@roeloftichelaar.nl).*

*U kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.*

*Bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.*

*Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.*

*Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!*

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom.

Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

## **Inhoud:**

<b>Beste mensen</b>	<b>2</b>
<b>De stap naar geestelijke volwassenheid</b>	<b>2</b>
<b>Aankondiging van een nieuw boek: 'De Geest spreekt tot de ziel'</b>	<b>5</b>
<b>Inspiratie</b>	<b>6</b>
<b>Gebed</b>	<b>6</b>

Beste mensen,

In deze 79<sup>e</sup> editie vindt u naast de aankondiging van mijn nieuwste boek 'De Geest spreekt tot de ziel' ook een artikel met als titel 'De stap naar geestelijke volwassenheid'.

Twee zaken die nauw aan elkaar verwant zijn, want de stap naar geestelijke volwassenheid luidt een nieuw tijdperk in, namelijk dat we van binnenuit door Gods Geest onderwezen zullen worden.

Ik wens u veel leesplezier, inspiratie en een fijne zomer toe!

Roelof Tichelaar



## De stap naar geestelijke volwassenheid

Ieder mens maakt normaal gesproken de ontwikkeling door van kind naar volwassene. Werden ons als kind de regels noodzakelijkerwijs voorgeschreven omdat we niet over het inzicht en het vermogen beschikten om zelf de juiste besluiten te nemen, als volwassene wordt er juist een beroep gedaan op onze eigen vrije ontwikkeling en moeten we zelf bewuste keuzes maken.

Als je kinderen hebt, zul je dit herkennen: in de babytijd bepaal je alles voor je kind, maar gaandeweg geef je het meer vrijheid, net zolang tot de jong volwassene op eigen benen staat.

In spiritueel opzicht is dit niet anders. Zolang we nog relatief onbewust en geestelijk onvolwassen zijn, zijn er regels waaraan we ons moeten houden, willen we de innerlijke harmonie bewaren. Maar ook dan vindt er een ontwikkeling plaats die er uiteindelijk toe zal leiden dat ons de weg niet langer van buitenaf wordt gewezen, maar dat we de goddelijke leiding vanbinnen kunnen ervaren.

We zien dit ook terug in de belofte die Jezus deed. Hij beloofde ons de Geest der waarheid die na Zijn heengaan zich in ons zal openbaren. Jezus deed die belofte niet voor niets. Natuurlijk

voorzag Hij dat er een moment zou komen dat alleen de letters op papier niet meer voldoende zouden zijn om door God geleid te kunnen worden.

Dit in tegenstelling tot het 'sola scriptura', de Latijnse uitdrukking voor 'alleen door de Schrift', één van de vijf stellingen die tijdens de reformatie geformuleerd zijn als kernpunten van het protestantse geloof.

Aan de ene kant was dit dogma in de ontwikkeling van het christelijk geloof op dat moment een vooruitgang, omdat daarmee ook werd gesteld dat de Bijbel voor iedereen toegankelijk en door iedereen te interpreteren moest zijn. Dit in tegenstelling tot het tot dan toe heersende katholicisme, dat stelde dat de Bijbel alleen op de juiste wijze geïnterpreteerd kon worden door de paus en de bisschoppen tijdens kerkelijk overleg.

Aan de andere kant wordt met het 'sola scriptura' echter ook beweerd dat God Zich alleen openbaart in de Bijbel en verder niet. In dat opzicht is het een kerkelijke leerstelling die de Geest enorm verstikt.

Aan deze stelling zitten namelijk verschillende haken en ogen die grote gevolgen hebben. Ten eerste zijn er verschillende vertalingen van de Bijbel, waarvan we nooit helemaal zeker kunnen weten welke de juiste is.

Ten tweede zijn er de fouten die daarin gemaakt zijn, omdat de Bijbel door mensen is vertaald en samengesteld. Een onfeilbare vertaling bestaat niet.

Ten derde: ook al zou er een perfecte vertaling van de Bijbel zijn, er nog altijd ruimte is voor verschillende interpretaties van de teksten. Hier hebben we ook de eindeloze versplintering van de kerk aan te danken.

Ten vierde leidt dit steevast tot veroordeling van anderen op basis van wat men in de Bijbel meent te lezen.

In plaats van anderen te veroordelen, moeten we bij onszelf te rade gaan of we ons leven inrichten naar de Geest van liefde die in ons hart is. Het is deze goddelijke Geest van liefde die zich op unieke wijze in een ieder van ons wil openbaren.

We zijn door Jezus geroepen ons door die Geest te laten leiden en niet door feilbare mensen en religieuze leiders die anderen allerlei zware wetten opleggen en hen een schuldcomplex aanpraten. En ook wij zelf mogen op basis van wat wij als waarheid zien, dit niet aan anderen opleggen.

In 'Leven vanuit het Christusbewustzijn' (1) heb ik daar het volgende over geschreven:

*Er is een liefde, een kracht en wijsheid die je bevattingsvermogen te boven gaat. Door veel mensen wordt deze kracht 'God' genoemd. Sommigen zien Hem (of: Haar) als een energie van liefde. Anderen ervaren Hem als persoon.*

*God wil dat jij op je eigen, unieke en vrije manier leert kijken naar de wereld, naar jezelf en de mensen om je heen. Maar Hij wil óók dat je vanuit diezelfde vrijheid naar Hém leert kijken.*

*Zolang je die vrijheid niet bewust aanvaardt, zul je nooit het beeld worden dat Hij van je heeft. Mensen gunnen elkaar die vrijheid dikwijls niet en bestrijden elkaar met woorden, dreigementen of oorlogen. Ze voeren niet de strijd van God, maar de egoïstische strijd van hun eigen ik.*

*Hun geloofsstrijd wordt dikwijls aangevoerd door angst omdat ze bang zijn hun zelfgecreëerde houvast te verliezen. Ze maken een gesneden beeld van God, een godsbeeld dat zij aan anderen voorschrijven.*

*Maar God wil niet dat mensen een gesneden beeld van Hem maken. Hij wil niet dat mensen dat beeld voor de ander bepalen.*

*De vrijheid van kijken hoort bij het unieke van de mens en bij de schepping van God. Je hebt niet het recht de ander te laten geloven wat jij gelooft. Je mag jezelf en je visie niet opdringen aan andere mensen.*

*Je mag het slechts in kwetsbaarheid delen met anderen die daar open voor staan, in de hoop dat je het licht van de ander met jouw licht in alle bescheidenheid mag versterken.  
Want er is geen absolute waarheid die door de mens kan worden afgebakend.*

In onze geestelijke volwassenheid zijn we verantwoordelijk voor het pad dat we zelf volgen. En de grote uitdaging is dat we ons openstellen voor deze Geest van liefde en niet zomaar kritiekloos voor waar aannemen wat anderen ons te zeggen hebben. Dat oude juk mogen we loslaten om de heilige Geest in ons de ruimte te geven.

Paulus maakt in de Bijbel onderscheid tussen melkspijs en vaste spijs. (*1 Korinthiërs 3:1-3*) De vaste spijs konden ook de directe leerlingen van Jezus op dat moment nog niet verdragen. Is het niet zo dat heel het Nieuwe Testament de melkspijs is die ons wil inleiden tot de vaste spijs, de directe leiding door de Geest nadat wij onze gerichtheid op het materiële hebben verlegd naar het geestelijke?

Moeten we alle regels dan zomaar overboord gooien? Nee, het gaat erom hier een unieke en bewuste weg in te vinden, terwijl je je laat leiden door Gods Geest in je hart.

In de stilte werd mij langs geestelijke weg het volgende hierover duidelijk gemaakt:

“De ziel mag steeds verder doordrenkt worden met het bewustzijn van de Geest, waardoor de vruchten van de Geest steeds meer zichtbaar zullen worden.

Dit is een groei die altijd doorgaat, een ontwikkeling die ook in het hiernamaals niet ophoudt. Want leven is groei, zonder uitzondering.

Richt je in de dagelijkse wandel op de Geest in je hart en leef zoveel mogelijk vanuit deze Geest van liefde bij alles wat je doet. Dan zal ook je vrede groeien.”

Jezus kondigde met Zijn belofte een nieuw tijdperk aan: het tijdperk van de Geest. En het vraagt om moed onszelf voor deze Geest open te stellen, want het betekent niet zelden dat we oude vertrouwde leerstellingen (die ons meestal door andere mensen zijn opgelegd) mogen loslaten.

Voor mij persoonlijk betekent dit dat ik innerlijk luister naar wat me vanuit die bron te verstaan wordt gegeven. En ik merk dat de Bijbelse boodschap van verlossing en liefde door deze stroom van inspiratie niet alleen bevestigd, maar ook verder uitgediept wordt.

Jezus zei immers ook dat de heilige Geest alles in onze herinnering zal brengen wat Hij ons heeft gezegd. (*Johannes 14:26*)

Met andere woorden: deze Geest bevestigt wat Jezus ons leert in de Bijbel. Maar meer dan dat; Hij zal ons ook de weg wijzen om dit praktisch toepasbaar te laten worden in ons leven. Niet op gezag van anderen, maar op gezag van de Geest van liefde zélf.

Ook Gods engelen zijn een uiting van dezelfde heilige Geest, omdat zij uit dezelfde bron putten. Om die reden zullen Gods engelen ook van Christus getuigen en de heilige Geest door zich heen tot expressie brengen.

*(1) Roelof Tichelaar, 'Leven vanuit het Christusbewustzijn – 100 teksten ter bezinning en inspiratie', uitgegeven door Roelof Tichelaar, Hoogeveen (2016)*

## Aankondiging van een nieuw boek: 'De Geest spreekt tot de ziel'



De Geest spreekt tot de ziel.  
God heeft je ooit geschapen als  
deel van Hem, want niets bestaat  
buiten Hem.

Je bent dus niet alleen één met  
Hem, maar Hij is ook een deel  
van jou.

Zijn Geest is het innerlijk kompas  
dat ook jij in je meedraagt.

De Geest drukt zich op unieke  
wijze in jou uit, mét of zónder  
woorden.

Door stil te zijn en te vertrouwen  
op deze bron van goddelijke  
liefde, zul je kracht, troost,  
wijsheid en liefde ontvangen.  
Vanuit deze bron word je  
aangemoedigd een licht op aarde  
te zijn en Gods liefde te laten  
stromen.

De woorden in dit boek zijn in  
stilte ontvangen.  
God sprak tot de ziel... en wil  
ook graag tot jou spreken.

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-829306-3-4

124 bladzijden, paperback

Uitgever: Roelof Tichelaar, Hoogeveen

Prijs: € 12,- plus verzendkosten (€ 3,75 binnen Nederland)

U kunt dit boek rechtstreeks bestellen:

Per e-mail: [info@roeloftichelaar.nl](mailto:info@roeloftichelaar.nl)

Per post: Schutstraat 112, 7901 EH, Hoogeveen

**Let op! Vergeet niet uw adres te vermelden. Gelieve pas na ontvangst te betalen op het rekeningnummer dat op de nota staat. (Dit is een ander rekeningnummer dan dat van deze Goed Nieuwsbrief.)**

## Inspiratie

**D**enk niet dat Ik jou uit Mijn hemel zou weren, omdat je een of andere tekortkoming hebt.

Mijn liefde overstemt alle gebreken en tekortkomingen.

Jij mag zijn wie je bent en Mijn liefde is onvoorwaardelijk, op één voorwaarde na: dat je Mijn liefde aanvaardt en daarin gelooft.

Dat is alles wat Ik van je vraag.

Het zijn de boze stemmen van de lage geesten die jullie omringen en je influisteren dat Mijn liefde voorwaardelijk is.

En jullie beperkte gedachten zijn niet in staat de grootheid van Mijn liefde te bevatten.

Maar Ik zeg je: Ik heb je lief, je bent Mijn geliefde kind.

*(Uit: 'De Geest spreekt tot de ziel')*

## Gebed

*Lieve God,*

*Uw heilige Geest leeft in mij.*

*Dit is het hoogste Zijn  
dat U in mij hebt gelegd.*

*Deze Geest is het fundament van mijn leven,  
de wijnstok waarmee ik verbonden ben.*

*In deze Geest mag ik rust vinden.*

*Ik open mijn hart voor Uw Geest,  
zodat U vrij in mij spreken kunt.*

*Door in U te rusten kan ik een licht voor deze wereld zijn.*

*U stelt geen eisen om deze Geest te mogen ervaren.*

*Want deze Geest is onvoorwaardelijke liefde.*

*U bent onvoorwaardelijke liefde  
en daar dank ik U voor.*

*Amen.*