

Goed Nieuwsbrief



Nr. 120

november 2023

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
'Moe van al dat karma...'	2
Aankondiging lezing	5
Inspiratie	6
Gebed	6

Beste mensen

Van harte welkom in deze alweer 120^e Goed Nieuwsbrief.

We leven in een zeer roerige tijd waarin veel oude structuren uiteindelijk zullen veranderen. Maar we leven ook in een overgangstijd, die ten onrechte door veel gelovigen ‘het einde der tijden’ wordt genoemd. In feite gaat het hier om het einde van een tijdperk. Maar zover is het nog niet; de toenemende onrust in deze tijd brengt onverbloemd aan het licht dat er nog veel zal moeten veranderen, voordat de grote doorbraak er zal kunnen komen.

Het artikel in deze editie gaat over karma en genade, een onderwerp dat direct verbonden is met de Geest die ons van binnenuit verlost en wil leiden.

Daarop aansluitend, kondig ik ook de lezing aan die ik op 27 november aanstaande zal geven in Emmeloord. Dus: van harte welkom; de toegang is gratis. Verderop in deze nieuwsbrief kun je hier meer over lezen.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar



‘Moe van al dat karma...’

Van een van de lezers van deze nieuwsbrief kreeg ik een e-mail, waarin ze met me deelde dat er opeens dingen voor haar op hun plek waren gevallen. Het had even geduurd, want ze was al lang zoekende geweest en had talloze lezingen van verschillende sprekers bijgewoond.

Maar wat was er voor haar op z'n plek gevallen? Dat had te maken met ‘genade’, een begrip dat ze vaker in mijn boeken was tegengekomen, maar wat in het verleden juist een obstakel voor haar was. Vroeger was ze met dit begrip om de oren geslagen. *‘Dat woord bevroor me vanbinnen, ik kon het niet bevatten, maar nu wordt alles helder,’* schreef ze.

Nu drong de uitleg die ik in één van mijn boeken hierover gaf, opeens tot haar door.

Genade is inderdaad een begrip dat veel met ons kan doen. En helaas is het zo dat velen er een negatieve associatie mee hebben, zoals deze mevrouw. Daarom is het ontzettend belangrijk dat dit begrip weer de betekenis krijgt die het oorspronkelijk had: die diepe spirituele waarde die ons bevrijdt van al die oude karmische lasten die nog op onze ziel kunnen drukken.

Deze mevrouw ging opeens iets voelen van die verlichtende werking van genade die deze lasten van ons wegneemt. Ze schreef:

‘Wat fijn als De Weg zich voor je opent. Nu werd me duidelijk waarom het bij bepaalde lezingen zo negatief voelde. Voor mij was het zo eindeloos met al dat karma en er kwam naar mijn gevoel geen einde aan.’



Ze doelde hiermee op de vele spirituele lezingen waarin een esoterische boodschap van zelfverlossing werd verkondigd en waarin de leer van karma en reïncarnatie een grote rol speelden. Het waren de lezingen die uitgaan van een spiritueel verdienmodel: door de vele inwijdingen te ondergaan en door veel aardse levens te leven waarin je alle facetten van het menselijk bestaan moet doorleven om uiteindelijk verlicht te kunnen worden.

Ik begrijp heel goed dat ze daar moe van werd. We moeten namelijk niet onderschatten wat deze theorieën van zelfverlossing voor last op de ziel leggen. Want al die overtuigingen bestaan uit gedachten, en gedachten zijn krachten en dit heeft energetisch gevolgen voor de ziel. De ziel wordt vermoeid en belast...

Hé, waar hebben we dat eerder gehoord? Juist: uit de mond van Jezus Christus, die zegt:

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’ (Mattheüs 11:28-30, HSV)

Jezus heeft het hier over het zachte juk en de lichte last. Want ja, het leven op aarde gaat nu eenmaal gepaard met lasten. ‘Ieder huisje heeft z’n kruisje,’ zeggen we dan. En zo is het ook; het leven is niet gemakkelijk, ook voor deze mevrouw niet, die haar man, haar maatje na jaren samenzijn aan de dood had verloren en nu helemaal op zichzelf was teruggeworpen. Als daar het harde juk en de zware last nog bovenop komt, dan kan het leven je gewoon teveel worden. Dan wordt het leven zelf een last, heel begrijpelijk.

Vaak zijn dit juist de momenten dat mensen dieper gaan graven en uiteindelijk uitkomen bij wat zo wezenlijk en troostend is: de Geest van genade.

In mijn boek ‘De geboorte van de heilige Geest’ heb ik over ‘genade’ het volgende geschreven:

‘Genade betekent iets ontvangen wat je niet verdiend hebt. Het staat los van je eigen prestaties, het is een geschenk en je hoeft het alleen maar te willen ontvangen. Het wil zeggen dat je je één mag weten met Christus. Wat Hij verworven heeft is het geschenk dat Hij je aanbiedt. Dat kun je onmogelijk zelf doen; daarom is Christus ook op aarde gekomen.

Het rusten in Christus is een bewustzijnsstaat die alleen tot stand kan komen door de staat van rust en verlossing te accepteren. Dan leven we vanuit de heilige Geest en ontvangen we een nieuwe identiteit, niet door onze eigen inspanning, maar door genade. Genade kun je niet verdienen. Je kunt het alleen maar ontvangen. En om te kunnen ontvangen, moeten we ontvankelijk zijn. Het is een onverdiend geschenk. Daarom kan ons ego er ook niet prat op gaan. Alleen door ons ego en onze eigen onmacht onder ogen te zien, komen we open te staan voor de genade van de heilige Geest, die een Bron van levend water in ons is.

Zolang we ons nog richten op onze eigen kracht, dringt de essentie hiervan niet tot ons door. Dan blijven we gevangen zitten in de illusie van ons ego. Er zal dan zelfs een versterkt spiritueel ego ontstaan. Er zijn mensen die menen de verlichting te hebben bereikt door zichzelf hier hard voor in te spannen. Op onbewaakte momenten vallen zij echter onherroepelijk door de mand.

Als er iets is wat ik geleerd heb in dit leven, is dat wel dat ik het op eigen kracht niet kan. Dat ik eigenlijk maar heel klein ben en op veel fronten tekortschiet, hoe hard ik ook mijn best doe. En dat inzicht is nu precies wat nodig is om ontvankelijk te zijn voor het geschenk dat Christus ons aanbiedt. Als Jezus uitroept: ‘Het is volbracht,’ dan geldt dat voor alles en iedereen, en hoeven wij het niet nog eens te volbrengen. Door tot inzicht te komen dat we het op eigen kracht niet kunnen, komen we open te staan voor de heilige Geest. Door dit als innerlijke zekerheid in ons mee te dragen, kunnen de vruchten ervan worden geplukt. Het is een sprong in het bewustzijn die ieder moment kan plaatsvinden. Tenminste, als we ons hart daar bewust voor openstellen. Want deze bewustwording omvat meer dan alleen ons denken; ook ons hart moet daarbij betrokken zijn.’

Voor deze mevrouw werd het opeens helder en zij kon die oude last hierdoor loslaten. Dat wilde ze even met me delen en daar werd ik blij van...

Als we zelf de verlossing of verlichting proberen te verdienen door al ons karma in te lossen, dan proberen we het zelf te volbrengen, terwijl het al volbracht is. We mogen die last loslaten en weten dat we vrij zijn. Want Christus heeft het hele probleem totaal opgelost. Als we dat nou eens konden aanvaarden...

Aankondiging lezing

'Gods verlossingsplan en de overgang naar een volgend tijdperk'

Datum: 27 november

Tijd: 20.00 uur

Plaats: De Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN in Emmeloord

Entree: gratis

De aarde nadert een geestelijke overgangstijd. Er zal een nieuwe periode aanbreken, die van cruciale betekenis is voor het goddelijk verlossingsplan.

Deze overgangstijd zal gepaard gaan met grote veranderingen en uitdagingen, maar zal uiteindelijk uitmonden in de geestelijke bevrijding van de aarde.

Door middel van geïnspireerde boodschappen proberen God en Zijn engelenwereld ons door deze voorbereidende fase heen te leiden. Het is aan ons: laten we ons leiden door ons eigen ego of worden we ontvankelijk voor de leiding van God? Leven we vanuit onze spirituele identiteit of blijven we gevangen in de macht van het ego?

In deze lezing wordt stilgestaan bij de wijze waarop wij ons hierop kunnen voorbereiden en hoe wij zelf hierin een rol kunnen spelen.

“De transformatie kan alleen plaatsvinden als de sfeer van de aarde zoveel Christusbewustzijn in zich draagt, dat de duisternis daaruit verdreven zal worden. En jullie zelf zijn degenen die dit bewustzijn in de aardse sfeer geboren mogen laten worden.”



Inspiratie

'In Christus ben je geestelijk volledig vernieuwd. Je bent een compleet ander wezen geworden. Je bent vernieuwd.

Wat voor zin heeft het dan om terug te gaan naar het oude? Toch is dat een patroon dat in velen leeft: dat het nu een voortzetting of vervolg is van het oude. Het is de karma-gedachte die uit zijn verband is getrokken.

Karma is in principe de wet van oorzaak en gevolg. Maar Christus heeft alle gevolgen van de zonde op zich genomen en ermee afgerekend. Alle schuld is betaald, waardoor je een vrij mens bent.

De ontwikkeling van de ziel is niet een ontwikkeling die van zichzelf uitgaat, maar een ontwikkeling die je van God kunt ontvangen. En dat is heel wat anders.

In het nu kun je volledig vernieuwd zijn als je je bewustzijn hier voor openstelt door dit te geloven. Dan doet het oude er niet meer toe, ook al is dat één seconde geleden.

Totaal vernieuwd zijn in het nu is de vrijheid die je van God ontvangen hebt. Nu.

Er is geen voortzetting van of terugkeer naar het oude. Er is alleen nu, het nu waarin je bent en waarin je bevrijd bent.

Er valt niets in te lossen of te repareren wat het verleden betreft.

Christus is de vertegenwoordiger van het goddelijke. Het goddelijke drukt zich volmaakt uit in Hem. Hij is het evenbeeld van God de Vader. En als Zoon leeft Hij in jullie, in allen die Hem erkennen.

Hij is de expressie van God, zowel ín de geesten en mensen als buiten hen. Wat de ziel is voor de geest, is Christus voor God. Zoals de ziel de gezindheid van de geest tot uitdrukking brengt, zo drukt Christus de ware aarde van God uit. In die zin is Hij één met Hem.'

Gebed

Lieve God,

*Ik erken dat ik onvolmaakt en beperkt ben
en Uw genadevolle liefde nodig heb.*

Ik dank U dat de Geest van Christus in mij woont.

*Niet op grond van mijn eigen verdiensten,
maar door Uw onvoorwaardelijke liefde.*

*Ik ben u dankbaar dat al mijn karma
door Christus is opgelost en ik werkelijk vrij ben.*

*Help mij die vrijheid op de juiste manier te gebruiken
door zelf een licht op aarde te zijn.*

Amen.