

Goed Nieuwsbrief



Nr. 100

Mei 2021

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Heeft u de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet langer op prijs, stuurt u dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

U kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen: een terugblik	2
Een nieuw boek: De geboorte van de heilige Geest	3
Inspiratie	7
Gebed	7

Beste mensen,

Van harte welkom in dit jubileumnummer van de Goed Nieuwsbrief: nummer 100!

Tien jaar geleden ben ik met dit initiatief begonnen en heb ik veel mensen kunnen bereiken met artikelen, geïnspireerde boodschappen en gebeden. En natuurlijk was het een uitstekende gelegenheid om ook mijn boeken onder de aandacht te brengen.

De Goed Nieuwsbrief is en blijft gratis. Maar ik ben dankbaar dat er ook mensen zijn die de afgelopen tien jaar een gift hebben overgemaakt. Dus een ieder die in de afgelopen 10 jaar een bijdrage heeft geleverd: hartelijk dank daarvoor!

En juist nu, bij de 100^e editie, kan ik mijn nieuwste boek aankondigen, wat het feest voor mij compleet maakt: ‘De geboorte van de heilige Geest – en de strijd tegen de antichrist-samenzwering’. Voor mij is dit boek heel bijzonder. In de onderstaande aankondiging van het boek kun je lezen waarom dat zo is.

Deze Goed Nieuwsbrief verschijnt rond Pinksteren. De oorsprong van Pinksteren ligt – net als Pasen – in het Jodendom. In het Bijbelboek Leviticus staat dat op de vijftigste dag, op de dag na de zevende sabbat vanaf Pesach (Pasen) nieuwe offers voor God moeten worden gebracht ter afsluiting van Pesach. Dit feest wordt ook wel het ‘Wekenfeest’ genoemd.

In het christendom werd dit Wekenfeest ‘Pinksteren’ genoemd. Dit woord komt van het Griekse ‘pentekostos’, dat ‘vijftigste’ betekent.

Jezus heeft Zijn leerlingen – en ook ons – de geboorte van de heilige Geest beloofd die ons samen met Gods heilige geesten verder zou onderwijzen.

Op de vijftigste dag na Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, werd deze belofte voor de discipelen realiteit. Vandaar ‘pentekostos’: de vijftigste dag.

In de Bijbel staat beschreven dat de leerlingen van Jezus in die tijd bijeen waren en er plotseling een geruis hoorbaar was als een storm die opstak die het hele huis vulde waarin ze aanwezig waren. Er verschenen tongen als van vuur die op de leerlingen neerdaalden, waardoor ze werden vervuld door Gods geesten. In de traditionele Bijbelvertalingen staat dat ze door ‘de heilige Geest werden vervuld’.

Met de vervulling door de heilige Geest daalt de Geest van Christus Zelf in ons hart neer. We worden door Hem vervuld. Een nieuwe kracht is in ons opgestaan. Daarom vind ik het extra bijzonder dat ook mijn boek over de geboorte van de heilige Geest juist in deze periode verschijnt.

Behalve de uitgebreide aankondiging van dit nieuwe boek, vind je in deze uitgave natuurlijk ook weer een geïnspireerde tekst en een gebed ter afsluiting.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe!

Roelof Tichelaar

Een nieuw boek:

De geboorte van de heilige Geest



Trouwe lezers van mijn boeken zullen zich misschien nog mijn bijzondere droom herinneren over het boek 'Omgang met Gods geestenwereld' van Johannes Greber. In deze droom werd mij door een oude man een schilderij overhandigd dat nog niet af was. Daarmee kreeg ik de taak het schilderij te voltooien.

In die droom werd ook een naam genoemd, namelijk 'Becker'. De naam zei mij toen niets. Ook werd mij een mysterieuze code getoond: B33. Deze droom krijg ik in de nacht van 30 op 31 mei 1988; ik ben op dat moment bijna 24 jaar oud.

Eind juli 1997, als ik net 33 jaar ben, kom ik in contact met de Johannes Greber Memorial Foundation in Amerika.

De mevrouw die de telefoon opneemt, blijkt 'Becker' te heten. Korte tijd daarna wordt mij de betekenis van de code duidelijk: op 33-jarige leeftijd kom ik in contact met mevrouw Becker: B33.

Afgelopen najaar kreeg ik innerlijk te verstaan dat er een nieuw boek moest komen en ik begon meteen met schrijven; het onderwerp was mij intussen innerlijk aangereikt. Het moest gaan over de geboorte van de heilige Geest en de strijd tegen de antichrist-samenzwering. En dat is dan ook de titel van dit boek geworden.

Ik bleef het gevoel houden dat de code 'B33' mij nog iets te zeggen had. Op een gegeven moment ben ik een beetje gaan rekenen. Ik kreeg mijn droom in de nacht van 30 op 31 mei 1988. Als ik daar 33 jaar bij optel, kom ik uit bij het jaar 2021.

Ik vroeg me ook af hoeveel boeken ik op dat moment had geschreven. Ik was de tel eerlijk gezegd even kwijtgeraakt en had daar de laatste tijd ook niet meer zo bij stilgestaan. Dat bleken er 32 te zijn. Met andere woorden: exact 33 jaar na het visioen verschijnt mijn 33^e boek: B33, 'Boek 33'. Ik wist dan ook zeker dat dit nieuwe boek in dit jaar zou uitkomen.

Je kunt je wel voorstellen dat dit mijn enthousiasme over dit boek nog groter maakte. Het schrijven ervan was voor mij een diepgaand en intensief proces, waarin veel dingen op de plek vielen.

Ook deze keer verliep dat proces weer heel bijzonder. Er zijn dromen, visioenen en geïnspireerde boodschappen geweest, niet alleen van mijzelf, maar ook van René Bakker, die, zoals je waarschijnlijk wel weet, achter de schermen meewerkt aan de totstandkoming van mijn boeken.

Als mens zijn we nu eenmaal feilbaar en dan is het een grote zegen dat er door Gods geestenwereld wordt meegekeken en er correcties en aanwijzingen komen. Zo zijn er vele aanwijzingen geweest die het schrijven van dit boek hebben mogelijk gemaakt. Dit leidde telkens weer tot verwondering en we zijn daar enorm dankbaar voor. Zo kreeg ik 's nachts een visioen dat enorm veel indruk op mij maakte. Het was met name die ene zin die gevoelsmatig zo enorm veel impact op mij had: ***'Christus heeft het hele probleem totaal opgelost.'***

Dit raakte mij zó diep, dat ik in huilen uitbarstte. Er leek een zwaarte van me afgevallen en ik bleef huilen. Nog nooit heeft me dit zo diep geraakt en nog nooit is het zo diep tot me doorgedrongen wat Christus voor ons heeft gedaan. En dat is de rode lijn die door dit boek heen loopt.

Het is een heel persoonlijk verhaal geworden, waarbij de geboorte van de heilige Geest centraal staat. Deze geboorte is een innerlijke, geestelijke geboorte die alleen tot stand kan komen door ons geloof. De heilige Geest is ontwaakt in ons hart en is daarmee een bewuste kracht voor ons. Door te geloven, te erkennen en het je bewust te zijn dat je een cel in het lichaam van Christus bent, is je oorspronkelijke geestelijke identiteit hersteld. Deze verlorene staat van Zijn is er al en bepaalt wie je eigenlijk bent, niet je prestaties of wat anderen van je vinden. De verlossing is een kwestie van geloof en bewustzijn door die in het huidige moment te accepteren.

Ik ontquam er niet aan om ook van eerder gepubliceerde inzichten en gebeurtenissen gebruik te maken. Een aantal via andere uitgevers gepubliceerde boeken verdwijnen zo langzamerhand en ik wil dat er een vaste kern boeken overblijft die ook in de toekomst uitgegeven blijven worden. En deze inzichten mogen niet verloren gaan.

Maar ik heb in dit boek ook veel Bijbeltekstverwijzingen gebruikt en verbanden gelegd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Daarbij ben ik bijzondere dingen tegengekomen.

Het is bijzonder om te ontdekken hoe nauwkeurig de profeten uit het Oude Testament de komst van de verlosser al hebben voorspeld. Als we dit verbinden met de prachtige symboliek die we ook in dat Oude Testament aantreffen, kunnen we alleen maar onder de indruk raken van dit bijzondere boek, de Bijbel.

Ik wist en voelde ook: dit 33^e boek moet heel duidelijk zijn. Op een ochtend werd ik wakker met de Bijbeltekst waarin Jezus zegt dat wij het zout van de aarde zijn:

'U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.' (Mattheüs 5:13, HSV)

Dit was een aanmoediging om de boodschap van Christus krachtig te verkondigen en ik wist intuïtief dat dit met dit boek te maken had. Niet dat mijn andere boeken niet duidelijk zijn, maar er lag een nadruk op het benoemen van zaken die ook echt benoemd moesten worden, ook al worden er misschien wat heilige huisjes omver getrapt. Wie uit de veilige compromissfeer wil stappen, ontkomt hier niet aan, hoewel het niet aan ons is om over andere mensen te oordelen. Maar de invloed van de duisternis moet wel worden ontmaskerd.

Dit boek gaat namelijk niet alleen over de geboorte van de heilige Geest in ons, maar ook over de 'antichrist-samenzwering' die volop gaande is.

Zo kwam ik tot de ontdekking dat er zelfs duidelijke verbindingen zijn tussen sommige filosofische stromingen en het satanisme. Maar ook zijn er vele valse leraren die, vaak zonder dat ze het zelf in de gaten hebben, een leer verkondigen die onzuiver is. Een belangrijk kenmerk daarin is het ontbreken van de verlossing door Jezus Christus, het grootst denkbare geschenk dat ons al 2000 jaar ter beschikking staat.

Nu denk je misschien: ‘Alweer een samenzweringstheorie? Daar zijn er de afgelopen tijd in de media en via social media al genoeg van voorbijgekomen.’ Maar het gaat hier niet om een samenzwering die door mensen in het leven is geroepen, maar door de geesten van de duisternis die – onder leiding van Lucifer – de geboorte van de heilige Geest aan alle kanten proberen tegen te werken. Dit boek gaat dus ook over de strijd tussen engelen en demonen.

En die strijd raakt ons allemaal, bewust of onbewust. Die strijd heb ik tijdens het schrijven van dit boek ook heel sterk ervaren en daarmee wordt het belang van dit boek voor mij juist benadrukt.

De gebeurtenissen op aarde zijn allemaal op de een of andere manier geworteld in de geestelijke realiteit. We kunnen dit niet los van elkaar zien. In de materiële wereld komen de onderliggende geestelijke principes en patronen uiterlijk tot uitdrukking.

Christus en Satan staan op aarde als twee machten tegenover elkaar. Aan de ene kant Christus en Zijn engelen, aan de andere kant Satan en zijn demonen. Twee koninkrijken die hun invloed op aarde doen gelden. Twee koninkrijken met ook menselijke aanhangers: het koninkrijk van Christus en het koninkrijk van de antichrist, waar de Bijbel ons duidelijk voor waarschuwt.

Het begrip ‘antichrist’ komt op meerdere plaatsen in de Bijbel voor. Johannes zegt in zijn eerste brief het volgende daarover:

‘Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.’

(1 Johannes 2:18, HSV)

Uit deze Bijbeltekst blijkt dat het op dat moment al ‘het laatste uur’ is. Met andere woorden: de eindtijd is 2000 jaar geleden al begonnen op het moment dat Christus Lucifer overwon.

En in die eindtijd leven wij nu dus nog steeds.

In deze eindtijd heeft Christus door de heilige Geest Zijn intrek in ons hart genomen. Als we de weg naar binnen gaan, komen we Zijn Geest tegen. Uit deze Geest vloeit een totale verlossing voort. En in deze eindtijd is de antichrist dus zeer actief om de geboorte van de heilige Geest tegen te gaan. Het begrip ‘antichrist’ is overigens veel breder dan wat sommigen denken. Het is niet zomaar aan een personage te koppelen. Het is in feite iedere invloed die bewust tegen Christus is en ontkent dat Christus de verlosser is, maar ook degene die zich voordoet als Christus of Zijn plaats wil innemen. Lucifer en zijn demonen zijn tegen Christus. Want Lucifer zelf is de grootste antichrist. Door hem is de breuk in de hemel gekomen, omdat hij zich tegen Christus heeft gekeerd en Zijn plaats wilde innemen.

De heilige Geest wordt geboren in ons eigen bewustzijn en de antichrist doet er alles aan ons bewustzijn zo te conditioneren dat we daar niet langer ontvankelijk voor zijn. Vanuit de geestelijke wereld is er dan ook een zeer bewuste antichrist-samenzwering gaande die op aarde een sterke uitwerking heeft.

Maar Christus is overwinnaar en het licht zal altijd sterker zijn dan de duisternis. De vraag is of wij Zijn Geest toelaten tot ons hart, zodat de duisternis op aarde plaats zal maken voor het Licht.

En met het verschijnen van dit boek is het schilderij voor mijn gevoel voltooid.

De geboorte van de heilige Geest

en de strijd tegen de antichrist-samenzwering

Doordat Christus de verlossing heeft gebracht, is de hemel voor ieder mens toegankelijk geworden en is de heilige Geest in het eigen hart ontwaakt. Dit staat lijnrecht tegenover de wijdverspreide boodschap van zelfverlossing.

Lucifer is een gevallen engel die alles op alles stelt om de verlossing door Jezus Christus in een kwaad daglicht te stellen en mensen ervan af te brengen. Hij bedient zich daarbij van menselijke werktuigen die – vaak zonder dat ze zich daarvan bewust zijn – de valse leer van zelfverlossing verspreiden.

Achter de schermen van het wereldtoneel voltrekt zich een immense strijd tussen engelen en demonen, met als inzet de geboorte van de heilige Geest in ons. Deze geboorte is een geschenk dat ook jou op dit moment ter beschikking staat.

"Je overwint de duisternis door het Licht. Dit Licht is de heilige Geest in je hart. Wees niet gericht op de duisternis, maar op het Licht. Dan zal de duisternis vanzelf wijken."

Een krachtig boek dat de Geest van het evangelie van de Bijbel ademt.

Roelof Tichelaar heeft een praktijk voor psychische, pastorale en spirituele hulpverlening, is auteur, docent weerbaarheid en spiritualiteit en geeft lezingen.

www.roeloftichelaar.nl



Boekgegevens:

ISBN: 978-90-829306-6-5

384 bladzijden, paperback

Uitgever: Roelof Tichelaar, Hoogeveen

Prijs: € 23,50 plus eventuele verzendkosten

Let op! Vergeet niet uw adres te vermelden. Gelieve pas na ontvangst te betalen op het rekeningnummer dat op de nota staat. (Dit is een ander rekeningnummer dan dat van deze Goed Nieuwsbrief.)

Inspiratie

'Wees je ervan bewust dat je iedere seconde in Mij kunt zijn, kunt rusten in het heilige Zijn dat Ik Ben. Je bewustzijn kan zich richten tot de wereld en daardoor zo van Mij afdwalen, dat je het Zijn in Mij niet kunt ervaren. Dat is de vrije keuze die je hebt. Maar je hoeft daar niet voor te kiezen. Je kunt in Mij rusten en zijn. Dan is alles goed zoals het moet zijn en niets ter wereld kan je van Mij scheiden.

Doordat je ziel zich heeft vermengd met de energie van de aarde, draagt zij de natuurlijke, aardse neiging in zich om zich van Mij af te wenden en op te gaan in het aardse bewustzijn.

Door de aardse staat van zijn te kruisigen, dat wil zeggen: af te zien van de identificatie daarmee, zul je in het Zijn kunnen terugkeren. Dit hoeft geen pijnlijke kruisiging te zijn. Je stapt alleen van het ene bewustzijn in het andere. Er is geen probleem.

Ook als je met je bewustzijn afdwaalt en Mij tijdelijk uit het oog verliest, is er geen probleem. Maar keer in Mij terug zodra je het opmerkt en doe dat zo snel mogelijk om je eigen lijden te verkorten. Maar je mag ook langer lijden als je dat verkiest boven de vrede in Mij.

En natuurlijk wil je dat niet. Maar je beseft dat er een andere kracht in je aanwezig is die je wegtrekt bij Mij, die je bewustzijn voortdurend probeert op te eisen. Die kracht is de invloed van Satan, een invloed die vorm krijgt in het ego: de afgescheiden bewustzijnstoestand van de ziel.

Zoals Satan zonder Mijn licht is, zo is het ego dat ook. Het is een verduisterde toestand die alleen kan ophouden te bestaan door Mijn Geest erin toe te laten en Mijn Licht te laten schijnen.

Zo ben Ik het Licht der wereld. En zoals Mijn Geest in jou het Licht is, zo ben Ik dat ook.

(Uit: 'De geboorte van de heilige Geest – en de strijd tegen de antichrist-samenzwering')

Gebed

Lieve God,

ik laat Uw heilige Geest toe

in mijn hart en in mijn hoofd,

maar ook in mijn handelen,

zodat Uw liefde, Uw Licht en Uw kracht

werkzaam in mij kunnen zijn.

Dat ik een instrument in Uw hand mag zijn

om de wereld te mogen verlichten.

Amen.