

Goed Nieuwsbrief



Nr. 43

januari 2016

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Heeft u deze Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet op prijs, stuurt u dan een email naar: info@roeloftichelaar.nl.

U kunt ook schrijven naar: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuurt u hem gerust door!

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter van harte welkom.

Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:;) NL28INGB0749790989 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
De ontwikkeling van de ziel	3
Het nieuwe boek is verschenen: 'De ontwikkeling van de ziel'	4
Dankbaarheid	6
Agenda	7
Inspiratie	7
Gebed	8

Beste mensen,

Ik wil beginnen met u het allerbeste toe te wensen voor dit nieuwe jaar. Dat het in alle opzichten een gezegend jaar mag zijn.

Ik wil daarom eerst even stilstaan bij het woord 'zegen'.

Het Hebreeuwse woord voor 'zegen' (berakah; בְּרָכָה) in het Oude Testament is afkomstig van het werkwoord zegenen (barak; בָּרַךְ), wat zoiets betekent als 'heilzame kracht schenken'. (1) Het is in het Grieks vertaald met 'eulogia' en in het Latijn met 'benedictio', wat letterlijk betekent: 'het goed zeggen'.

Een zegening bestaat uit woorden waarmee iemand de gunst en bescherming door God voor iemand of iets vraagt.

Natuurlijk gaat het hierbij vooral om de intentie en de geestkracht achter de woorden. Woorden hebben invloed. Maar de geestkracht achter de woorden bepaalt uiteindelijk de uitwerking.

Het tegenovergestelde van een zegening is een vervloeking. We kunnen anderen, maar ook onszelf vervloeken. Iedere keer als we negatief over onszelf denken, bijvoorbeeld: 'ik ben waardeloos' of 'ik verdien het niet om te leven', spreken we eigenlijk een soort zelfvervloeking uit.

Woorden hebben kracht, of ze nu uitgesproken of gedacht worden. Daarom moeten we er heel bewust mee omgaan.

En daarom wil ik u langs deze weg die goede zegen toewensen. Dat Gods licht in uw hart aanwezig mag zijn en u geestelijk geluk en innerlijke vrede mag schenken.

In dit nummer staat mijn nieuwste boek 'De ontwikkeling van de ziel' centraal. Het boek is inmiddels verschenen en daarom besteed ik er in deze editie aandacht aan.

Verder vindt u ook de aankondiging van mijn lezing in Emmen deze maand.

Ik wens u verder veel leesplezier en inspiratie toe!

Roelof Tichelaar

(1) Bo Reicke en Leonhard Rost, 'Bijbels, historisch woordenboek', uitgeverij het Spectrum, Utrecht



De ontwikkeling van de ziel

Het is belangrijk dat we ons aardse leven op een geestelijke manier leren aanschouwen. Dat wil zeggen dat we leren voorbij de buitenkant en voorbij het aardse proberen te kijken, om de wezenlijke betekenis van ons leven op het spoor te komen.

Om tot die wezenlijke kern van ons leven door te dringen, zijn we echter niet alleen op onszelf aangewezen. Gods engelen, Zijn geestelijke boodschappers, willen niets liever dan ons bewust maken van de geestelijke betekenis van ons leven. Zij willen ons in de stilte onderwijzen, ons als het ware bijlichten op ons levenspad.

De ontwikkeling van onze ziel staat daarin centraal. Niet de aardse ervaringen die we meemaken, maar de diepere laag die daaronder verborgen ligt. We zijn hier op aarde om een ontwikkeling, een groei en een geestelijk genezingsproces te doorlopen.

Ooit zijn we in de geestelijke wereld als geest geschapen en hebben we een vrije wil ontvangen. Onze geest, de kern van wie wij zijn, is een vonk van Gods energie, omhuld met onze ziel: het geestelijk lichaam waarin ons diepste zijn tot uitdrukking wordt gebracht.

Maar nu zijn we op doorreis. Er is ooit iets in de geestelijke wereld gebeurd, waardoor we zijn afgedwaald en deze reis, terug naar huis, noodzakelijk voor ons is geworden. En daarbij is het enerzijds belangrijk om in het nu te blijven, maar anderzijds mogen we dat doel van ons leven ook niet uit het oog verliezen.

We weten allemaal dat als we niet op dat doel gefocust zijn, onze weg waarschijnlijk heel kronkelig en wispelturig zal zijn. Daarom is het belangrijk om het geestelijk doel van ons leven voor ogen te houden. Kort gezegd is dat: het Christusbewustzijn in ons hart geboren laten worden en uiteindelijk - nadat we ons aardse lichaam hebben afgelegd - terugkeren in de hoogste hemel, waar geen tranen en leed meer zijn.

Onderweg komen we niet alleen allerlei grote uitdagingen tegen, waarin we de juiste keuzes moeten maken. We staan ook onder invloed van veel dingen die we met ons blote oog niet kunnen waarnemen.

Daarom voltrekt de ontwikkeling van de ziel zich onder invloed van vele factoren en is het aan ons om ons hart voor dat hoogste licht te openen: het Christusbewustzijn of 'de heilige Geest'.

Het woord 'ontwikkeling' wil in dit kader eigenlijk zeggen dat ons wezen bevrijd wordt van allerlei onnodige zaken die aan ons kleven, zodat we tot onze kern doordringen. Worden wie we ten diepste zijn: licht uit het hoogste licht geboren. Jezus Christus heeft een cruciale betekenis in dit proces. Hij heeft ons door Zijn offerdood het Christusbewustzijn weer ter beschikking gesteld, zodat het open kan bloeien en een innerlijk kompas in ons leven kan worden. Want uiteindelijk gaat het daar om: dat we persoonlijk, vanuit de binnenkamer van ons hart, mét of zónder woorden door Hem geleid zullen worden.

Het nieuwste boek is verschenen: 'De ontwikkeling van de ziel'

Met blijdschap en vooral dankbaarheid presenteer ik in deze editie mijn nieuwste boek: 'De ontwikkeling van de ziel - door Christus en Zijn engelen geïnspireerd'.

Het was vlak voor en tijdens de zomervakantie dat er een hele reeks van doorgevingen binnenkwam, die de aanzet zijn geweest voor dit boek.

Er werden nieuwe inzichten gebracht, bijvoorbeeld over de totstandkoming van de eerste geesten en de rest van de geestelijke schepping, de invloed van de etherische energie van de aarde en de invloed die wij door onze geesteshouding hebben op de toekomst van de aarde. Met andere woorden: wij worden beïnvloed door die etherische energie, de sfeer van de aarde, maar wij hebben er zelf ook invloed op. Het is belangrijk dat we die verantwoordelijkheid bewust nemen.



De etherische energie van de aarde kan verlicht of verduisterd worden, al naar gelang hoe wij ons als mens gedragen en op welke energie wij zelf zijn afgestemd.

Verduistert die etherische energie heel erg, dan kan dit een soort 'geestelijke zondvloed' opwekken, waarin we bescherming moeten zoeken bij de ware ark, namelijk Christus. Zo werd het mij gezegd en zo heb ik het in dit boek doorgegeven. Met name nu, in deze tijd, waarin er een golf van angst door de wereld gaat, is het belangrijk onze innerlijke rust te bewaren en die diep in onszelf, waar Christus leeft, te zoeken.

Dat het daarbij ook belangrijk is oude pijn uit te zuiveren, mag eigenlijk vanzelfsprekend zijn. Want ook dat hoort bij de ontwikkeling van de ziel.

Verder werd het inzicht gegeven dat

er achter ons leven een geestelijk evolutieproces schuilgaat, waar het aardse leven slechts een grofstoffelijke afspiegeling van is.

Ik ben ontzettend blij met de inzichten die mij werden aangereikt, omdat een aantal dingen voor mij weer duidelijker zijn geworden. Er vielen veel kwartjes op hun plaats en ik hoop dat het ook voor u een bron van geestelijk voedsel mag zijn. Door de ontwikkeling van de ziel voor ogen te houden en afgestemd te zijn op Christus in ons hart, vinden we rust en bescherming in de roerige tijden waarin we leven.

Mijn goede vriend René Bakker heeft het omslagontwerp weer voor zijn rekening genomen en ik ben heel blij met het resultaat.

René doet echter meer dan alleen de omslagen ontwerpen. Hij verdiept zich gaandeweg de totstandkoming van mijn boeken ook in de inhoud. En krijgt ook hij dromen en doorgevingen die de inhoud bevestigen of die juist wijzen op een nodige verduidelijking of correctie. Want we zijn allemaal mens en we maken allemaal fouten, begrijpen soms iets niet helemaal goed, enzovoort.

En wat is het dan een rijkdom dat er mensen om je heen zijn die signalen krijgen die de zuiverheid van een boek bewaken!

Ook mijn goede vriend Sir Koolhof is altijd intensief betrokken bij de totstandkoming van mijn boeken. Hij richt zich met name op het taalkundige aspect en geeft met name op dat terrein (maar ook inhoudelijk) goede adviezen.

Op deze beide vrienden kan ik telkens weer een beroep doen en in de loop der jaren zijn we goed op elkaar ingespeeld. Dus nogmaals: René en Sir, hartelijk dank voor jullie tomeloze inzet!



Boekgegevens:

190 bladzijden,
paperback

Prijs: € 15,-
(plus verzendkosten)

ISBN:
978-90-822639-3-0

NUR: 728

U kunt dit boek bestellen:

Per e-mail:
info@roeloftichelaar.nl

Schriftelijk:
Schutstraat 112,
7901 EH Hoogeveen

Telefonisch:
(0528) 320701

Graag na ontvangst
betalen; de rekening
zit er bij in...

Dankbaarheid

In het voorgaande heb ik mijn dankbaarheid geuit over twee mensen die een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van mijn boeken en die bovendien goede vrienden zijn.

We staan vaak te weinig stil bij de mensen, ervaringen en middelen waar we dankbaar voor zouden moeten zijn. Het wordt immers zo snel vanzelfsprekend. Daarom is het goed regelmatig stil te staan bij de zegeningen die we in dit leven ontvangen en bij de mensen die belangrijk voor ons zijn. Een houding van bewuste dankbaarheid doet onze energie stromen en wekt blijdschap in ons op.

Op deze plaats wil ik stilstaan bij nog twee mensen die een grote rol in mijn leven spelen. Allereerst is dat mijn vrouw Dieta. Zij is een kracht die niet op de voorgrond staat, maar achter de schermen maakt zij het mogelijk dat ik de ruimte krijg om mijn boeken te schrijven, cliënten te helpen, inspiratie te ontvangen en Goed Nieuwsbrieven te schrijven.

Die inspiratie dient zich dikwijls onverwacht aan en dan 'moet ik weer even naar achteren om stil te zijn'. Door de taken die zij al jaren op zich neemt, is het voor mij mogelijk om mij zo te wijden aan mijn werk.

Want mensen vragen me wel eens hoe het mogelijk is dat ik in korte tijd zoveel boeken schrijf naast het andere werk dat ik doe. Nu ervaar ik daarin allereerst een grote hulp 'van boven'. Maar om die hulp te kunnen ontvangen is tijd, stilte en ruimte nodig en die krijg ik volop. Voor alle duidelijkheid: dit wil niet zeggen dat er geen tijd en ruimte is voor het gezin. Het is absoluut niet zo dat mijn werk mij opslokt en ik ben zeker geen workaholic.

Ook Dieta krijgt overigens - op de momenten dat het nodig is - duidelijke geestelijke signalen over de boeken. Soms corrigerend en soms bevestigend. Niet met een grote omhaal van woorden, maar heel kort en eenvoudig (zoals dat bij haar past), wat het juist zo krachtig maakt.

Privé was het ook geen gemakkelijk jaar voor ons. Dan is het een zegen dat het geestelijke werk ondanks alles gewoon door kan gaan.

Dieta: dank je wel, want zonder jou had dit niet zo gekund.

Ook wil ik hier stilstaan bij mijn broer Jan, die niet alleen een broer voor mij is, maar ook een goede vriend. Jan gaat iedere keer trouw mee naar de lezingen en staat stevast achter de boekentafel. Ook Jan wordt duidelijke geleid door de geestelijke wereld en de inspiratie die hij ontvangt bevatten soms belangrijke aanwijzingen voor mij. Jan: bedankt!

Een voorbeeld: toen ik het privé even moeilijk had en mij gespannen voelde, kwam Jan met een verhelderende en troostende doorgeving. René Bakker, over wie ik hiervoor al vertelde, wist hier niets van. De volgende dag kreeg ik een e-mail van René. In een droom was hem verteld dat Jan een doorgeving voor mij had ontvangen, 'omdat ik even niet bereikbaar was voor de engelen.' Zo werd het letterlijk gezegd.

Het is ontroerend hoe de engelenwereld verschillende mensen inzet en hoe die zich als een netwerk om dat werk heen bevinden, ieder met haar of zijn eigen taak. Daarom is er in de eerste plaats dankbaarheid voor God en Zijn engelenwereld.

Agenda

Dinsdag 19 januari: Emmen

Thema: 'Psychisch of paranormaal?'

Verschijselen die door de moderne psychiatrie als 'psychische stoornis' worden aangeduid, kunnen ook een bovennatuurlijke oorzaak hebben. Sommigen zien, horen of ervaren wat voor anderen verborgen blijft. Hoe verhouden paranormale ervaringen - zoals helderziendheid, helderhorendheid en mediumschap - zich tot de moderne psychiatrie en religie?

Deze lezing wordt georganiseerd door Het Centrum voor Levenskunst in Emmen in samenwerking met de bibliotheek in Emmen

Aanvang: 19.30 uur

Aanmelden: info@centrumvoorlevenskunst Emmen.nl of telefonisch: (0591) 513355

Locatie: Bibliotheek Emmen, Noorderplein 101, 7811MG Emmen

Kosten: € 12,- (voor bibliotheekleden € 10,-)

Meer info: www.centrumvoorlevenskunst Emmen.nl

Inspiratie

“Als Ik wederkom in het mensenhart, is er sprake van een nieuwe geboorte. De heilige Geest, die Ik ben als persoonlijk gelaat en Woord van God, zal dan uw binnenwereld bewonen, wat een verandering in de sfeer en energie zal veroorzaken.

Alleen het geloof is hiertoe de voorwaarde. Vandaar dat er geschreven staat dat alleen het geloof redt en niet de goede werken. Dat het genade is en geen verdienste.

Maar dan komt ook de verandering. Want Ik zend Mijn stralen van liefde uit in het hart en de toestand van de mens zal onder invloed daarvan gaan veranderen.

Het geweten wordt gevormd en de wil om Mijn wil te doen, wordt sterker.

Ik geef ook kracht om weerstand te bieden aan de aardse verleidingen, zodat de mens steeds sterker wordt. Hij wordt opgebouwd in Mij.

Mijn alles vergevende liefde zal hem uiteindelijk zo gaan doordringen, dat heel zijn leven in Mijn teken zal staan. Het teken van eenvoud, deemoed, tevredenheid, liefde en dienstbaarheid.

Als jullie vanuit Mij de duidelijke impuls voelen uitgaan - via het geweten of een innerlijke stem - om bepaalde dingen na te laten of juist andere dingen te doen: luister ernaar en richt jullie leven er naar in.

Menselijk struikelen hoort bij dit proces en is in het geheel niet erg. Welke vader verwijt zijn kind dat het struikelt? Maar slechte gewoonten dienen afgelegd te worden, teneinde de zuiverheid van Mij door jullie ziel te manifesteren in de wereld. Want jullie zijn immers geroepen een Licht van Mij te zijn.

En als Ik zeg dat jullie daar de kracht voor krijgen, dan is dat zo.”

Gebed

*Laat Uw verlossende stralen van liefde mijn hart verlichten,
zodat ik iets van Uw liefde ervaren en doorgeven kan.
Laat die liefde leidend zijn voor mijn geweten,
zodat ik dat als een betrouwbaar kompas in mij mee mag dragen.
Want U leidt mij van binnenuit, soms mét en soms zónder woorden.
In de stilte kan ik U horen,
Uw aanwezigheid merk ik op als ik de kamer van mijn hart binnen ga.
Daar bent U.
En daar dank ik U voor.
Amen*

