

Goed Nieuwsbrief



Nr. 130

April 2025

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is natuurlijk welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
De verschillende dimensies van de verlossing	3
Inspiratie	5
Gebod	5

Beste mensen

Van harte welkom in deze 130^e Goed Nieuwsbrief, die in het teken staat van Goede Vrijdag. We staan stil bij de kruisdood van Jezus Christus en de verlossing die Hij hierdoor kon brengen. De verlossing door Jezus Christus is het meest cruciale moment tot nu toe in de geschiedenis van de mensheid. De verschillende dimensies van deze grootse gebeurtenis vind je in het hoofdartikel van deze nieuwsbrief.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar



De verschillende dimensies van de verlossing

De verlossing door Jezus Christus was nodig, omdat er ooit, in de geestelijke wereld, een zondeval heeft plaatsgevonden. De opstandige engel Lucifer, die na zijn val Satan wordt genoemd, heeft vele geesten misleid en ten val gebracht, waardoor hij de volledige macht over hen kreeg. De gevallen geesten konden hierdoor niet terugkeren naar de hemel, omdat ze volgens Gods eeuwige wetten door hun eigen keuze in Satans macht gevangen waren geraakt.

De verlossing door Jezus Christus bestaat uit verschillende dimensies die op verschillende manieren op ons kunnen inwerken.

Ten eerste is Hij de confrontatie met Satan op vijandig gebied aangegaan door binnen de donkere sfeer van de aarde standvastig te blijven. Hij moest daarvoor alle aanvallen van Satan kunnen weerstaan en zijn aardse leven opofferen voor de gevallenen.

Ten tweede daalde Christus na zijn aardse dood af in de duistere geestenwereld om daar – samen met de aartsengel Michaël en zijn engelen – Satan te overwinnen en hem zijn onbeperkte rechten over de mensheid en de gevallen engelen af te nemen. Tot dusver had Satan niet alleen de macht over hen die nog steeds voor hem kozen, maar ook over hen die hun misstap betreurden. Verder bracht Hij daar, in de geestelijke wereld, samen met de trouw gebleven engelen de boodschap van de verlossing. De gevangenen van Satan werden bevrijd. (Dat is de ware betekenis van de woorden van de oude, apostolische geloofsbelijdenis, waarin gezegd wordt dat Christus is ‘nedergedaald ter helle’: Hij is afgedaald in het rijk van de geestelijk doden om ook daar de boodschap van de verlossing te brengen!)

Ten derde sloeg Hij daarmee voor alle gevallen engelen de geestelijke brug naar de lichtwereld. Zij kregen zo de kans vrijwillig terug te keren naar hun geestelijk vaderland.

Ten vierde bracht Jezus de dimensie van het goddelijk licht, de Christusgeest of het Christusbewustzijn, zowel de aarde als de donkere sferen van de geestelijke wereld binnen. Gods Koninkrijk werd weer voor iedereen toegankelijk en kon weer ontwaken in de mens en in de geesten die ooit ten val waren gekomen. De geestelijke dood, die bestaat uit de verbroken verbinding met God, maakte plaats voor het geestelijk leven dat we door ons geloof – dat wil zeggen: ons bewustzijn – in ons kunnen opnemen.

De innerlijke kloof, veroorzaakt door de zonde van afvalligheid, werd hiermee vergeven en ongedaan gemaakt en de misstappen van de mens kunnen voortaan door de alles vergevende liefde van de inwonende Christusgeest worden doorlicht. Onze misstappen komen letterlijk in een ander licht te staan doordat de angel van veroordeling eruit is gehaald.

Met andere woorden: Jezus Christus heeft dit karma van de mensheid op Zijn schouders genomen. Hij heeft de last weggenomen die voor ons te zwaar was om te dragen. Dat geldt in eerste instantie voor het karma van de val van de engelen, waar het grootste deel van de mensheid deel van uitmaakt of heeft uitgemaakt. (Ik zeg hier ‘het grootste deel van de mensheid’ omdat op aarde ook geesten incarneren die geen deel hebben uitgemaakt van de val van de engelen en waarop dus niet deze oude ‘erfzonde’ rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld de grote profeten en Maria, de moeder van Jezus, zo heeft de geestelijke wereld uitgelegd. Dat is de spirituele betekenis van het ‘onbevlekt zijn’ van Maria. Deze geesten mochten daarom na hun dood ook meteen terugkeren naar de hoge sfeer waaruit zij zijn gekomen.)

Het karma dat veroorzaakt is door de grote zondeval in de geestelijke wereld is te zwaar voor de mens om het zélf op te ruimen. Er is echter wel een voorwaarde aan verbonden om ervan

verlost te worden en dat heeft te maken met ons bewustzijn. We moeten ons bewust zijn van het karma dat we in ons meedragen.

In de kerkelijke traditie wordt dit onze ‘schuld’ genoemd. Dit karma trilt immers als een energie door ons geestelijk lichaam en beïnvloedt ons bewustzijn. Het ligt als een deken over ons heen en verzwaart ons geestelijk leven, ook al hebben we hier zelf geen weet van en dus geen woorden voor.

Karma is bij veel mensen nog geheel onbewust en zolang zij niet als bewuste mensen gaan leven, zal dit karma vanuit het onbewuste ongetwijfeld hun leven bepalen. Het is dus van groot belang dat we onszelf werkelijk kennen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat we geloven in de kracht van liefde en vergeving en ons zoveel mogelijk bewust zijn van wat Jezus met dit karma heeft gedaan. De wet van karma leert ons dat alles wat wij aan schuld op ons hebben geladen, op de een of andere manier getransformeerd of weggenomen zal moeten worden. Er moet iets tegenovergesteld worden, anders gezegd: er moet een offer worden gebracht, of – anders gezegd: er moet een andere kracht tegenover worden gesteld. De wet van karma maakt ons bewust dat die oude oerschuld, die in het paradijs is ontstaan, rechtgezet moet worden en dat wij daar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn. Maar intuïtief weten we ook dat we niet bij machte zijn dit op eigen kracht te doen. Studies van antropologen bevestigen dat er een universeel bewustzijn is van deze kloof tussen God en de mens. Volkeren proberen die kloof op hun eigen manier te overbruggen. Maar die kloof is ook in ons. Het geheim van het kruis bepaalt ons bij de onvoorwaardelijke liefde van God en overbrugt de kloof die tussen ons mens-zijn en onze diepste innerlijke kern is ontstaan.

Willen we onze schuld dus bewust opruimen, dan is het van groot belang dat we ook weten op welke wijze dit mogelijk is en daarom is het zo belangrijk dat we ons ook bewust zijn van de geestelijke betekenis van de offerdood van Jezus Christus. Dit bewustzijn vormt als het ware een opening voor het Christusbewustzijn, dat weer vrij in ons mag stromen. Ook ons denken moet veranderd worden, willen we deze dimensie bewust in ons hart laten opengaan. Het is het vernieuwde bewustzijn waarin we de volle vrijheid van de Christusgeest kunnen ervaren. Zolang de oude wet van karma ons wezen nog beheerst, zullen we in die vrijheid worden belemmerd.

Daarom mogen we nu eindelijk de stap zetten van ‘de wet’ naar ‘de genade’. Dit kan alleen door geloof, door ons bewustzijn. Geloven dat we verlost zijn door Christus dus.

De oude oerschuld, die bestaat uit de breuk met de goddelijke Eenheid, is in het Christusbewustzijn uitgewist en kan niet meer bestaan. Alleen ons verduisterde denken en ons onderbewustzijn kunnen zich nog vastklampen aan die schuld. Maar we hoeven alleen maar te geloven dat we door Christus verlost zijn. We zijn werkelijk vrij! De macht van het collectief bewustzijn van Satan is doorbroken doordat het Christusbewustzijn ons weer kan doorstromen.

Dit is voor mij de spirituele uitleg van de verlossing door Christus. Het oude kerkelijke christendom zegt dat Christus letterlijk de straf van God voor ons heeft gedragen. Maar dat oude denken verraadt nog altijd het onderliggende beeld van de wrekende, straffende en toornige God. God is louter liefde en wil niets liever dan in de harten van mensen wonen.

Christus is de stoffelijke schepping binnengetreden en na zijn dood is zijn Geest weer volop toegankelijk geworden voor alle mensen die God oprecht zoeken. En door als persoonlijke én universele kracht het mensenhart binnen te treden, is dit Licht van God voor ons een onophoudelijk stromende, reinigende en transformerende bron. Onze geest wordt opnieuw de zetel van het Christusbewustzijn. Dit is ook de reden dat Hij zichzelf in de Bijbel vergelijkt met de wijnstok waarmee wij allen als ranken verbonden zijn. Uit Hem ontvangen we onze voeding en onze kracht. Daarom wordt er ook gezegd dat wie in gemeenschap met Jezus Christus leeft, één van geest met Hem is.

Inspiratie

'De Christusgeest is het levende Woord van God dat in de mens kan spreken vanaf het moment dat Christus, die volkomen één in met de universele Christusgeest in jullie, de verlossing bracht. Meteen na Zijn dood aan het kruis daalde Hij af in de sferen van de duisternis om Satan te overheersen en hem zijn onbeperkte rechten over de gevallen geesten te ontnemen. Christus sloeg de brug naar het Koninkrijk der hemelen en kocht een ieder vrij die onder invloed van Satan gevallen was.

De geesten van de mensen die daarvoor gestorven waren, konden dus nog niet naar de hemel, tot het moment van de verlossing kwam. Daarom lezen jullie ook in de Bijbel dat Christus de geesten in de gevangenis opzocht en onderrichtte. Hij liet hen zien dat ze verlost waren en konden terugkeren naar hun werkelijke Thuis, in de hemel.'

Gebed

*Lieve God,
Ik geloof dat ik door Christus verlost ben.
Want door dat geloof komt deze realiteit in mij tot leven
en ben ik werkelijk verlost.
Ik kan mijzelf niet verlossen
en U heeft daarin voorzien door mij de verlossing te schenken.
Ik neem die verlossing aan met heel mijn geest, ziel, hart en verstand.
Ik kan aan deze verlossing niets toevoegen,
want die is compleet.
Nu mag ik het Licht van Uw Geest uitstralen in deze wereld.
Daar dank ik U voor.
Amen.*

