

Goed Nieuwsbrief



Nr. 105

Kerst 2021

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
Christus is één met ons	3
Inspiratie	5
Gebed	5
Boekbespreking: 'De geboorte van de heilige Geest'	6

Beste mensen,

Welkom in deze Kersteditie, de laatste Goed Nieuwsbrief van dit jaar. Traditiegetrouw wil ik ook deze keer stilstaan bij wat Kerst ons te zeggen heeft.

Met de geboorte van Gods Zoon op aarde begon de grote kentering doordat Hij de weg opende voor de geboorte van de Geest van Christus in ons: het Christusbewustzijn of de heilige Geest, of hoe we deze Geest ook willen noemen. Met die innerlijke, geestelijke geboorte is onze identiteit hersteld: we zijn één met Christus. Tenminste, als we dit bewust in onszelf toelaten door dit werkelijk te geloven en dit ook bewust te willen.

Want ons geloof en onze wil zijn de enige voorwaarden om dit Licht in ons geboren te laten worden. Daarom klinkt in deze nieuwsbrief dan ook de uitnodiging door om je hart voor Hem open te stellen en je aan Zijn Geest over te geven.

Meer dan twintig eeuwen geleden begon het heel pril, met de geboorte van een joods jongetje in Bethlehem. De profeet Micha had dit lange tijd daarvoor al voorspeld:

'En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.'

(Micha 5: 1, HSV)



Deze bijzondere geboorte bleef ook bij koning Herodes niet onopgemerkt. Hij gaf de drie wijzen de opdracht het kind op te sporen, zogenaamd om het ook te kunnen aanbidden.

Maar Herodes had hele andere bedoelingen met dit kind, want hij voelde zich door Hem bedreigd. Jezus werd immers 'de Koning van de Joden' genoemd.

Nadat de drie wijzen Jezus hadden gevonden, werd hen door een engel in een droom duidelijk gemaakt dat ze niet moesten

terugkeren naar Herodes. Zij gehoorzaamden en keerden langs een andere weg terug naar hun land.

Nadat de wijzen vertrokken waren, kreeg Jozef, de vader van Jezus, een droom waarin ook hem een engel verscheen. Die gaf hem de opdracht om met vrouw en kind naar Egypte te vertrekken, omdat het gevaar nog niet was geweken. Zo werd het kind veiliggesteld en kon het opgroeien tot een volwassen man: Christus die de verlossing zou brengen; de verlossing waardoor de heilige Geest weer in een ieder kon ontwaken die in Hem gelooft.

Het is goed hierbij stil te staan, ieder jaar opnieuw. Want hier werd de basis gelegd voor de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Over die verandering in ons bewustzijn gaat het artikel in deze nieuwsbrief.

Verder ook deze keer weer een geïnspireerde boodschap en een gebed ter afsluiting.

Ik wens je een gezegende Kerst, veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar

Christus is één met ons

De geboorte van Jezus in Bethlehem was de grote gebeurtenis die de mogelijkheid tot de geboorte van Christus in ons eigen hart inluidde. Die innerlijke geboorte van Christus is waar het eigenlijk om gaat: in de kern van onze ziel. En de nederige plek waar dit meer dan tweeduizend jaar geleden gebeurde, een stal, verbeeldt ook de eenvoud en deemoed van onze ziel. Want Christus kan alleen in onze ziel geboren worden als deze deemoedig is. Deemoed, oprechte nederigheid, schept ruimte voor die kracht die groter is dan onszelf. Door klein te zijn kunnen we groot zijn. Of, zoals Paulus het zo mooi verwoordde: ‘Wanneer ik zwak ben, ben ik machtig.’ (2 Korinthe 12: 10) Juist in onze zwakheid ontstaat er ruimte voor de werking van Gods kracht in ons.

In onze ziel komt onze gezindheid tot uitdrukking, onze diepste wil en intentie. Zolang we Christus alleen met woorden of met ons verstand hebben aanvaard, zal die stroom van de heilige Geest (of het Christusbewustzijn) niet in ons tot leven komen. Maar wie deze Geest vanuit de zuivere deemoed met heel zijn geest, ziel, gevoel en verstand in zichzelf toelaat, zal een nieuwe Bron van leven in zichzelf vinden die veel dingen mogelijk maakt.

Vanaf dat moment mag deze Geest namelijk leidend worden in ons leven. De subtiële, creatieve stroom van Zijn Geest zal ons voortaan door het leven leiden. We stemmen ons innerlijk op Hem af en zullen niet alleen intuïtief door Hem geleid worden, maar ook de kracht ontvangen om deze leiding om te zetten in daadkracht.



De komst van Christus in deze wereld zet onherroepelijk iets in beweging. Dat was meer dan tweeduizend jaar geleden zo en dat zal iedere keer zo zijn als Hij in een mens geboren wordt. Er verandert iets in onze binnenwereld.

Maar we kunnen nog een stap verder gaan: zodra dit ook collectief in heel de mensheid zal plaatsvinden, zal de duisternis uit de aardse sfeer worden verdreven en zal er een nieuwe wereld ontstaan.

Dit is heel wat anders dan de menselijke, eigenmachtige pogingen om een nieuwe

wereldorde te scheppen. Zolang die pogingen niet voortvloeien uit Gods Geest, zal dit alleen maar tot meer duisternis leiden. Het is immers Gods Geest die ook op wereldniveau leidend moet zijn.

Steeds duidelijker komen de tekenen van die menselijke pogingen in onze tijd naar voren. Het begrip ‘nieuwe wereldorde’ klonk immers al talloze malen door de media. Even talrijk zijn de speculaties over waar dit allemaal toe zal leiden. Het is belangrijk onszelf niet in deze speculaties te verliezen, maar onze focus gericht te houden op Christus in onze ziel, zodat Hij in ons persoonlijk leven leidend zal blijven. Want alleen als we vanuit onze zielenkern geleid worden, zal dit de wereld uiteindelijk kunnen veranderen. Het begint in het klein in een ieder van ons.

Alleen deze Geest kan de mensheid omvormen tot waartoe zij bedoeld is. Belangeloze, onbaatzuchtige liefde staat voor deze Geest centraal. Niet het eigen ik staat voorop, maar Christus zélf.

Een verandering van binnenuit, daar gaat het om. Een verandering die al begint bij iedere keuze die wij maken. Betrekken we Christus, en dus de goddelijke liefde, in onze keuzes en de wegen die we bewandelen, of laten we ons door ons eigen ik leiden? Dat kleine ik dat zich zo groot voor kan doen en in de illusie verkeert het allemaal wel op eigen kracht te kunnen.

Zolang persoonlijk gewin voorop staat in ons leven, scheppen we geen ruimte voor Christus. Maar zodra we de liefde centraal stellen zal die ruimte er wél komen. Dan kunnen we de dragers van het Christuslicht zijn die deze donkere wereld mogen verlichten. Ons kleine ik is de drager; het Christuslicht is wat we dragen en uitstralen in de wereld, een ieder op zijn of haar bescheiden manier.

Dan zal er sprake zijn van Kerst op aarde. Dan zal die aarde in het licht worden gezet en dragen we allemaal bij aan dat grote geheel en aan dat grote plan dat God met de mensheid heeft.

Dat dit Licht volop doorgang mag krijgen; pas dan zullen de veranderingen optreden waar de mensheid eigenlijk naar verlangt. Daar hebben we de overgave voor nodig. Overgave aan Hem die groter is dan wijzelf. Hij is één met ons, we zijn een cel in Zijn lichaam geworden. Christus identificeert zich met ons. Hoe bijzonder is dat?



Toen Saul als fanatiek christenvervolger op weg was naar Damascus, werd Hij als het ware door Christus overvallen. Een licht vanuit de hemel omscheen hem en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die hem vroeg: ‘Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?’

Saul vroeg de stem wie Hij was en Hij antwoordde: ‘Ik ben Jezus die u vervolgt.’ De mannen die met Saul meereisden waren sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. Saul stond op, maar zag niets meer. De anderen brachten hem naar Damascus. Drie dagen kon hij niet zien en hij at en dronk niet. (Handelingen 9:3-9)

Een fel Licht verblindde hem, confronteerde hem met zijn eigen geestelijke blindheid. Op dat moment voltrok zich de grote ommekeer in zijn leven. Saulus van Tarsus (dat was zijn vroegere naam) werd Paulus. Er was iets

nieuws in hem geboren. Iets dat zijn eigen beperkingen oversteeg. Iets dat hem verlostte van zijn eigenmachtige maar vergeefse pogingen naar de hemel op te klimmen door een perfect mens te zijn door zich aan de goddelijke wetten te houden. Daarom zei Paulus ook: ‘Als ik zwak ben, dan ben ik machtig’. (1)

Wat hier ook zo opvallend is, is dat Jezus aan Saul vroeg ‘waarom vervolgt u Mij?’ Hij zei niet: ‘Waarom vervolgt je de christenen?’ Nee, ‘waarom vervolgt je Mij?’

Christus is één met ons. Als wij vervolgd worden, wordt Christus in ons vervolgd. Christus is ons leven; Hij is één met ons. En deze eenheid met ons werd ingeluid met Zijn geboorte in Bethlehem, in die eenvoudige stal.

(1) Roelof Tichelaar, ‘De geboorte van de heilige geest en de strijd tegen de antichrist-samenzwering’, uitgegeven door Roelof Tichelaar, Hoogeveen (2021)

Inspiratie

“Jezus wees niet voor niets op de nieuwe geboorte die plaats moet vinden. ‘Je moet opnieuw geboren worden’, zei Hij tegen Nicodemus. (Johannes 3) De nieuwe identiteit in Christus moet geboren worden, zodat je het oude achter je kunt laten. Wie nog probeert het oude te verbeteren, zal het oude versterken. Wie probeert zijn ego op te poetsen door dit zuiverder te maken, zal het ego juist versterken en daardoor in het oude blijven hangen. Dat is het oude denken van de oude mens. De nieuwe geboorte is mogelijk gemaakt door Christus en is totaal. Een nieuwe geboorte betekent dat je volkomen schoon en nieuw bent.”

Gebed

*Lieve God,
Leer mij bewust stil te staan
bij dat goddelijk Licht
dat in mijn hart aanwezig is.
Dit Licht bepaalt mijn grote waarde
en vanuit die waarde mag ik leven.
Ik mag beseffen dat ik kostbaar ben,
drager van het de Geest van Christus,
volkomen één met Hem.
Leer mij vanuit dit bewustzijn te leven.
Dat ik niet alleen anderen,
maar ook mijzelf vergeven mag.
Dat ik niet alleen God
en de andere mensen,
maar ook mij zelf mag liefhebben.
Want alleen dan kan Uw liefde
door mij heen werken,
als ik daar ook zelf in opgenomen ben.
Onvoorwaardelijk is deze liefde.
Dank U wel daarvoor.
Amen*



Boekbespreking



Doordat Christus de verlossing heeft gebracht, is de hemel voor ieder mens toegankelijk geworden en is de heilige Geest in het eigen hart ontwaakt. Dit staat lijnrecht tegenover de wijdverspreide boodschap van zelfverlossing.

Lucifer is een gevallen engel die alles op alles stelt om de verlossing door Jezus Christus in een kwaad daglicht te stellen en mensen ervan af te brengen. Hij bedient zich daarbij van menselijke werktuigen die – vaak zonder dat ze zich daarvan bewust zijn – de valse leer van zelfverlossing verspreiden.

Achter de schermen van het wereldtoneel voltrekt zich een immense strijd tussen engelen en demonen, met als inzet de geboorte van de heilige Geest in ons. Deze geboorte is een geschenk dat ook jou op dit moment ter beschikking staat.

“Je overwint de duisternis door het Licht. Dit Licht is de heilige Geest in je hart. Wees niet gericht op de duisternis, maar op het Licht. Dan zal de duisternis vanzelf wijken.”

Een krachtig boek dat de Geest van het evangelie van de Bijbel ademt.

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-829306-6-5

384 bladzijden, paperback

Uitgever: Roelof Tichelaar, Hoogeveen

Prijs: € 23,50 plus eventuele verzendkosten

Let op! Vergeet niet uw adres te vermelden. Gelieve pas na ontvangst te betalen op het rekeningnummer dat op de nota staat. (Dit is een ander rekeningnummer dan dat van deze Goed Nieuwsbrief.)