

Goed Nieuwsbrief



Nr. 15

januari 2013

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van de boodschap van een spiritueel christendom
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Stelt u de ontvangst van deze Goed Nieuwsbrief niet op prijs of heeft u die van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf ontvangen, stuurt u dan een email naar: info@roeloftichelaar.nl. U kunt ook schrijven naar: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief? Stuur hem door!

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer 74 97 90 989 t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
De gemeenschap van heilige geesten	3
Aankondiging lezing	5
Gebed	6

Beste mensen

Ik wil beginnen met u allen een goed en gezegend 2013 toe te wensen. Dat het voor ons allemaal een jaar mag worden waarin we de aanwezigheid van de heilige Geest in ons hart mogen ervaren en we persoonlijk door Hem geleid mogen worden. Want daar gaat het uiteindelijk om: dat we rust vinden in Hem om ons dan vanuit de overgave door Hem te laten leiden.

Verder wil ik diegenen die een gift hebben overgemaakt, daar hartelijk voor bedanken. Het geld zal goed besteed worden. Ook wil ik de lezers bedanken, die met zoveel enthousiasme hebben gereageerd op mijn jongste boek. Die reacties hebben mij ontzettend goed gedaan.

In dit nieuwe jaar staan er ook weer enkele lezingen op stapel. Zo geef ik op woensdag 6 maart een lezing in Drachten over de verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan. Verderop in deze Goed Nieuwsbrief kunt u de aankondiging van deze lezing vinden.

In deze editie wil ik graag iets schrijven over de gemeenschap van heilige geesten. Ik wens u veel leesplezier, inspiratie, wijsheid en liefde toe.



De gemeenschap van heilige geesten

Een belangrijk onderdeel van Gods verlossingsplan is dat we de geestelijke wedergeboorte ondergaan. Dit wil zeggen dat de heilige Geest bewust door ons wordt toegelaten om onze geest te verlichten. Door ons geloof in God en door te geloven dat we verlost zijn, zijn we ook werkelijk verlost en behoren we Jezus



Christus weer toe. Deze verlossing is de deur tot de hemel. We zijn vrij. Deze geestelijke wedergeboorte is mogelijk dankzij de verlossing door Jezus Christus en vanaf dat moment kan Hij - als het innerlijk Woord - in ons spreken en ons leiden. Dat innerlijk spreken hoeven we overigens niet perse letterlijk als een werkelijk spreken te ervaren. In feite is het Zijn aanwezigheid en liefdevolle uitstraling in ons hart. Door onze innerlijke

toewijding aan Hem zal Hij steeds duidelijker in ons gaan leven. Uiteindelijk zal heel onze geest en ziel door Hem worden bezielde; dan zijn we innerlijk teruggekeerd in de hemelse toestand waaruit we ooit gevallen zijn.

Maar deze hemelse toestand behelst nog veel meer dan alleen de aanwezigheid van de heilige Geest in ons. Na onze aardse dood zullen we uiteindelijk terugkeren in de hemel: ons geestelijke thuis. Ooit zullen we daar verenigd zijn met onze geestelijke wederhelft (ook wel onze 'dual' genoemd) en met al onze geestelijke broeders en zusters. We zullen een eenheid en een liefde ervaren die voor ons op aarde onvoorstelbaar is.

We leven in een gebroken wereld die veel van de oorspronkelijke, geestelijke glans mist. De aarde en heel de stoffelijke kosmos behoren in feite nog tot de wereld van de duisternis omdat de invloed van de gevallen engel Lucifer - na zijn val Satan genoemd - hier nog erg sterk aanwezig is. Dat zien we dagelijks om ons heen, in de kranten en op tv.

Midden in die gebroken wereld missen we dus allemaal iets van die heilige gemeenschap, waar we allemaal deel van uit hebben gemaakt. In zekere zin maken we er opnieuw deel van uit vanaf het moment dat we geestelijk wedergeboren zijn. Maar doordat we nog in een stoffelijk lichaam leven, zullen de vruchten van die wedergeboorte pas in de geestelijke wereld volop zichtbaar en voelbaar voor ons zijn. Dan zullen de sluiers van het aardse bestaan voor ons weggenomen zijn. Het is dit gemis dat een onbestemd gevoel van heimwee in ons kan oproepen. Ergens, hoever weggedrukt of vergeten misschien ook, dragen we allemaal iets van deze geestelijke heimwee in ons mee. En ergens, diep vanbinnen, weten we ook dat dit gemis ooit voorbij zal zijn, zodra we innerlijk en uiterlijk weer deel uit zullen maken van de gemeenschap van heilige geesten.

Die gemeenschap is overigens ook onze oorsprong. In mijn boek 'God vergist zich niet' heb ik dit als volgt verwoord:

'Je maakt deel uit van een groter geheel, de eenheid waarin je als geest ooit bent geschapen. Het is deze grote geestelijke organisatie die - net als een gezond

lichaam - volledig met zichzelf in harmonie was en waarin iedere geest - als een zelfstandige cel - zijn of haar eigen plaats en taak toebedeeld had gekregen. Allen moesten hun eigen plek in de schepping innemen om daar die unieke taak te vervullen, zoals alle cellen en organen van een lichaam hun eigen taak hebben en daarmee zorg dragen voor het hele lichaam. De liefde houdt dat grote geheel bijeen en Gods orde waakt over de juiste verdeling van taken en krachten. Dit grote geheel, de geestelijke schepping van God, wordt in de christelijke traditie 'het lichaam van Christus' genoemd. Het is het geestelijk lichaam waarvan Christus zelf het hoofd is. Daarom zegt de bijbel ook over Hem:

'Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.'
(Kolossenzen 1: 15-17, Nieuwe Bijbelvertaling)

De Geest van Christus leeft in alle leden van het lichaam, zodat Christus alles in allen is. Zijn Geest is liefde en houdt het lichaam bijeen. Hij bezielt zowel het geheel als alle afzonderlijke leden. Hij is Gods licht, het goddelijk bewustzijn dat dit lichaam bezielt. Weet je verbonden met deze eenheid. Besef dat het je werkelijke thuis is, waaruit je gekomen bent en waarnaar je onderweg bent. Maar ook nu al maak je in wezen deel uit van dit grote geheel als je je hart hiervoor opent en mag je jezelf zien zoals je bent: een zelfstandige cel in het lichaam van Christus. Je bent een deel van Christus. Dit is de staat van Zijn waarin je ooit geschapen bent. In deze staat van Zijn is geen verdeeldheid, geen veroordeling en geen scheiding. Hierin is de grote eenheid met al wat is.'

De geestelijke wereld heeft hierover gezegd:

'God is het Al, de Albron, de Ene, Allesoverstijgende, die de eenheid in verscheidenheid bewust heeft geschapen en het is dit principe dat het individuele bestaan van engelen of geesten mogelijk maakt. Juist het individuele enerzijds en het eenheidsbewustzijn anderzijds maakt de schepping zoals God het heeft bedoeld.'

(uit: 'God vergist zich niet - de verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan', uitgeverij Akasha, Eeserveen)

Het is deze eenheid met het lichaam van Christus die symbolisch wordt gevierd met het heilig avondmaal. Daar delen we deze eenheid - in dat ene lichaam en in die ene Geest - doordat Christus zich voor ons gegeven heeft.

De terugkeer in deze eenheid is ons vooruitzicht zodra we ons hart openen voor de heilige Geest. Het aardse sterven wordt zo een geboren worden in deze onvoorstelbare eenheid, de gemeenschap van heilige geesten, waarin we nooit meer eenzaamheid, angst, pijn, verdriet en liefdeloosheid hoeven te ervaren. Deze terugkeer in de gemeenschap van heilige geesten is het uiteindelijke doel van Gods verlossingsplan, waar ons leven op aarde deel van uit maakt.

Dat we dit doel voor ogen mogen houden als het leven hier zwaar voor ons is. En dat het een troost mag zijn voor allen die stervende zijn en voor hen die hier nog een tijd achterblijven.

Aankondiging lezing



Datum: woensdag 6 maart 2013
Plaats: Het Fries Congres Centrum, Lutszaal no. 1
Adres: Oprijlaan 3, 9205 BZ Drachten

Thema: De verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan
Spreker: Roelof Tichelaar
Aanvang: 19.30 uur

We komen op aarde uiteenlopende vormen van lijden en chaos tegen, maar dat is wat wij zien. Hierachter schuilt een meesterlijk verlossingsplan: een goddelijk plan dat tot een geestelijke wedergeboorte leidt.

Roelof Tichelaar ontving langs bovennatuurlijke weg inzicht in dit plan en legt in deze lezing de spirituele wortels van het christendom bloot. Hij beschrijft het goddelijk verlossingsplan, dat is doordrenkt met Gods onvoorwaardelijke liefde. We komen bij een innerlijke schat die al bijna 2000 jaar toegankelijk voor ons is: de verlossing door Jezus Christus, waardoor de geboorte van de heilige Geest in ons mogelijk wordt.

Wat is de eigenlijke betekenis van de verlossing door Jezus Christus? Hoe kunnen we ons persoonlijk laten leiden door God, zoals dat ook in de Bijbel wordt beschreven? Wat zijn de valkuilen die we op deze weg tegenkomen? Hoe kunnen we omgaan met onze dromen en daar een grote geestelijke rijkdom uit putten? Wat kunnen we van bijna-doodervaringen leren en wat wacht ons na de aardse dood?

In deze lezing staat de verlossing door Jezus Christus centraal, maar wordt ook een beroep op de mens gedaan om zelf een kanaal voor de heilige Geest te zijn. Want de openbaringen van God gaan ook in onze tijd door. Deze lezing wil voor de luisteraars een aanmoediging zijn om ook zelf open te leren staan voor dromen en geestelijke belevenissen.

Voor info en opgave kun je contact opnemen met: Hendrik Klaassens, tel. 058-2884166, per e-mail: klaassens38@zonnet.nl.

Een routebeschrijving naar het Fries Congrescentrum in Drachten vind je op www.friescongrescentrum.nl/Fries_Congrescentrum/Contact.html.

Gebed

Lieve God,
Leer mij te vertrouwen op Uw verlossingsplan.
Dat ik mij mag overgeven aan wat voor mij
niet te bevatten is.
Dat ik ervan doordrongen mag zijn
dat ik op weg ben naar de Eenheid
waaruit ik ooit gevallen ben:
De gemeenschap van heilige geesten.
Door de inwoning van Uw heilige Geest
is ook mijn geest geheiligd
en behoer ik U toe, maak ik deel uit
van Christus' lichaam.
Daar dank ik U voor. Ik geef mij over aan U
en vertrouw op U.



Abendmahl, Hans Georg Leindecker