

Goed Nieuwsbrief



Nr. 124

Pinksteren 2024

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
De Geest van Pinksteren	3
Inspiratie	4
Gebed	5

Beste mensen

In deze editie sta ik stil bij het Pinksterfeest. Dit kan met recht een feest worden genoemd, omdat het gaat over de doorbraak van de heilige Geest (of: 'het Christusbewustzijn', 'de Christusgeest' of kortweg 'de Geest' genoemd).

De oorsprong van Pinksteren ligt in het jodendom. In het Bijbelboek Leviticus staat dat op de vijftigste dag, op de dag na de zevende sabbat vanaf Pesach (Pasen) nieuwe offers voor God moeten worden gebracht ter afsluiting van Pesach. Dit feest wordt ook wel het 'Wekenfeest' genoemd.

In het christendom werd dit Wekenfeest 'Pinksteren' genoemd. Dit woord komt van het Griekse 'pentekostos', dat 'vijftigste' betekent. Na Jezus' sterven op Goede Vrijdag en Zijn verrijzenis op Pasen, was Hij nog veertig dagen in Zijn opstandingslichaam aanwezig op aarde en verduidelijkte Hij de apostelen de leer die Hij tijdens Zijn aardse leven had verkondigd en onthulde Hij hen de geheimen van de verlossing. Op de veertigste dag na Pasen, verliet Hij het aardse en voer Hij naar de hemel. Dit gedenken we met Hemelvaart. Maar Hij had ook de komst van de heilige Geest beloofd die ons verder zou onderwijzen. Op de vijftigste dag na Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde heilige Geest over de discipelen. Vandaar 'pentekostos': de vijftigste dag.

Pinksteren is ook het eerste voorbeeld van de innerlijke wederkomst van Christus. Het aanvaarden van de heilige Geest in ieder van ons, is namelijk gelijk aan de wederkomst van Christus in ons.

Ik wens je fijne Pinksterdagen en veel leesplezier en inspiratie van deze Geest toe.

Roelof Tichelaar



De Geest van Pinksteren

De Geest van Pinksteren is het Christusbewustzijn dat dankzij de verlossing die Christus bracht, in ons kan ontwaken. Het is deze Geest die ons vanbinnen herstellen, helen, reinigen, verlossen en leiden wil. Er is maar één voorwaarde aan het ontwaken van deze Geest verbonden: ons geloof. Met het aannemen van dit geloof tonen we onze wil en ons bewustzijn, want we maken daarmee een bewuste keuze.

Onze geest is ons bewustzijn. Het is de kern van onze ziel, het geestelijk lichaam dat het bewustzijn omhult en vormgeeft. Maar op zichzelf is ons bewustzijn zeer beperkt; we kunnen onszelf niet op eigen kracht herstellen, helen, reinigen, verlossen en leiden. Zolang dat het geval is, zijn we op onszelf gericht en zijn we afgesneden van die grote Geest die ons bezielen wil en waar ons bewustzijn één mee kan zijn. Deze versmelting noemen we de geestelijke wedergeboorte. Hierop wees Jezus de joodse leraar Nicodemus, die op een nacht bij Hem kwam. Jezus zei dat niemand het Koninkrijk van God kan zien en binnengaan, tenzij hij opnieuw geboren is. (*Johannes 3: 1-5*)

Maar Nicodemus begreep Jezus niet, omdat zijn gedachten te aards waren, terwijl we dit geheim alleen met het geestelijk denken kunnen verstaan. Het gaat immers om een geestelijke wedergeboorte.

Met deze geestelijke wedergeboorte is het werk van Christus voltooid. Voortaan kan Zijn Geest in ons wonen. De toestand waarin we ooit als geest geschapen zijn, is hersteld. De breuk met de grote Eenheid is geheeld, de kloof overbrugd. We kunnen na ons aardse leven de hemel binnengaan als we ons van deze geestelijke wedergeboorte bewust zijn.

Deze totale vernieuwing houdt ook in dat we ons niet langer met onze beperkte, aardse verschijningsvorm hoeven te identificeren. Onze geest, ons bewustzijn, is immers door Christus bevrijd. We zijn niet ons lichaam, niet onze emoties, niet ons denken en ook niet onze beperkingen, ook al hebben we wel een lichaam, emoties, ons denken en worden we dagelijks met onze beperkingen geconfronteerd. We mogen ons één weten met Christus en deze verlossing is totaal.

En wat een weg heeft Christus voor ons afgelegd om ons dit grote geschenk te kunnen geven. Een geschenk dat we alleen maar in geloof hoeven aan te nemen, om vervolgens vanuit die Geest te gaan leven, ook al blijven we als mens natuurlijk beperkt door het stoffelijk lichaam dat we in dit leven nog moeten dragen.

Met de heilige Geest breekt vanaf het moment van Pinksteren ook de engelenwereld met een grotere intensiteit door in de mensheid. De engelen leven vanuit diezelfde heilige Geest en staan ons bij op onze levensweg. Ze inspireren, beschermen en leiden ons. Het zijn ‘de geesten van de waarheid’ die rechtstreeks uit de goddelijke Bron putten om het levende water van de waarheid in ons hart te leggen. Zij hebben één hoofddoel: dat diezelfde Geest die in hen leeft, ook in ons ontwaakt. Zij moedigen ons aan ons bewustzijn voor de Christusgeest te openen en ons aan Hem over te geven. En als dat gebeurt, maken wij deel uit van dezelfde Eenheid als de engelen. Paulus noemt dit in de Bijbel ‘het lichaam van Christus’. Dit begrip is eeuwenlang door de kerk toegeëigend, maar het heeft niets met menselijke religies of stenen gebouwen te maken. De ware kerk is de geestelijke gemeenschap van Christus, waartoe een ieder behoort die Zijn Geest in het hart draagt. Dan zijn we één met Hem en bij die eenheid mogen we met Pinksteren in dankbaarheid stilstaan.

Inspiratie

'Als goede geesten van God, die in naam van Jezus Christus tot je komen, dragen wij allemaal het licht van de Ene Geest in ons mee. Dat is de Bron waaruit wij leven en het licht dat wij willen doorgeven aan de mensen.

Het is één Licht dat uit God stroomt, dat ons allen met elkaar verbindt. En iedere geest die leeft volgens de principes en onder de zegen van dit Licht, is één met God.

Het is dit Licht dat volledig uitgestort is en wat jullie met Pinksteren mogen gedenken.

Laat dit ene Licht van de liefde toe en laat jullie erdoor veranderen en vormen, zodat jullie echte werktuigen in de hand van deze Geest kunnen zijn. Wees opgewekt en hoopvol, want een ieder die oprecht bereid is deze Geest van liefde te ontvangen, die zal daar naartoe getrokken worden.

Wij zijn de dragers van dit Licht en wij effenen Zijn pad. Jullie mogen dezelfde taak op jullie schouders nemen, zodat deze Geest van liefde langs de weg van de bewustwording als een lopend vuur verspreid zal worden.

Laat de liefde in je toe en wees een kind van God. Deze liefde verlost en maakt vrij, roept het oorspronkelijke en pure van ieder van jullie tevoorschijn. Deze Geest is ook waarheid en zuiverheid. Het is deze liefde die vergeeft, de liefde die God is.

Deze liefde is jullie fundament, jullie hoop en bestemming. Deze liefde is er nu, is dankzij Jezus doorgedrongen in de stoffelijke wereld. Aan jullie de taak de harten van de mensen er mee te bereiken.

Wie leeft uit de stroom van deze liefde, heeft geen uiterlijke regels en wetten meer nodig. Daarom kun je ook nooit spreken over voorwaarden waaraan je moet voldoen om deze Geest te ontvangen, behalve de oprechte bereidheid daartoe, de bewuste wil om te ontvangen en te leven onder Zijn zegen, in Zijn Licht.

Als deze liefde in je woont, behoort je tot Gods gemeenschap die onder leiding van Jezus Christus staat. Die liefde maakt ons allen één en tot één bundeling van kracht en energie.

Het is deze liefde die een ieder vormt naar het beeld dat God van hem of haar heeft.

Deze liefde is je herkomst en je bestemming. In de kern ben je deze liefde, ben je geest uit God. Keer daarom terug naar je oorsprong en wees wie je bent. De weg ligt weer open dankzij Jezus. De hindernissen zijn uit de weg geruimd. Je bent vrij.

Wees niet bang om te struikelen, want de liefde richt je weer op. De liefde is met je. God is met je; wie zal tegen je zijn?

Alle ervaringen op aarde zijn er op gericht deze liefde terug te vinden en te beleven, je er aan over te geven. Hou dat voor ogen. Strijd voor deze liefde, dan zal de liefde voor jou strijden. Want deze liefde is eeuwig...'

Gebed

Lieve God,
Ik dank U voor de verlossing die Christus bracht.
De verlossing, die maakt dat mijn geest, mijn bewustzijn,
zich weer met het Christusbewustzijn kan identificeren,
zodat ik één met Christus ben.
U stelt hier geen voorwaarden aan, behalve mijn geloof.
Ik geloof in de Geest van Pinksteren,
zodat mijn geest vrij is van de beperkingen
die ik als mens in mij meedraag.
Niet langer hoef ik mij daarmee te identificeren;
ik ben vrij.
Het vuur van de Geest wil mij bezielen.
Dit heilig vuur vernieuwt mij vanbinnen en leidt mij.
Dit vuur geeft mij kracht.
Dank U wel.
Amen

