

Goed Nieuwsbrief



Nr. 122

februari 2024

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl

Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een **vrijwillige donatie** is echter van harte welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) **NL28INGB0749790989** (BIC: INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van 'gift'.

Inhoud:

Beste mensen	2
Geloofstrijd in Staphorst	3
Boek: 'De geboorte van de heilige Geest'	6
Inspiratie	7
Gebed	7

Beste mensen

Hartelijk welkom in deze 122^e editie van de Goed Nieuwsbrief, de eerste in het nieuwe jaar. Je zult gemerkt hebben dat de Goed Nieuwsbrief iets minder vaak verschijnt dan in het afgelopen decennium het geval was. Dat heeft vooral te maken met mijn andere werkzaamheden: consulten in mijn praktijk, het geven van lessen en weerbaarheidtrainingen, enzovoort.

Zo nu en dan geef ik ook nog een lezing. Op 27 november jl. was dat in de Nieuwe Jeruzalemkerk in Emmeloord. Het was een fijne avond met een goede sfeer, hoewel ik innerlijk voorbereid was op weerstand. Dat kwam omdat één van de organisatoren van deze lezing een e-mail met mij deelde van een theoloog en verontrust medelid van deze kerk. Hij schreef onder andere: *'Het verbijstert mij dat de heer Tichelaar in onze kerk een podium krijgt.'*

Ik werd hier niet erg blij van en zou het erg vervelend gevonden hebben dat de avond in een eindeloze discussie zou uitmonden. Gelukkig benadrukte de organisator van de lezingen dat dit zeker niet de bedoeling was. Dit is overigens ook niet gebeurd, omdat de schrijver van de e-mail niet op deze avond aanwezig was.

Natuurlijk ben ik wel wat tegenstand uit kerkelijke hoek gewend; dit is niet de eerste keer dat ik een dergelijke e-mail krijg. Er is meestal vooral weerstand tegen de verbinding met de engelenwereld, wat



al snel als 'duivels' wordt bestempeld. Op grond van deze verbinding heb ik een aantal kerkelijke dogma's weerlegd en ook dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen.

Maar verschillen mogen er natuurlijk zijn. De man verwachtte op grond van een vluchtig bezoek aan mijn website dat ik aan de verlossing door Christus voorbij zou gaan, doordat hij een zin eruit had gelicht en die enigszins uit zijn verband had getrokken.

Als er iets is wat in mijn boodschap centraal staat, dan is het wel de verlossing door Christus en daarom was ik ook zeer verrast door deze kritiek.

Zoals ik vaker heb gezegd: voor sommige kerkelijke christenen ben ik te spiritueel en voor sommige spiritueel georiënteerde mensen juist te christelijk. Marketingtechnisch geen handige strategische positie. ☺ Maar daar gaat het mij uiteraard niet om. Deze plek neem ik heel bewust in. Want in twintig eeuwen kerkelijk christendom is er een behoorlijk stuk oorspronkelijke spiritualiteit verloren gegaan, maar aan de andere kant speelt Christus in die spiritualiteit wel degelijk een zeer belangrijke rol, terwijl die in nogal wat spirituele stromingen wordt ontkend of buiten beeld is geraakt.

Verschillen mogen er zijn, maar soms blijken die verschillen uiteindelijk veel minder groot dan we misschien hadden verwacht. En andere keren zijn die verschillen juist heel groot. Ook dat is niet erg. Een open dialoog is alleen mogelijk als iedereen zijn of haar eigen kleuren toont en zegt waar het op staat. Dit recht had de kritische theoloog uiteraard ook.

Ook binnen de kerken wordt er nogal eens een geloofsstrijd uitgevochten. De theologische geschiedenis staat er vol van, maar het gebeurt ook vandaag nog. Onlangs heb ik dat van dichtbij mogen meemaken. Hierover gaat het hoofdartikel in deze editie.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar

Geloofsstrijd in Staphorst

Sinds enige tijd heb ik contact met drie jongemannen uit Staphorst. Staphorst staat niet alleen bekend om de klederdracht die sommigen nog steeds dragen, maar vooral om de strenge, orthodoxe kerkelijke leer van de Hersteld Hervormde Kerk die daar is gevestigd.

De mannen waren mijn boeken op het spoor gekomen nadat ze het boek *'Omgang met Gods geestenwereld'* (1) van Johannes Greber hadden gelezen. Het is intussen 40 jaar geleden dat dit boek op mijn pad kwam, waardoor mijn spirituele ontdekkingstocht is begonnen. Ook zij waren – net als ik – onder de indruk van dit boek dat tot stand is gekomen door de verbinding met de engelenwereld.

Eén van deze jongemannen zocht op een gegeven moment persoonlijk contact met mij en we hebben een heel boeiend gesprek gehad.

Ik heb bewondering voor het drietal, omdat ze de moed hebben om de kerkelijke leer waarmee ze zijn opgegroeid ter discussie te stellen en hun eigen weg te gaan met God. Want daar is moed voor nodig. Wie niet in een dergelijke omgeving is opgegroeid, kan zich er eigenlijk geen voorstelling van maken hoeveel impact dit kan hebben, zowel in spiritueel, psychologisch als sociaal opzicht.

Dat ervaren deze mannen ook aan den lijve. Twee van hen zitten in een organisatie die onder de naam *'Geloofsavonden Staphorst'* predikanten uitnodigt die over de onvoorwaardelijke verlossing door Christus prediken, in tegenstelling tot de zware leer die de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst al vele jaren verkondigt. In die leer wordt de onvoorwaardelijke verlossing door Christus namelijk ondermijnd door daar allerlei voorwaarden aan te verbinden. En dan nóg moet je maar afwachten of je



na dit leven de hemel mag binnengaan, of je uitverkoren bent of voor eeuwig veroemd en verloren zult zijn. Die voorwaardelijke verlossing is dan ook een boodschap die bij veel gelovigen angst opwekt. En angst is een krachtige voedingsbodem voor de demonen, waardoor zij deze voorwaardelijkheid van harte toejuichen en stimuleren. Daarnaast moeten we ons ook realiseren dat de verkondigers van deze angstige boodschap daar ook zelf slachtoffer van zijn. De

meesten van hen zijn er immers mee opgegroeid en die boodschap is hen met de paplepel ingegeven.

Ook deze maand hadden zij een predikant uitgenodigd die de verlossende boodschap van het evangelie wilde komen verkondigen, maar de kerk heeft daar een stokje voor gestoken. Met een beroep op de kerkorde heeft de Hersteld Hervormde Kerk bezwaar gemaakt tegen het feit dat deze predikant in Staphorst zou spreken. In overleg met de betreffende predikant hebben de organisatoren noodgedwongen besloten een andere spreker uit te nodigen, waar de Hersteld Hervormde Kerk volgens de kerkorde geen bezwaar tegen kon maken.

Welke krachten gaan hier achter schuil? Wat is hier aan de hand? In de kern gaat het hier om een geestelijke strijd die wordt uitgevochten, waarbij de verlossing door Jezus Christus centraal staat.

Voor mij is dit een centraal onderwerp in de boodschap die ik verspreid en dat is niet zonder reden. Op allerlei manieren ben ik langs geestelijke weg geweest op de noodzaak van die verkondiging. Wat een zeer diepe indruk op mij heeft gemaakt, is het visioen dat ik tijdens mijn slaap kreeg in de periode dat ik het boek *'De geboorte van de heilige Geest – en de strijd tegen de antichrist-samenzwering'* (2) aan het schrijven was. Ik heb het eerder met de lezers van de Goed Nieuwsbrief gedeeld. In dit nachtelijke visioen kijk ik naar een groot scherm waarop zich van alles afspeelt. Qua beelden herinner ik mij er vreemd genoeg bijna niets van, behalve de Hebreeuwse woorden die op het beeldscherm staan afgebeeld. Ik kan die woorden ook daadwerkelijk lezen. De strekking en betekenis van deze boodschap is echter des te duidelijker en klinkt helder in mij:

'Christus heeft het hele probleem totaal opgelost.'

Dit raakt mij ontzettend diep, dat ik in huilen uitbarst. Er lijkt een zwaarte van me afgevallen en ik huil nog steeds als ik wakker ben, terwijl ik van nature helemaal niet snel huil. Dit voelt zo ontzettend

goed. Nog nooit heeft me dit zo diep geraakt en nog nooit is het zo diep tot me doorgedrongen wat Christus voor ons heeft gedaan.

Wat heeft Christus voor ons gedaan? Hij heeft de kloof overbrugd die door de val uit de hemel is ontstaan. Hij heeft ons bevrijd van de macht van Satan en de weg naar de hemel geopend. Hij heeft ons vrijgekocht, ons bevrijd van de *geestelijke* dood, van de scheiding die ooit door de val in de geestenwereld is ontstaan. De heilige Geest (of: 'het Christusbewustzijn', welke naam je eraan geeft is niet het belangrijkste) kan vanaf dat moment dat Jezus de verlossing bracht, weer in ons ontwaken. Hierdoor kan God ons door Zijn Geest rechtstreeks van binnenuit leiden. We kunnen door ons geloof weer met Christus verbonden zijn, zoals een wijnrank verbonden is met de wijnstok, waardoor de sappen en de geest van de wijnstok ook de ranken levend maakt en vrucht laat dragen. Hij heeft het hele probleem totaal opgelost. Dit houdt dus in dat er geen andere voorwaarden bestaan om bij God – en dus in de hemel – te komen, dan ingaan op Zijn uitnodiging om thuis te komen.

Wat is hier dus voor nodig? Alleen geloof, bewustzijn en aanvaarding, meer niet. Het is een bewuste keuze. Het is een geschenk waar we niet voor kunnen werken, maar dat we alleen door ons bewustzijn kunnen aannemen. Wie dit met heel zijn hart, ziel en verstand doet, die is verlost.

Ik ga hier nu niet dieper op in. In het artikel '*Moe van al dat karma*' (Goed Nieuwsbrief 120, zie www.roeloftichelaar.nl) kun je hier meer over lezen en in Goed Nieuwsbrief 86 beschrijf ik het goddelijk verlossingsplan.



Op allerlei manieren probeert Satan ons het geschenk van de verlossing uit de handen te slaan. Want alleen hij is daarbij gebaat. Niet alleen in spirituele kringen gebeurt dit veelvuldig door een leer van zelfverlossing te verkondigen of doordat mensen het met de spirituele hygiëne niet zo nauw nemen en daardoor met de demonen in verbinding komen, maar ook binnen de kerken komt dit voor. Zo ook in Staphorst. Op zeer agressieve wijze hebben mensen van deze kerk de mannen verbaal bedreigd met dingen die hen kunnen overkomen als ze de leer van die kerk in twijfel zouden trekken en een andere boodschap te verkondigen. Vroeger waren het de kruistochten van de Rooms Katholieke Kerk; nu zijn het de dreigementen van deze kerkleden. Het is maar goed dat hen de uiterlijke macht ontbreekt, die de kerk van Rome in het verleden helaas wél had...

Er speelt zich een hevige geestelijke strijd af. Eén van de mannen uit dit groepje kreeg midden in die strijd een beeld te zien van een roofdierachtige demon met rottende tanden: voor mij een teken dat deze demon zijn kracht aan het verliezen is. En dat is hoopvol.

We staan er meestal niet zo bij stil, maar demonen hebben soms een eigen territorium waarbinnen ze werkzaam zijn. En zij hebben allemaal een specifieke taak in het koninkrijk van Satan.

In '*De geboorte van de heilige Geest*' heb ik hier onder andere het volgende over geschreven:

“Over de daadwerkelijke strijd tussen engelen en demonen vinden we in de Bijbel diverse aanwijzingen. Zo komen we in het Oude Testament een merkwaardig verhaal tegen over ‘de vorst van Perzië’. Het is te lezen in het Bijbelboek Daniël. Daarin vertelt Daniël over de aartsengel Gabriël die aan hem verschijnt. Terwijl hij aan het bidden was, kwam Gabriël, die hij eerst in een gezicht had

gezien, in de gestalte van een mens snel op hem toe. Het was rond de tijd van het avondoffer. Gabriël wilde hem een helder inzicht geven. De engel zei, toen Daniël begon met bidden, dat hem een woord van God werd geschonken, en dat hij gekomen was om het hem te verkondigen. Hij zei: *'Let nu dan op het woord, opdat je de openbaring goed begrijpt.'* (Daniël 9:21-23, HSV)

Daniël probeerde door middel van gebed inzicht te verkrijgen in het geestelijk woord dat hij op de een of andere manier had ontvangen. Maar het leek tevergeefs; er kwam geen duidelijkheid. Hij kwam er niet bij. Pas na drie weken bidden en vasten, terwijl hij zich bij de rivier de Tigris bevond, verscheen de engel opnieuw. Hij beschrijft hem als volgt:

'Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte.' (Daniël 10: 6, HSV)

Alleen Daniël zag de engel; de mannen die bij hem waren, zagen hem niet. Het gaat hier dus om een helderziende waarneming. Daniël viel op de grond en de engel sprak tot hem.

'Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toeleigde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen.'

De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen.' (Daniël 10: 12-14, HSV)

Wat overkomt Daniël hier? En wat bedoelt Gabriël nu precies?

Drie weken lang bidt Daniël om inzicht. Een inzicht dat hem alleen door een engel gegeven kon worden. Zijn gebeden werden al die tijd gehoord, hoewel Daniël daar niets van merkte. De engel wist ervan. En drie weken lang heeft de engel geprobeerd hem te bereiken, maar werd daarin belemmerd door 'de vorst van Perzië': eenentwintig dagen stond deze vorst tegenover hem.

Wie of wat is deze vorst van Perzië? Het ligt voor de hand dat dit geen mens was, want mensen beschikken niet over de macht de engelen in hun vrijheid te belemmeren.

Wat is deze vorst dan wel? Het is een geestelijk wezen en wel een demonische geest die over het rijk van Perzië heerste. Hij was het die de aartsengel Gabriël verhinderde Daniel het antwoord op zijn gebeden te brengen. Maar Daniël volhardde in gebed, net zolang totdat God hemelse versterking stuurde in de persoon van aartsengel Michael om Gabriel te helpen, waarna Daniel alsnog de antwoorden op zijn gebeden kon ontvangen.

In dit verhaal van Daniël wordt die reële strijd tussen engelen en demonen op aarde zichtbaar. Soms regeren de demonen over bepaalde gebieden op aarde. Dat kunnen steden of zelfs hele landen zijn. Het zijn territoriale demonen. Zo stonden bijvoorbeeld ook de steden Sodom en Gomorra onder een sterke demonische invloed. Dit werd onder andere zichtbaar door de meest verschrikkelijke zonden die nagenoeg alle bewoners in de macht hadden. Demonen kunnen zo een hele sfeer in een stad of land verzieken en hoe meer mensen zich daardoor laten leiden, des te sterker de demonische macht zal worden. Dit alles met als inzet de mens. De demonen proberen te verhinderen dat de engelen ons leiden. Daarom moeten we ons strijdbaar opstellen tegenover de demonen door bewust met Christus verbonden te blijven." Tot zover dit citaat.

Op allerlei manieren probeert de duisternis het geheim van de verlossing te ondermijnen door daar een valse leer van zelfverlossing of een wettisch geloof tegenover te stellen. Velen gaan hierdoor gebukt onder deze 'geloofslast', die ze eigenlijk heel eenvoudig kunnen afwerpen door de verlossing aan te nemen. Daarom vind ik het fantastisch dat er nog steeds mensen zijn die deze strijd aan durven te gaan. Daarbij moeten we goed voor ogen houden dat we niet alleen te maken hebben met mensen van vlees en bloed, maar ook met de geestelijke machten die hierin een rol spelen.

We moeten voor ogen houden dat we niet alleen hoeven te strijden. Het Licht zal altijd sterker zijn dan de duisternis, zoals de waarheid altijd de leugen zal overwinnen.

- (1) Johannes Greber, *'Omgang met Gods geestenwereld – Zijn wetten en zijn doel. Persoonlijke ervaringen van een R.K. priester'*, Uitgeverij Synthese (2007)
- (2) Roelof Tichelaar, *'De geboorte van de heilige Geest – en de strijd tegen de antichristsamenzwering'*, uitgegeven door Roelof Tichelaar, Hoogeveen (2021)



Boekgegevens:

ISBN: 978-90-829306-6-5
384 bladzijden, paperback
Uitgever: Roelof Tichelaar, Hoogeveen
Prijs: € 23,50 plus eventuele verzendkosten

U kunt dit boek rechtstreekt bij mij bestellen via info@roeloftichelaar.nl

Let op! Vergeet niet uw adres te vermelden. Gelieve pas na ontvangst te betalen op het rekeningnummer dat op de nota staat. (Dit is een ander rekeningnummer dan dat van deze Goed Nieuwsbrief.)



De geboorte van de heilige Geest

en de strijd tegen de antichrist-samenzwering

Doordat Christus de verlossing heeft gebracht, is de hemel voor ieder mens toegankelijk geworden en is de heilige Geest in het eigen hart ontwaakt. Dit staat lijnrecht tegenover de wijdverspreide boodschap van zelfverlossing.

Lucifer is een gevallen engel die alles op alles stelt om de verlossing door Jezus Christus in een kwaad daglicht te stellen en mensen ervan af te brengen. Hij bedient zich daarbij van menselijke werktuigen die – vaak zonder dat ze zich daarvan bewust zijn – de valse leer van zelfverlossing verspreiden.

Achter de schermen van het wereldtoneel voltrekt zich een immense strijd tussen engelen en demonen, met als inzet de geboorte van de heilige Geest in ons. Deze geboorte is een geschenk dat ook jou op dit moment ter beschikking staat.

"Je overwint de duisternis door het Licht. Dit Licht is de heilige Geest in je hart. Wees niet gericht op de duisternis, maar op het Licht. Dan zal de duisternis vanzelf wijken."

Een krachtig boek dat de Geest van het evangelie van de Bijbel ademt.

Roelof Tichelaar heeft een praktijk voor psychische, pastorale en spirituele hulpverlening, is auteur, docent weerbaarheid en spiritualiteit en geeft lezingen.

www.roeloftichelaar.nl



Inspiratie

'Heel de ether, heel de kosmos, heel de hemel en heel de geestenwereld is met Mij doordrenkt.

Mijn gelaat licht op in de schepping sinds Ik gekruisigd ben.

De eenvoudige gelovige zal Mij aantreffen in het hart en Mij ontmoeten in de liefde.

De liefde is zacht en onvoorwaardelijk, dus mag de mens geen voorwaarden verbinden aan Mijn liefde, dan Mijn liefde alleen.

Wie Mij op eigen kracht willen bereiken, doen iets af van de liefde die Ik vrij in hen wil uitschenken, en gaan voorbij aan de eenvoud van het wonder dat Ik ben.'

Gebed

Lieve God,

Dankzij de verlossing leeft Uw Geest in mij:

de Christusgeest, de heilige Geest, het Christusbewustzijn.

*Met die Geest wil ik mijn hart, ziel en verstand laten doordrenken,
zodat ik van U vervuld zal zijn.*

In dit Zijn wil ik rusten, want daarin is de ware vrede.

Ik hoef hier geen prestaties voor te leveren.

*Het enige wat ik hoef te doen, is dit willen en geloven,
mij hiervan bewust zijn.*

Daar ben ik U dankbaar voor.

*Dat ik in alle eenvoud iets van dit heilige Zijn
mag uitstralen in de wereld waarin ik leef.*

Amen.